

Lied 01

Titel: Mijn hart wacht stil op U, o Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

Mijn hart wacht stil op U, o Heer
uw komst verwacht ik, meer en meer
uw liefde houdt mijn ziel gevangen
Naar U gaat al mijn vreugde uit
ik wacht op U, wacht als een bruid
reikhalzend hunkert mijn verlangen

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer
uw komst, de grote ommekeer
hoe vrolijk zal ik U ontvangen
Gij die mijn allerliefste zijt
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt
vervul mijn allerdiepst verlangen

Lied 02

Titel: Stil o Jezus ons verlangen

Arrangement: Gerwin Van Der Plaats

Componist: Christoph Anton

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Stil, o Jezus, ons verlangen
U te zien in heerlijkheid.
Wie U wensen aan te hangen
wachten U met lijdzaamheid.
Ene vreugde doet hen leven,
ene hoop is hun gegeven:
U te zien in heerlijkheid,
U te zien in heerlijkheid!

Ja, Gij komt en vrolijk juichend
gaat de bruid ten hemel in;
en van uw gena getuigend,
zijn wij allen één van zin.
In de zaal'ge rust daarboven,
zullen w'U verheerlijkt loven
en U zien in eeuwigheid
en U zien in eeuwigheid!

Lied 03

Titel: Psalm 101:1, 2 en 5

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
van goedheid en gerechtigheid bezingen
Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang
mijn psalmgezag

Ik let op reine harten, rechte daden
Heer, wanneer komt Gij tot mij in genade
Dan leef ik met de mijnen voor altijd
in zuiverheid

Al wie zich rein van hart en handen tonen
zullen mij dienen, mogen bij mij wonen
terwijl ik toornig de bedriegers wijs
uit mijn paleis.

Lied 04

Titel: God van liefde, God van trouw

Componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos

Uitvoerende(n): The Psalmproject

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in 't leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U bent nooit alleen

God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Lied 05

Titel: Ik wil zingen van mijn Heiland

Arrangement: Henk Ruiter

Componist: J. McGranaham

(Nederlandse) Tekst: Philip P. Bliss

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Groningen - Nieuwe Kerk

Tekst:

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Lied 06

Titel: Wie zich door God alleen laat leiden

Componist: Georg Neumark

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende(n): Suzanne van der Velde, The Choir Company Vocals

Opname: Kapel Evangelische Omroep - Hilversum

Tekst:

Wie zich door God alleen laat leiden
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet

Zing maar en bid, en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat

Lied 07

Titel: Wees mijn verlangen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Mary Elizabeth Byrne & Eleanor Henrietta Hull

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Maria den Hertog, samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Leer mij U kennen in vreugde en smart

Laat mijn gedachten op U zijn gericht

wakend of slapend, vervuld van Uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer

dat ik in U blijf en U in mij, Heer

U als mijn Vader en ik als Uw kind

dat in Uw armen geborgenheid vindt

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens

Bij U te wonen is al wat ik wens,

Met als beloning dat ik op U lijk

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon

Als ik daar kom in het licht van Uw zon

Stralend van vreugde, getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Lied 08

Titel: God is mijn herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Limburgs projectkoor, samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor, naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Lied 09

Titel: De kerk van alle tijden

Arrangement: A. van Vliet

Componist: S.S. Wesley

(Nederlandse) Tekst: Anoniem

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

De kerk van alle tijden
kent slechts een vaste grond
't is Christus die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af
't Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf

Nog weet zij zich verbonden
in haar drieëenge Heer
met wie zijn trouw bevonden
de strijders van weleer
Een wolk van Godsgetuigen
omringt ons in de strijd
tot wij met hen ons buigen
gekroond met heerlijkheid