

Lied 01

Titel: Psalm 62 medley - Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Arrangement: Harm Hoeve

Componist: Genève

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast:  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Lied 02

Titel: Psalm 62 medley - Bij God ben ik geborgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Gemeenschap van Taizé

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind,  
bei Ihm ist Trost und Heil.

Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,  
kehrt in Frieden ein.

Bij God ben ik geborgen, stil als een kind,  
bij Hem is troost en heil.

Ja, ik verlang naar God met heel mijn wezen,  
vrede is bij Hem.

In God alone my soul can find rest and peace

In God my peace and joy

Only in God my soul can find its rest

Find its rest and peace

Lied 03

Titel: Aan uw voeten Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Aan uw voeten, Heer,  
is de hoogste plaats.  
Daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn,  
is de grootste eer.  
Daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn  
en om naar U te luist'ren.  
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten, Heer,  
is de hoogste plaats.  
Daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn,  
is de grootste eer.  
Daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,  
hier in een plaats van aanbidding.  
In Geest en waarheid samen één te zijn,  
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten, Heer,  
is de hoogste plaats.  
Daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn,  
is de grootste eer.  
Daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
ja, zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en beschermt  
en ik kom tot rust bij U.  
En ik kom tot rust bij U.

Lied 04

Titel: Schild

Arrangement: H. Doest, Marcel Zimmer

Componist: Elise Mannah

(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Het schild van geloof,  
ik droeg het met trots  
met heilige zekerheid  
maar na jaren raakte ik dat kwijt  
Twijfel sloop naar binnen,  
maar dat mocht toch niet  
Ik verschool me achter het schild  
en zong weer vroom een lied

Het schild van geloof,  
ik draag het al lang  
Maar vandaag leg ik het neer  
Dat maakt me wel zo eerlijk naar U Heer  
Nu stel ik mijn vragen  
is daar ruimte voor  
Nu ga ik op onderzoek uit  
met open oog en oor

Het schild van geloof  
ligt nu op de grond  
niks waar ik me achter verstopt  
Dat maakt me kwetsbaar  
maar lucht me ook op  
Wilt u nu geduldig zelf mijn schild zijn Heer  
Mijn schild ende betrouwe en zo  
verlaat mij nimmer meer  
verlaat mij nimmer meer  
verlaat mij nimmer meer

Lied 05

Titel: Jezus, ik wil heel dicht bij U komen  
Componist: Henk J. Hazeleger  
(Nederlandse) Tekst: Henk J. Hazeleger  
Uitvoerende(n): Joke Buis en samenzang  
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk  
Tekst:

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,  
in uw nabijheid wil 'k zijn.  
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,  
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste  
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,  
in uw nabijheid wil 'k zijn.  
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,  
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste  
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

In de schuilplaats van de Allerhoogste  
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

Lied 06

Titel: Met open armen

Componist: Bas van Nienes

(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Kom, als je honger hebt of dorst  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom, welkom thuis

Lied 07

Titel: Veni Sancte Spiritus

Arrangement: Henk van der Maten

Componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende(n): Samenzang, Gospelkoor Tin Speransa, Bovenkerk Kamerkoor, samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Veni Sancte Spiritus,  
tui amoris ignem accende.

Veni Sancte Spiritus,  
Veni Sancte Spiritus.

Holy Spirit, come to us,  
kindle in us the fire of your love.

Holy Spirit, come to us,  
Holy Spirit, come to us.

Kom tot ons, o heilige Geest,  
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.

Kom tot ons, o Heilige Geest,  
woon in ons, o Heilige Geest.

Lied 08

Titel: Luister naar de wind

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Rudolf Pantou

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Luister naar de wind  
die een lied van liefde zingt  
Kom zoals je bent  
met je treurend hart mijn kind  
En Ik zal jou verlossen  
dat je vrede vindt

Houd je vast aan mij  
als je eenzaam bent en klein  
En wees niet bezorgd  
Ik zal altijd bij je zijn  
Ik geef je overwinning  
over dood en pijn

Jezus U bent Heer  
en ik ben uw zwakke kind  
Maar U geeft mij kracht  
als de vijand mij weer vindt  
O bron van eeuwig leven  
U die mij bemint



Lied 09

Titel: God geef dat mijn gedachten

Componist: Gemeenschap van Taizé

(Nederlandse) Tekst: Gemeenschap van Taizé

Uitvoerende(n): Koor 'Soleil de Nuit'

Opname: Taizé

Tekst:

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.

Bij U is het licht, U vergeet mij niet.

Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld.

Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij.

Lied 10

Titel: Christus Verlosser

Componist: Gemeenschap van Taizé

(Nederlandse) Tekst: Gemeenschap van Taizé

Uitvoerende(n): Koor 'Soleil de Nuit'

Opname: Taizé

Tekst:

Christus Verlosser,

Zoon van de Vader,

Geef ons, Heer, uw vrede.

Lied 11

Titel: Op U vertrouw ik

Componist: Gemeenschap van Taizé

(Nederlandse) Tekst: Gemeenschap van Taizé

Uitvoerende(n): Koor 'Soleil de Nuit'

Opname: Taizé

Tekst:

Mijn verlangen gaat uit naar U,  
Jezus Christus,  
Op U blijf ik steeds vertrouwen,  
Op U vertrouw ik.

Ik bouw altijd op U,  
Jezus Christus,  
Heer, denk aan Uw barmhartigheid,  
Op U vertrouw ik.

Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer,  
Jezus Christus,  
Hij zal mijn voeten uit de strik bevrijden,  
Op U vertrouw ik.

Wie anders dan U heb ik in de hemel,  
Jezus Christus,  
Wie anders dan U wil ik hier op aarde.  
Op U vertrouw ik.

Al vergaat mijn lichaam en mijn hart,  
Jezus Christus,  
De rots van mijn hart blijft God voor altijd.  
Op U vertrouw ik.