

## Lied 01

Titel: Here Jezus om uw woord

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Johann Rudolf Ahle 1664

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

Lied 02

Titel: Van U zijn alle dingen

Arrangement: Ronald IJmker

Componist: J.G. Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Jan de Liefde

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Van U zijn alle dingen,  
van U, o God en Heer,  
van U de zegeningen  
die 'k biddende begeer.  
Gij wilt mijn weg omringen  
met liefde wijs en teer.  
Wat wij ooit goeds ontvingen,  
het is van U, o Heer.

Nog voor wij U iets vragen,  
voorkomt Gij ons gebed.  
Gij hebt aler wij klagen,  
op onze nood gelet.  
Gij helpt de last ons dragen,  
Gij steunt bij elke tred,  
zelfs bij de zwaarste plagen  
zijt Gij de God die redt.

U zal ik eeuwig eren,  
die eeuw'ge goedheid zijt!  
U blijve, Heer der heren,  
geheel mijn hart gewijd.  
Wat kan ik niet ontberen  
wanneer uw hand mij leidt,  
wat vuriger begeren  
dan uwe heerlijkheid!

Lied 03

Titel: Leer mij uw weg, o Heer  
Arrangement: Mark Brandwijk  
Componist: B. Mansell Ramsey  
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer  
Uitvoerende(n): Samenzang  
Opname: Bolsward - Martinikerk  
Tekst:

Leer mij uw weg, o Heer,  
leer mij uw weg.  
Schenk van uw kracht mij meer,  
leer mij uw weg.  
Houd mij in evenwicht,  
dat 'voor uw aangezicht,  
wandel in 't volle licht,

leer mij uw weg.  
Hoe ook mijn toestand wordt,  
leer mij uw weg.  
't Leven zij lang of kort,  
leer mij uw weg.  
Is dan mijn hoop volbracht,  
'vrees ik geen dood of macht,  
daar mijn ziel U verwacht,  
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,  
Hij is nabij.  
't Zij vreugd of droefheid schenkt,  
Hij is nabij.  
Hoe sterk ook satans macht,  
Jezus geeft licht en kracht  
ieder, die Hem verwacht;  
Hij is nabij.

Lied 04

Titel: Eeuwige God

Arrangement: Adriaan Engels, Henk Van Der Maten

Componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende(n): Bovenkerk Kamerkoor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Is niet muziek door U aan ons gegeven?  
Hemels geschenk voor wie U, God, is toegedaan.  
Ze geeft geluk en kleur en troost mij in mijn tranen.  
Een vriend als ik mijn weg alleen moet gaan.

Wij danken U voor al die mooie klanken.  
Voor harmonieën die mij raken in het hart.  
Een wijs op wieken als een vogel in de morgen.  
Als stem en instrument mijn nacht ontwart.

En zo gezegend worden wij tot zegen.  
Muziek beroert het hart, gezang verruimt de geest.  
Zij zal wie nu nog vreemden zijn tezamen brengen.  
En wie ik liefheb, leiden naar een feest.

Lied 05

Titel: Ga maar gerust

Arrangement: Martin Mans

Componist: Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende(n): Martin Mans Formation

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Lied 06

Titel: Jezus alleen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Componist: Keith Getty

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende(n): Sterre, Voice & Project koren

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht.  
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid.  
En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!  
Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd.  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga.  
Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Lied 07

Titel: Verwachten

Componist: Luca Genta

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende(n): Forever Worship

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

Ik zie uit naar de Heer  
Ik zie uit naar de Heer  
Mijn ziel ziet uit naar hem  
en verlangt naar zijn woord

Ik zie uit naar de Heer  
Ik zie uit naar de Heer  
Mijn ziel ziet uit naar hem  
en verlangt naar zijn woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer  
Hij is onze hulp en ons schild  
Ja om hem is ons hart verblijd  
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Ik zie uit naar de Heer  
Ik zie uit naar de Heer  
Mijn ziel ziet uit naar hem  
en verlangt naar zijn woord

Ik zie uit naar de Heer  
Ik zie uit naar de Heer  
Mijn ziel ziet uit naar hem  
en verlangt naar zijn woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer  
Hij is onze hulp en ons schild  
Ja om hem is ons hart verblijd  
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Mijn ziel verlangt naar de Heer  
Mijn ziel verlangt naar de Heer  
Meer dan wachters naar de morgen

Mijn ziel verlangt naar de Heer  
Mijn ziel verlangt naar de Heer  
Meer dan wachters uitzien naar de morgen

Wij verwachten vol verlangen de Heer

Hij is onze hulp en ons schild  
Ja om hem is ons hart verblijd  
Op zijn heilige naam vertrouwen wij  
Op zijn heilige naam vertrouwen wij



Lied 08

Titel: Mijn Jezus ik hou van U

Arrangement: Remco Hakkert

Componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Centre Gospel Choir en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Mijn Jezus, ik hou van U  
ik noem U mijn vriend  
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend  
De grote Verlosser  
mijn Redder bent U  
'k heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U  
want U hield van mij.  
Toen U aan het kruis hing,  
een wond in Uw zij.  
Voor mij de genade,  
een doornenkroon voor U;  
'k heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu

Ik zal van U houden  
in leven en dood  
En ik wil U prijzen  
zelfs dan in mijn nood  
Als ik kom te sterven  
dan roep ik tot U  
'k heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Als ik in Uw glorie  
Uw eeuwigheid kom.  
Dan buig ik mij voor U  
in Uw heiligdom.  
Gekroond met Uw heerlijkheid  
zal 'k zingen voor U  
'k heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu  
'k heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Lied 09

Titel: Rots Medley - Ik heb vaste grond gevonden

Componist: Johannes Balthasar König

(Nederlandse) Tekst: Joannes Decker Zimmerman

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Ik heb de vaste grond gevonden,  
waarin mijn anker eeuwig hecht  
de dood van Christus voor de zonden  
van eeuwigheid als grond gelegd  
Die grond zal onverwikt bestaan  
als aard en hemel ondergaan.

Lied 10

Titel: Rots Medley - Vaste rots van mijn behoud

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Vaste Rots van mijn behoud  
als de zonde mij benauwt  
laat mij steunen op uw trouw,  
;aat mij rusten in uw schaûw,  
waar het bloed door U gestort  
mij de bron des levens wordt

## Lied 11

Titel: Rots Medley - Machtig God, sterke Rots

Componist: G. Bonov & F. Hernandez

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid

Prijst Hem tot in eeuwigheid

Lam van God, hoogste Heer

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid

Prijst Hem tot in eeuwigheid