

## Lied 01

Titel: Hoe zal ik U ontvangen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Melchior Teschner

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Groningen - Nieuwe Kerk

Tekst:

Hoe zal ik U ontvangen,  
wat wordt mijn eerste groet?  
U, ieders hartsverlangen,  
vervult ook mij met gloed!  
O Jezus, licht der wereld,  
verlicht mij, dat ik weet  
waarmee ik U moet eren,  
U waardig welkom heet.

Heel Sion strooit haar palmen  
als vaandels voor uw voet.  
En ik stem in met psalmen  
waarmee ik U begroet.  
Zo zal ik U ontvangen:  
mijn lofzang is de twijg,  
mijn zangen zijn het vaandel  
dat zich in eerbied neigt.

Waarom u zorgen maken  
met vragen, dag en nacht,  
hoe u Hem zult ontvangen  
met uw gebrek aan kracht?  
Hij komt, Hij komt met liefde,  
wil zo graag bij u zijn!  
Want Hij weet van uw grieven,  
en Hij stilt al uw pijn.

Lied 02

Titel: Hoor Gij ons aan

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Carl Philipp Emanuel Bach

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Hoor Gij ons aan!

Wij heffen onze handen,  
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,  
waarmee wij dankbaar voor U staan.

In stil ontzag

zijn wij voor U getreden.  
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,  
waak met uw ogen nacht en dag!

Gij spreekt ons aan,

Ge hebt de mens verkoren:  
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,  
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.

O, antwoord Gij,

als wij tezamen bidden,  
daal neder uit uw hoogte in ons midden!  
In uw vergeving wonen wij.

Lied 03

Titel: Wie maar de goede God laat zorgen

Arrangement: Martin Mans

Componist: Georg Neumark

(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Wie maar de goede God laat zorgen  
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar  
is bij Hem veilig en geborgen  
die redt Hij godlijk, wonderbaar  
wie op de hoge God vertrouwt  
heeft zeker op geen zand gebouwd

Blijf dan eerbiedig God verbeiden  
en zwijg de Heer ootmoedig stil  
Hij zal ons naar zijn raad geleiden  
't is goed en heilig wat Hij wil  
God die ons uitverkoren heeft  
kent alle zorg die in ons leeft

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen  
neemt zijn gebod getrouw in acht  
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen  
wanneer gij daarop biddend wacht  
En wie gelovig op Hem ziet  
weet zeker, Hij verlaat ons niet

Lied 04

Titel: Vreugde van mijn hart

Arrangement: Gerrit Dekker

Componist: Kinga Bán, Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende(n): Jongerenkoor Glory

Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk

Tekst:

Ziet U mijn rusteloze hart,  
dat naar U vraagt, op antwoord wacht.  
Luister o Heer, waar moet ik heen?  
Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.  
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.  
Houd mij met beide handen vast  
en troost mijn rusteloze hart.

Jezus, laat uw aanwezigheid  
mijn diepste vreugde zijn.  
U die mij naar het water leidt;  
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart,  
liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,  
U, de vreugde van mijn hart.

Water dat opwelt uit een bron;  
de plaats waar ik U tegenkom.  
Water dat sprankelt en dat leeft;  
het nieuwe leven door de Geest.

Jezus, laat uw aanwezigheid  
mijn diepste vreugde zijn.  
U die mij naar het water leidt;  
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart,  
liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,  
U, de vreugde van mijn hart.

Vrede vervult mijn hart,  
liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,

U, de vreugde van mijn hart.

Vrede vervult mijn hart,  
liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,  
U, de vreugde van mijn hart.

Lied 05

Titel: Ga stillen in den lande

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Siebe Paulus de Roos, Jan Wit

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Rotterdam - Laurenskerk

Tekst:

Ga, stillen in den lande,  
uw Koning tegemoet.  
De intocht is op handen  
van Hem die wond'ren doet.  
Gij die de Heer verwacht,  
laat ons vóór alle dingen  
Hem ons hosanna zingen.  
Hij komt, Hij komt met macht.

Vat moed, bedroefde harten,  
de Koning nadert al.  
Vergeet uw angst en smarten,  
daar Hij u helpen zal.  
Er is weer nieuwe hoop:  
Hij noemt u Zijn beminden,  
in 't Woord laat Hij Zich vinden,  
in avondmaal en doop.

Gij schenkt met volle handen,  
die Zelf de armoe draagt.  
Gij maakt Uzelf te schande,  
die steeds naar zondaars vraagt.  
Wij willen, groot en klein,  
die 't al van U ontvingen,  
U ons hosanna zingen  
en eeuwig dankbaar zijn.

Lied 06

Titel: Ik zal er zijn

Componist: Adrian Roest, Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende(n): Suzanne van der Velde, vocals en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Lied 07

Titel: Door alle tijden heen

Componist: Henk Pool, Jelmer van der Veer

(Nederlandse) Tekst: Christa van der Veer-Schenderling

Uitvoerende(n): Kinga Bán

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Geef mij de zekerheid  
dat het lijden dat mijn pad kruist  
en het kwaad dat in mijn hart huist,  
mij niet van Uw liefde scheidt.

Geef mij een moedig hart  
om mijn barsten te gebruiken,  
want Uw grootheid kan ontluiken  
waar ik kwetsbaar ben en zwak.

Geef mij Uw vreugde weer,  
til mij op uit diepe dalen,  
maak mij stil als ik blijf malen,  
breng mijn lach terug, o Heer.

Uw goedheid houdt niet op  
waar mijn geluk eens stopt.  
Door alle tijden heen  
is dat mijn hoop alleen.

Geef mij een sterke wil  
om mij steeds met U te voeden  
en te kiezen voor het goede,  
ook al kost mij dat soms veel.

Geef mij weer nieuwe kracht  
om mijn zorgen te verdragen,  
voor vandaag en alle dagen.  
U hebt alles al volbracht.

Geef mij een vast geloof,  
zelfs wanneer de dood zal toeslaan,  
zal zij aan mijn deur voorbijgaan,  
want U doet wat U belooft

Uw goedheid houdt niet op  
waar mijn geluk eens stopt.  
Door alle tijden heen  
is dat mijn hoop alleen.



Door alle lijden heen  
is dat mijn hoop alleen

Lied 08

Titel: Kijk om je heen

Componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende(n): Gemengd koor

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Kijk om je heen  
wat kan de wereld mooi zijn  
Kijk om je heen  
en zie met verwondering  
Kijk om je heen  
er is zo veel dat blij maakt  
waardoor ons hart  
van pure blijdschap zingt

Dank aan u, die alles  
hebt geschapen  
Geef een hart dat ziet  
en steeds bedenkt  
Alles wat wij delen  
is een zegen  
Een groot  
godsgeschenk

Kijk wat bloeit  
Kijk naar al de vruchten  
Kijk naar de regen  
en zie de zonneschijn  
Kijk naar de zee  
Zie de rivieren stromen  
En zie hoe fraai  
de wijde velden zijn

Dank aan u, die alles  
hebt geschapen  
Geef een hart dat ziet  
en steeds bedenkt  
Alles wat wij delen  
is een zegen  
Een groot  
godsgeschenk

Kijk naar de sneeuw  
en zie hoe alles groen wordt  
of hoe een rijke oogst

wordt ingehaald  
leder seizoen  
geeft ons zijn eigen kleuren  
want onze tijden zijn  
door God bepaald

Dank aan u, die alles  
hebt geschapen  
Geef een hart dat ziet  
en steeds bedenkt  
Alles wat wij delen  
is een zegen  
Een groot  
godsgeschenk

Heel dit geschenk  
laat ons van harte leven  
Spreekt van een Vader  
en zegt zijn liefde uit  
Wie laten wij  
in al die schatten delen  
Hij strekt in ons zijn handen  
naar hen uit

Dank aan u, die alles  
hebt geschapen  
Geef een hart dat ziet  
en steeds bedenkt  
Alles wat wij delen  
is een zegen  
Een groot  
godsgeschenk

Een groot  
godsgeschenk

Lied 09

Titel: Wonderwereld vol geheimen

Arrangement: Martin Zonnenbrand & Huub Hellenbrand

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent & John Bell

Uitvoerende(n): Vocaal Ensemble Silhouet, Limburgs projectkoor en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

All the wonder that surrounds us  
springs from God's care:  
all that marvels or confounds us,  
raw, rich and rare;  
touch and texture, sights and voices,  
nature's countless forms and choices,  
all for which the heart rejoices  
springs from God's care.

Wonderwereld, vol geheimen,  
schepping van God,  
al wat ons verbaast, verbijstert,  
leeft van uw zorg:  
vormen, kleuren, klank te over,  
tastbaar weefsel, veelbelovend,  
alles wat ons hart verover,  
schepping van God.

## Lied 10

Titel: Beveel gerust uw wegen

Componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Beveel gerust uw wegen,  
al wat u 't harte deert,  
der trouwe hoed' en zegen  
van Hem, die 't al regeert.  
Die wolken, lucht en winden  
wijst spoor en loop en baan,  
zal ook wel wegen vinden  
waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen, waken,  
't is wijsheid wat Hij doet!  
Zo zal Hij alles maken,  
dat ge\_u verwondren moet,  
als Hij, die alle macht heeft,  
met wonderbaar beleid  
geheel het werk volbracht heeft,  
waarom gij thans nog schreit.

Maar blijft gij met vertrouwen  
naar God zien in de nacht;  
dan doet Hij u aanschouwen  
wat gij het minst verwacht.  
Eens zal Hij u bevrijden  
ook van de zwaarste last,  
houd moedig bij het strijden  
aan zijn beloften vast.