

Lied 01

Titel: Heer wat een voorrecht

Componist: Bill & Gloria Gaither

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 354, Opwekking 249, Evangelische Liedbundel 212, Johannes de Heer 983

Uitvoerende(n): Marcel Zimmer, Lydia Zimmer, Lucas Kramer, Elise Mannah

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Lied 02

Titel: Doop

Componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 358

Uitvoerende(n): Sela

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus' kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Lied 03

Titel: De kracht van uw liefde

Componist: Geoff Bullock

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 273, Opwekking 488, Hemelhoog 629, Evangelische Liedbundel 226, Lieder van het Leger des Heils 165

Uitvoerende(n): Marcel Zimmer, Lydia Zimmer

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Lied 04

Titel: Glorie aan God

Componist: Mark Williams

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 306, Opwekking 354, Hemelhoog 583, Evangelische Liedbundel 245

Uitvoerende(n): Sela

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbedding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God

Lied 05

Titel: Op die heuvel daarginds

Componist: Georg Bennard

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uit de bundel(s): Johannes de Heer 836, Glorieklokken 2, Liederen van het Leger des Heils 484

Uitvoerende(n): Elise Mannah, Lucas Kramer

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens,
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis,
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon
Straalt een licht dat door
niets wordt gedoofd
Vol van schoonheid en pracht
Vol van reddende kracht
Voor eenieder die in Hem geloof

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis,
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Help mij, Heer, aan dat kruis
Trouw te zijn tot de dood
Ook als hier smaad en spot is mijn loon
Wat dat kruis droeg mijn straf
nam de schuld van mij af
't werd de toegang voor mij tot Gods troon

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis,
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Lied 06

Titel: Tienduizend redenen

Componist: Matt Redman, Jonas Myrin
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 302, Opwekking 733, Hemelhoog 617

Uitvoerende(n): Vocals en samenzang

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Lied 07

Titel: Mijn Jezus ik houd van U

Componist: Adoniram J. Gordon

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 124, Opwekking 392, Evangelische Liedbundel 371, Johannes de Heer 985

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.

Lied 08

Titel: Heer wijs mij uw weg

Componist: Niek en Elbert Smelt

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 276, Weerklank 441, Opwekking 687, Hemelhoog 420

Uitvoerende(n): Sela

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Lied 09 (alleen online)

Titel: Stil

Componist: Reuben Morgan

(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 940, Op Toonhoogte (2015) 235, Opwekking 695

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Verberg mij nu

Onder uw vleugels Heer

Houd mij vast

In Uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont

Zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil,

U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel

in God alleen

ken Zijn kracht

vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil,

U bent mijn God.

Lied 10 (alleen online)
Titel: Jezus' liefde voor mij
Componist: Kinga Bán
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 268
Uitvoerende(n): Sela
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,

die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

Lied 11 (alleen online)

Titel: Stel je toch voor

Componist: Gert Jan en Hanneke Scherf

(Nederlandse) Tekst: Gert Jan en Hanneke Scherf

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Amazing Kids, Teens

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Stel je toch voor dat de lucht niet blauw maar groen was
Dat je ging zitten in het donkerrode gras
Stel je toch voor dat je eten moest van een paarse mandarijn
Een oranje banaan of een zwarte citroen zou toch wonderlijk zijn

Want de juiste kleuren
Zijn de mooiste kleuren
God kleurde de bloemen
de dieren, het fruit
Ja, de juiste kleuren
Zijn de mooiste kleuren
Zo ziet onze wereld er prachtig uit

Stel je toch voor dat de sneeuw niet wit maar rood was
Dat je zou fietsen door een paarse regenplas
Stel je toch voor dat je plotseling voor een roze koe zou staan
Een felgroene kameel of een blauwe giraf
zou toch nergens op slaan

Want de juiste kleuren
Zijn de mooiste kleuren
God kleurde de bloemen
de dieren, het fruit
Ja, de juiste kleuren
Zijn de mooiste kleuren
Zo ziet onze wereld er prachtig uit

Appelgroen, hemelsblauw, hagelwit
Kanariegeel, kastanjebruin
Het zijn er ontelbaar veel

Want de juiste kleuren
Zijn de mooiste kleuren
God kleurde de bloemen
de dieren, het fruit
Ja, de juiste kleuren
Zijn de mooiste kleuren
Zo ziet onze wereld er prachtig uit

Lied 12 (alleen online)

Titel: De rivier

Componist: Brian Thiessen, Brian Doerksen, Michael Hansen

(Nederlandse) Tekst: Maarten Wassink

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 239, Opwekking 642, Hemelhoog 294

Uitvoerende(n): Marcel en Lydia Zimmer

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Lied 12 (alleen online)

Titel: Fix you

Componist: Christopher A.J. Martin, Guy R. Berryman, William Champion, Jonathan M. Buckland

(Nederlandse) Tekst: Christopher A.J. Martin, Guy R. Berryman, William Champion, Jonathan M. Buckland

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Lucas Kramer, Marcel en Lydia Zimmer, Elise Mannah, vocals

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

When you try your best, but you don't succeed,
When you get what you want, but not what you need.
When you feel so tired, but you can't sleep,
Stuck in reverse

When the tears come streaming down your face
'Cause you lose something you can't replace
When you love someone but it goes to waste
What could it be worse?

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

But high up above or down below
When you are too in love to let it go
Oh but if you never try you'll never know
Just what you're worth

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Tears come streaming down your face
When you lose something you cannot replace
oh and tears streaming down your face
And I
Tears streaming down your face
I promise you I will learn from all my mistakes
oh and the tears streaming down your face
And I

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Lied 13 (alleen online)

Titel: Bron van ons bestaan

Componist: Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Lighthelm

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Lucas Kramer, Marcel en Lydia Zimmer, Elise Mannah, vocals

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

De schepping zucht en voelt zich door de mens bedrogen
en de tranen in haar ogen spreken van de wanhoop.

Al het onrecht in de wereld, ach waarvoor toch?

Alle honger, alle oorlog, wie heeft er een antwoord?

Maar God heeft alles in zijn handen

ook al lijkt het soms van niet.

Hij is de schepper van het leven,

de God die alles overziet.

Bij Hem komt onze hulp vandaan,

Hij kent ons komen en ons gaan.

in ons verdriet is Hij bekend met elke traan

Hij is de bron van ons bestaan.

U bent de hoop voor deze wereld,

een waterbron in de woestijn.

Uw Geest verkwikt en geeft nieuw leven,

heelt elke wond en pijn verdwijnt.

Bij U komt onze hulp vandaan,

U kent ons komen en ons gaan.

In ons verdriet bent U bekend met elke traan.

U bent de bron van ons bestaan.