

## Lied 01

Titel: Genade zo oneindig groot (met: Mijn schuld is weg)

Componist: Traditional, Chris Tomlin, Louie Giglio

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uit de bundel(s): in deze samenstelling (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho

Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Genade zo oneindig groot  
dat ik, die 't niet verdien  
Het leven vond, want ik was dood  
was blind, maar nu kan 'k zien

Genade die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad  
maar ook - als ik mij tot Hem keer-  
dat God mij nooit verlaat

Mijn schuld is weg, geen straf voor mij  
mijn God, mijn Redder, Hij kocht mij vrij  
Zijn liefde blijft tot in de dood  
Genade zo oneindig groot

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond

Lied 02

Titel: Fundament

Componist: William Batchelder Bradbury, Jonas Myrin, Reuben Morgan, Eric Liljero  
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): Opwekking 785

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho  
Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Ik bouw op Jezus, anders niet  
Het is zijn bloed dat redding biedt  
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd  
Ik steun alleen op Jezus' Naam

Heer, U bent ons fundament  
Zwak wordt sterk, door al uw werk  
In de storm blijft U Heer  
Hoogste Heer

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt  
Toont Hij zijn liefde die mij draagt  
Al woeden stormen om mij heen  
Mijn anker rust in Hem alleen  
Mijn anker rust in Hem alleen

Heer, U bent ons fundament  
Zwak wordt sterk, door al uw werk  
In de storm blijft U Heer  
Hoogste Heer

Heer, U bent ons fundament  
Zwak wordt sterk, door al uw werk  
In de storm blijft U Heer  
Hoogste Heer  
Blijft U Heer; hoogste Heer!

Wanneer Hij komt met luid geschal  
Weet ik dat Hij mij kennen zal  
Bekleed met zijn gerechtigheid  
Ben ik van Hem in eeuwigheid

Lied 03

Titel: Mijn hulp is van U, Heer

Componist: Marcel & Lydia Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uit de bundel(s): Opwekking 640

Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer

die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?

U bent mijn schaduw, U bent er altijd,

bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer

die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?

U bent mijn schaduw, U bent er altijd,

bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer

## Lied 04

Titel: Jezus alleen

Componist: Keith Getty

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uit de bundel(s): Opwekking 575

Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals en Mozaiek Worship

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
Dwars door het duister van de nacht.  
Zijn woord van liefde dat mij sust  
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;  
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
Leed om mijn ongerechtigheid.  
En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,  
Leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!  
Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
Ben ik van vloek en schuld bevrijd  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;  
Dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
Leidt Hij de weg waarop ik ga.  
Geen duivels plan of aards bestaan  
Kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
In die verwachting houd ik stand.  
In Hem alleen, in Hem alleen!

Lied 05

Titel: God wijst mij een weg

Componist: Don Moen

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uit de bundel(s): Opwekking 429

Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

God wijst mij een weg,  
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij Zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag,  
nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg,  
wijst Hij mij de weg.

God wijst mij een weg,  
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij Zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag,  
nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg,  
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,  
Hij leidt mij.  
Hij toont mij een rivier in de woestijn.  
Alles zal ooit vergaan,  
maar Zijn liefde blijft bestaan  
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg,  
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij Zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag,  
nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg,  
wijst Hij mij de weg.

Lied 06

Titel: Verwonderd

Componist: Travis Ryan, Matthijn Buwalda, Kees Kraayenoord

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Mozaiek Worship

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Wij zijn de Bruid, we staan te wachten  
tot het bruiloftsfeest begint  
De Vader leidt ons naar het altaar  
waar de trouwbelofte klinkt

Zie de absolute schoonheid  
De glorie van de bruidegom  
Alles ontwapende liefde  
Vult de ruimte en zegt: 'Kom'

Als de hemel zingt  
En het ja-woord klinkt  
Staan wij, ademloos  
verwonderd

Het is de Bruiloft van de eeuwen,  
het feest waarop de wereld wacht  
Dan is alle eer voor Jezus;  
Alle heerlijkheid en macht  
Alle heerlijkheid en macht!

Als de hemel zingt  
En het ja-woord klinkt  
Staan wij, ademloos  
verwonderd

U behoren wij  
Nu en voor altijd  
Eeuwig zingt ons hart  
verwonderd.

Heilig, heilig, heilig,  
is de Heer Almachtig!

Als de hemel zingt  
En het ja-woord klinkt  
Staan wij, ademloos  
verwonderd

Lied 07

Titel: Mijn Jezus ik hou van U

Componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uit de bundel(s): Opwekking 392

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Mijn Jezus, ik hou van U,  
Ik noem U mijn Vriend.  
Want U nam de straf op U  
Die ik had verdiend.  
De grote Verlosser,  
Mijn Redder bent U;  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,  
want U hield van mij  
Toen U aan het kruis hing,  
een wond in uw zij.  
Voor mij de genade,  
een doornenkroon voor U.  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden  
In leven en dood.  
En ik wil U prijzen,  
Zelfs dan in mijn nood.  
Als ik kom te sterven,  
Dan roep ik tot U:  
'k Heb van U gehouden,  
Maar nooit zoveel als nu.

Lied 08 (alleen online)

Titel: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Componist: Niek & Elbert Smelt

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uit de bundel(s): Opwekking 706

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho

Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,  
aan het kruis de dood nabij.  
Die voor mij het oordeel draagt;  
Hij die tot zonde wordt gemaakt.  
Wat een offer - Hij voor mij!  
Wie wil worden zoals Hij?  
Zoveel pijn, ongerechtigheid,  
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt  
met de pijn, verlatenheid.  
Zo alleen, verwond roept Hij:  
Mijn God, waarom verlaat U mij?  
Zie wat Jezus heeft gedaan;  
in zijn lijden heeft doorstaan.  
Zoveel liefde verwondert mij;  
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft  
vlucht de dag, de aarde beeft.  
Zelfs de dood verliest haar macht  
als Jezus roept: het is volbracht!  
Waarlijk Hij is Zoon van God,  
die voor ons gekruisigd wordt.  
Door zijn wonden genezen wij;  
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;  
zij ontwaakt, het duister vlucht.  
Jezus leeft, is opgestaan;  
Hij roept ons uit de dood vandaan.  
Juich, want Hij, mijn Here leeft!  
Hij die overwonnen heeft.  
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;  
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!



Hij die ons de toekomst geeft.  
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;  
nooit van God verlaten zijn.

Lied 09 (alleen online)

Titel: Kom maar tevoorschijn

Componist: Steffany Gretzinger, Amanda Lindsey Cook

(Nederlandse) Tekst: Daphne Bijkerk

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho

Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Kom maar tevoorschijn 't is veilig bij Mij  
Je hoeft niet te verstoppen; Ik sta heel dichtbij  
Je hebt zo je reden maar Ik heb je rust  
Ik ben de sleutel voor jouw levenslust

Want ik hield al van jou voordat je bestond  
Daarom liet Ik toe dat Ik werd verwond  
Ik deed het voor jou,  
Ik hield jou voor ogen de dag dat ik opstondDe vloek is doorbroken, Ik overwon.  
De sluier gescheurd, zodat jij weer kon  
komen bij Mij, het is nu aan jou  
Je bent bijna thuis  
Ik zal je licht zijn als jij bent verdwaald  
k zal alles verlichten wat op je pad staat  
Wees maar niet bang nu, laat me dichtbij  
O, doorbreek nu je muren en kom snel naar Mij

Want ik hield al van jou voordat je bestond  
Daarom liet Ik toe dat Ik werd verwond  
Ik deed het voor jou,  
Ik hield jou voor ogen de dag dat ik opstondDe vloek is doorbroken, Ik overwon.  
De sluier gescheurd, zodat jij weer kon  
komen bij Mij, het is nu aan jou  
Je bent bijna thuis  
Je bent bijna thuis  
Blijf maar lopen

en onderweg  
struikel je soms  
liefde verloren  
maar blijf toch doorgaan

Je bent bijna thuis nu  
Geef niet op nu  
Je bent er bijna  
Kom maar tevoorschijn  
't is veilig bij Mij

Lied 10a (alleen online)

Titel: Paasmedley - Meer dan ooit

Componist: Lenny LeBlanc, Paul Baloche

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uit de bundel(s): Opwekking 544

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho

Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

In een graf verborgen door een steen,

Toen U zich gaf, verworpen en alleen,

Als een roos geplukt en weggegooid

nam U de straf, en dacht aan mij,

meer dan ooit.

Lied 10b (alleen online)

Titel: Paasmedley - Is dat is dat mijn Koning?

Componist: Hans Leo Hassler, Paul Gerhardt

(Nederlandse) Tekst: Jan Scharp, Hans Leo Hassler, J. van Weelden

Uit de bundel(s): Johannes de Heer 415

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho

Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Is dat, is dat mijn Koning,  
dat aller vaad'ren wens,  
is dat, is dat zijn kroning?  
Zie, zie, aanschouw de mens!  
Moet Hij dat spotkleed dragen,  
dat riet, die doornenkroon,  
Lijdt Hij die spot, die slagen,  
Hij, God, uw eigen Zoon?

Lied 10c (alleen online)

Titel: Paasmedley - In eeuwigheid

Componist: Brian Johnson, Kari Jobe, Jenn Johnson, Gabriel Wilson, Christa Black Gifford  
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): Opwekking 799

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho  
Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Dooh dooh dooh dooh

De middag kleurde zwart; de hemel treurde zacht

Gods Zoon werd aan het kruis geslagen

Hij werd voor ons vervloekt; vergoot voor ons zijn bloed

Zo heeft Hij onze straf gedragen

Hij gaf één laatste schreeuw; de hemel keek en zweeg

Gods Zoon werd naar het graf gedragen

Een oorlog in het graf; de dood werd overmand

Op eigen grond voorgoed verslagen

Opeens bewoog de grond; de steen werd weggerold

Volmaakte liefde won zelfs van het graf

Dood, jij heerst niet meer. De Opgestane Heer

heeft al je macht gebroken

Lied 10d (alleen online)

Titel: Paasmedley - Jezus Overwinnaar

Componist: Eline Bakker, Reyer van Drongelen, Kees Kraayenoord

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Reyer van Drongelen, Eline Bakker

Uit de bundel(s): Opwekking 832

Uitvoerende(n): Pearl Jozefzoon (zang), Eveline Leijdekkers (backing vocal), Jorginho

Paunussa (backing vocal), Denise Brand (vleugel en backing vocal)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Voor eeuwig is uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote Naam

Jezus, Overwinnaar

Ik prijs U Jezus; ontvang mijn liefde

Alleluia, Alleluia

Alleluia, Alleluia Naam boven alle namen; ik zing halleluja

Ik zing halleluja, ik zing halleluja, ik zing halleluja

Het Lam is opgestaan!