

Lied 01

Titel: Heilig, heilig, heilig

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: John Bacchus Dykes

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Heilig, heilig, heilig  
Heer, God almachtig  
vroeg in de morgen  
word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig  
Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God,  
die één in wezen zijt

Heilig, heilig, heilig  
Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde  
verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig  
Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God,  
die één in wezen zijt

Lied 02

Titel: Psalm 65: 1 en 72:7

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende(n): Projectkoor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

De stilte zingt U toe, o Here  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

Laat ons de grote naam bezingen  
van Hem die Isrel leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen,  
zijn roem vervull' de tijd.  
Van hoog naar  
laag en dan  
Looft God de Heer, Hij openbaarde  
zijn wonderen, zijn eer.

Zijn heerlijkheid vervult de aarde.  
Ja, amen, looft de Heer.

Lied 03

Titel: Lof zij de Heer

Arrangement: Daniel Rouwkema

Componist: Joachim Neander

(Nederlandse) Tekst: E. Gerdes

Uitvoerende(n): Choral Voices, samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam,  
psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,  
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen.

Lied 04

Titel: Kinderen van de Vader

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt

En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot

En net als Jezus geven aan anderen in nood

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samenleven als vrienden verder gaan

En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Wij willen samen spelen in huis en op de straat

Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Lied 05

Titel: Ik wil jou van harte dienen

Componist: Richard Gillard

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken,  
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen,  
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,  
als wij zingend voor Hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.

Lied 06

Titel: Samen te dienen (Heer, wat een voorrecht)

Arrangement: Rob Buis, Meindert W. Kramer

Componist: Bill Gaither

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uitvoerende(n): Joke Buis, The Martin Mans Formation, Mannenkoor De Gouwestem, Young Ladies Choir Hadassah en samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Lied 07

Titel: Weinig is veel

Componist: Roeland Smith en Hanne de Vries

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek en Roeland Smith

Uitvoerende(n): Amanda Lock, Pearl Jozefzoon, samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Weinig is veel in de handen van Jezus,  
kleine gebaren van liefde zijn sterk.  
Groot is de zegen als God aan het werk is:  
minder wordt meer, door de hand van de Heer.

De mensen zaten hongerig  
bij Jezus in in het gras.  
Hij zegende en brak het brood,  
het beetje dat er was.

Hij gaf het aan de mensen  
en zij deelden met elkaar.  
het wonder van de overvloed  
begint als klein gebaar.

Weinig is veel in de handen van Jezus,  
kleine gebaren van liefde zijn sterk.  
Groot is de zegen als God aan het werk is:  
minder wordt meer door de hand van de Heer.

Wij stoppen zaadjes in de grond  
die dood lijken te gaan.  
Maar wacht maar tot de lente komt  
en hier weer bloemen staan.

Wij werken op de aarde  
en wij doen wat God bedacht.  
En op een dag draagt alles vrucht,  
want God heeft groot gedacht.

Weinig is veel in de handen van Jezus,  
kleine gebaren van liefde zijn sterk.  
Groot is de zegen als God aan het werk is:  
minder wordt meer door de hand van de Heer.

Lied 08

Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Arrangement: Klaas Jan Mulder

Componist: Karen Lafferty

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uitvoerende(n): Cantare, Kinderkoor De Bromvlieg, Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Zoekt eerst het koninkrijk van God,  
en Zijn gerechtigheid.

en dit alles ontvangt U bovendien.

Hallelu, halleluja.

Halleluja (3x) Hallelu, halleluja.

Gij kunt niet leven van brood alleen

maar van ieder woord

dat door de Heer' gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Halleluja (3x) Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

Zoekt en gij zult het zien.

Klopt en de deur zal voor u open gaan.

Hallelu, halleluja.

Halleluja (3x) Hallelu, halleluja.



Lied 09

Titel: Licht aan

Componist: Sergej Visser, Jeroen van der Werken, Lee Ann Vermeulen, Michiel van Heusden (Nederlandse) Tekst: Michiel van Heusden, Sergej Visser, Liesbeth Goedbloed, Menno van der Beek

Uitvoerende(n): William Wixley

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Deze dingen wil God graag:  
Leer van arme mensen houden,  
Neem de lasten van hun schouders,  
Open hun gevangenis vandaag.

Dan gaat het licht aan  
En God gaat altijd met ons mee:  
Hij zal ons horen,  
Hij zal ons helpen.  
Dan gaat het licht aan  
Om ons heen.

Deze dingen wil God graag:  
Deel je eten met een ander,  
Vul zijn uitgestoken handen,  
Zorg dat niemand honger heeft vandaag.

Dan gaat het licht aan  
En God gaat altijd met ons mee:  
Hij zal ons horen,  
Hij zal ons helpen.  
Dan gaat het licht aan  
Om ons heen.

Dan wordt het dag, dan gaan we op weg,  
Het goede nieuws reist met ons mee.  
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht  
Het licht van God schijnt om ons heen.

Deze dingen wil God graag:  
Geef een thuis aan wie geen huis heeft  
Wees een vriend voor wie alleen leeft  
Zorg dat niemand eenzaam is vandaag.

Dan gaat het licht aan  
En God gaat altijd met ons mee:  
Hij zal ons horen,  
Hij zal ons helpen.

Dan gaat het licht aan  
Om ons heen.

Lied 10

Titel: Geven

Componist: Jan Mulder

(Nederlandse) Tekst: Tini van Selm

Uitvoerende(n): Young Ladies Choir Hadassah

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Noe.....

Noe.....

Zag je ooit de eerste stralen  
van een gouden zomerzon  
of de regenboog in druppels  
van fonteinen of een bron

Zie je om naar juist degene  
die maar zelden wordt gezien  
Maak je tijd voor echte aandacht  
en een schouderklop misschien

Leef je om jezelf te geven  
omdat God zich gaf voor jou  
Dan zijn zelfs de kleinste daden  
tekens van zijn grote trouw  
Leef je om jezelf te geven  
omdat God zich gaf voor jou  
Dan zijn zelfs de kleinste daden  
tekens van zijn grote trouw

Heb je oor voor iemand anders  
die een klankbord nodig heeft  
en bemoedigen jouw woorden  
wel een mens die eenzaam leeft

Leef je om jezelf te geven  
omdat God zich gaf voor jou  
Dan zijn zelfs de kleinste daden  
tekens van zijn grote trouw  
Leef je om jezelf te geven  
omdat God zich gaf voor jou  
Dan zijn zelfs de kleinste daden  
tekens van zijn grote trouw  
tekens van zijn grote trouw

Noe.....

## Lied 11

Titel: Zoekend naar licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Bernadette Farrel

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Projectkoor, samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord  
Spreek door ons heen tot de verdrukten  
zo wordt uw stem gehoor

Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats voor U gebouwd.

Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is

Christus, ons licht  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.