

Lied 01

Titel: Psalm 95 : 1 en 3

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen, Willem Barnard

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst:

Steekt nu voor God de loftrumpet
Hem die ons in de vrijheid zet
Komt voor zijn aanschijn met verblijden
Brengt Hem de dank van al wat leeft
Hem, die ons heil gegrondvest heeft
Viert Hem, de koning der getijden

Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer
wij, die het volk zijn van zijn weide
Want onze God, Hij gaat ons voor
Hij trekt met ons de diepte door
Zijn hand zal ons als schapen leiden

Lied 02

Titel: Gelukkig is het land

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Adrianus Valerius

(Nederlandse) Tekst: Adrianus Valerius

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t' zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is Uwe macht!

Lied 03

Titel: Dank dank nu allen God

Componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoerende(n): Kloosterkerk Ensemble en Vocal Collective

Opname: Wijk bij Duurstede - Grote Kerk

Tekst:

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God,
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, die ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Lied 04

Titel: Blijf bij mij Heer

Arrangement: Marco den Toom

Componist: William Henry Monk

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Veenendaal - Oude Kerk

Tekst:

Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.

Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.

Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.

Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en 'k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Lied 05

Titel: Stil (Verberg mij nu)

Arrangement: Lennart Morée, Arjan Wouters

Componist: Reuben Morgan

(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver

Uitvoerende(n): Mannenensemble Espressione, Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Verberg mij nu

Onder uw vleugels Heer

Houd mij vast

In uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont

Zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil;

U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel

in God alleen

ken Zijn kracht

vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil;

U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil

Dan word ik stil

U bent mijn God!

Lied 06

Titel: O lieve Heer geef vrede

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Genève 1542

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God, voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet

Verlos ons van de boze
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede,
van melk en honing zijn!

Lied 07

Titel: Laat komen Heer Uw rijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Leighton G. Hayne

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk

Tekst:

Laat komen, Heer, Uw rijk,
Uw koninklijke dag,
toon ons Uw majesteit,
Messias, Uw gezag!

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezing
verdrijven leed en dood?

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

De nacht is als een graf,
ontijzigt in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

Lied 08

Titel: Groot is uw trouw

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: W. M. Runyan

(Nederlandse) Tekst: T.O. Chrisholm

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 09

Titel: Vrede

Arrangement: André Bijleveld

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Hans Bouma

Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Hartgrondig mogen wij op aarde leven,
Volmondig van geluk en liefde spreken.
God zegent ons, bevestigt ons bestaan,
geeft ons ruim baan.

In bloei gezet door Gods barmhartigheden
dromen wij van een wereldwijde vrede,
een nieuwe aarde waar God bij ons woont,
is onze hoop.

Als vreemdelingen leven wij op aarde
zolang zij zich vervreemdt van Gods genade,
wij aarden niet waar men zich niet bekeert,
waar onrecht heerst.

Wij mogen werken aan de grote vrede,
biddend en zingend, dienend en hoopgevend,
wij vieren Gods beloften en wij doen
wat Hij bedoelt.

Lied 10

Titel: Er komt een nieuwe aarde

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoerende(n): Projectkoor, Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Er komt een nieuwe aarde
zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenen,
God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden
tot een eeuwig vreugdelied,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Er komt een nieuwe aarde
zonder angst en zonder pijn,
waar verlost menschen leven
in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen
en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Lied 11

Titel: Dank U Heer

Componist: Martin Zonnenberg

(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg

Uitvoerende(n): Orolius, Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Heer, U laat uw zonlicht schijnen
over goed en over kwaad
Doet ons koude hart verwarmen
dat het van u zingen gaat

Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Heer er is in deze wereld
veel verdriet en zoveel pijn
oorlog in zijn werelddelen
Hier laat u nog vrede zijn

Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Met blijft zich verwonderd vragen
waarom gaat het ons zo goed
Het zijn al genadegaven
Ja, verzoening door uw bloed

Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Dat die vrede bij ons blijve
heel ons leven vullen mag
Laat ook and'ren daarin delen
vol van blijdschap, vol ontzag

Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Lied 12

Titel: Vrede zij u

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Johan Hendricks

(Nederlandse) Tekst: Johan Hendricks

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Lied 13

Titel: Wilhelmus

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.