

Lied 01

Titel: Ik zal er zijn

Componist: Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende(n)n: Sela en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Lied 02

Titel: Stil (Verberg mij nu)

Arrangement: Lennart Morée, Arjan Wouters

Componist: Reuben Morgan

(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver

Uitvoerende(n): Mannenensemble Espressione, Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Verberg mij nu

Onder uw vleugels Heer

Houd mij vast

In uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont

Zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil;

U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel

in God alleen

ken Zijn kracht

vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil;

U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil

Dan word ik stil

U bent mijn God!

Lied 03

Titel: Stil mijn ziel wees stil

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Projectkoor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen

Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen
Ik rust in U alleen

Lied 04

Titel: Toekomst vol van hoop

Componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende(n): Sela

Opname: Deventer - Bergkerk

Tekst:

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Lied 05

Titel: Elke traan is een gebed

Componist: Matthijn Buwalda, Kees Kraayenoord, Jimmy James

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda, Kees Kraayenoord, Jimmy James

Uitvoerende(n): Mozaiek Worship

Opname: Hilversum - De Kapel (EO-gebouw)

Tekst:

God van troost

Zoals geen ander kent U ons verdriet

Nachten wakker,

Dagen donker, U verlaat ons niet

Elke traan is een gebed

Elke traan is een gebed

U houdt ze in uw hand

De hand die ons verlost

Voor eeuwig

God van troost,

Zoals geen ander kent U ons verlies

Zoveel vragen

Onbeantwoord, U weet het precies

Elke traan is een gebed

Elke traan is een gebed

U houdt ze in uw hand

De hand die ons verlost

Elke traan is een gebed

Elke traan is een gebed

U houdt ze in uw hand

De hand die ons verlost

Voor eeuwig

Ooit komt er een dag

Dan krijgen we een hart

Vol vreugde!

Dan wordt er gedanst

En ruilen we verdriet

Voor vreugde!

Elke traan is een gebed

Elke traan is een gebed

U houdt ze in uw hand

De hand die ons verlost

Voor eeuwig

Lied 06

Titel: Houd mij vast

Componist: J. Löytty

(Nederlandse) Tekst: A.C. Bronswijk

Uitvoerende(n): Hollands Mannen Ensemble

Opname: Wijk bij Duurstede - Grote Kerk

Tekst:

'k Ben een schip in de storm
dat de haven niet vindt
Houd mij vast, houd mij vast
Spreek mij aan als uw kind

'k Ben een vogel die vlucht
voortgejaagd door de wind
Houd mij vast, houd mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Dan zijn stormen gestild
Voorbij is vlucht en wind
Houd mij vast, houd mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Lied 07

Titel: Ik bid voor jou

Componist: Marco den Toom

(Nederlandse) Tekst: Judith Verwaard-van Beelen

Uitvoerende(n): Undique

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Wanneer je door een dal gaat, waar alles duister is
Wanneer je wordt getroffen door ziekte of gemis
Dan wil ik je graag troosten, maar niets van wat ik zeg
zal jouw strijd kunnen winnen. Ik neem jouw pijn niet weg.

Maar ik zal voor je bidden, je dragen in gebed
tot in het hart van Vader, want Hij is het die redt
De Heer verlicht het duister en vult de eenzaamheid
De vrede zul je vinden in zijn aanwezigheid

Wanneer de last te zwaar is; je nergens uitkomst ziet
Wanneer je hart gevuld is met zorgen of verdriet
Dan wil ik je graag troosten, maar niets van wat ik zeg
zal jouw strijd kunnen winnen. Ik neem jouw pijn niet weg

Maar ik zal voor je bidden, je dragen in gebed
tot in het hart van Vader, want Hij is het die redt
De Heer verlicht het duister en vult de eenzaamheid
De vrede zul je vinden in zijn aanwezigheid

Al is de weg soms eenzaam
toch ben je nooit alleen
Want God zegt ik ben met je
Ik draag jou hier doorheen

Lied 08

Titel: Door alle tijden heen

Componist: Henk Pool, Jelmer van der Veer

(Nederlandse) Tekst: Christa van der Veer-Schenderling

Uitvoerende(n): Kinga Bán

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Geef mij de zekerheid
dat het lijden dat mijn pad kruist
en het kwaad dat in mijn hart huist,
mij niet van Uw liefde scheidt.

Geef mij een moedig hart
om mijn barsten te gebruiken,
want Uw grootheid kan ontluiken
waar ik kwetsbaar ben en zwak.

Geef mij Uw vreugde weer,
til mij op uit diepe dalen,
maak mij stil als ik blijf malen,
breng mijn lach terug, o Heer.

Uw goedheid houdt niet op
waar mijn geluk eens stopt.
Door alle tijden heen
is dat mijn hoop alleen.

Geef mij een sterke wil
om mij steeds met U te voeden
en te kiezen voor het goede,
ook al kost mij dat soms veel.

Geef mij weer nieuwe kracht
om mijn zorgen te verdragen,
voor vandaag en alle dagen.
U hebt alles al volbracht.

Geef mij een vast geloof,
zelfs wanneer de dood zal toeslaan,
zal zij aan mijn deur voorbijgaan,
want U doet wat U belooft

Uw goedheid houdt niet op
waar mijn geluk eens stopt.
Door alle tijden heen
is dat mijn hoop alleen.

Door alle lijden heen
is dat mijn hoop alleen

Lied 09

Titel: Wees niet bevreesd

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen,
al zie je niet over de toekomst heen.

Leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen.

God is nabij, Hij laat je nooit alleen.

Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen,
al heb je soms ook nog zo veel verdriet.

Je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name.

God is nabij, zijn kind vergeet Hij niet.

Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder,
al staat de hele wereld ook in brand.

Hij steunt en draagt je, is de Goede herder.

God is nabij, Hij houdt je in zijn hand.

Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven.

Hij is het, die van angst en zorg bevrijdt.

Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven.

God is nabij, voor eeuwig en altijd.

Lied 10

Titel: Ga met God en Hij zal met je zijn

Componist: Ralph Vaughan Williams

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 11

Titel: Luister naar de wind

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Rudolf Pantou

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Elise Mannah

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Luister naar de wind
die een lied van liefde zingt
Kom zoals je bent
met je treurend hart mijn kind
En Ik zal jou verlossen
dat je vrede vindt

Houd je vast aan mij
als je eenzaam bent en klein
En wees niet bezorgd
Ik zal altijd bij je zijn
Ik geef je overwinning
over dood en pijn

Jezus U bent Heer
en ik ben uw zwakke kind
Maar U geeft mij kracht
als de vijand mij weer vindt
O bron van eeuwig leven
U die mij bemint

Lied 12

Titel: Een weg naar U

Componist: Kinga Bán, Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Sela

Opname: Deventer - Bergkerk

Tekst:

Al maken duizend vragen me bang
en stamel ik, op zoek naar woorden;
al zucht mijn hart al veel te lang,
mijn God zal mijn gebeden horen.

Al is de hemel zwijgzaam en stil,
U geeft me kracht om vol te houden.
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt,
dan nog blijf ik op U vertrouwen.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Al is het wonder waar ik op hoop,
waar ik om bid, nog uitgebleven,
toch vind ik troost in dit geloof:
mijn naam staat in het boek van leven.

Trouwe God die mij ziet,
sterke God die mij redt,
een gebroken hart veracht U niet.
Elke zucht is een lied,
elke traan een gebed.
U hoort mijn klacht,
U hoort mijn lied.

Juist in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Lied 13

Titel: De Heer is mijn bevrijder

Componist: Jonas Myrin, Nathan Nockels, Kristyn Getty, Keith Getty

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Vocal Collective

Opname: Wijk bij Duurstede - Grote Kerk

Tekst:

God keek genadig naar mij om
Hij greep mij vast voor ik verdrong
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn Bevrijder

Ik weet hoelang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur
Ik zie al licht aan de horizon
De Heer is mijn Bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn Bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt
De Heer is mijn Bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is
Ook als ik treur om wie ik mis
Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn Bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn Bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag
Laat mij niet achter in het graf
Hij wekt mij op en roept mij naar huis
De Heer is mijn Bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn Bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de Trooster
De Heer is mijn Bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de Trooster
De Heer is mijn Bevrijder
De Heer is mijn Bevrijder
De Heer is mijn Bevrijder

Lied 14

Titel: Verborgen zegeningen

Componist: Laura Story

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende(n): Familie Van der Vijver

Opname: Nieuwpoort - Hervormde Kerk

Tekst:

Wij bidden U om zegen en kracht.
Troost voor gezinnen
en bescherming in de nacht.
Voor uw genezing waar lijden heerst.
We bidden voor uw vrede
waar de hoop vervlogen is.
Maar steeds hoort U ieders hartekreet
maar houdt teveel van ons, dat U niets minder geeft.

Want wat als uw zegen komt door regen
En uw genezing door verdriet.
Wat als er slapeloze nachten nodig zijn
voordat wij zien
Wat als tegenslag en pijn
verborgens zegeningen zijn.

We willen zo graag dat U ons leidt.
We worden woedend als het lijkt alsof U zwijgt.
Waar is die liefde, die heerlijkheid?
Alsof de beloften van uw Woord gelogen zijn.
Maar steeds hoort U ieders hartekreet
en verlangt dat ons geloof nog in ons leeft.

Want wat als uw zegen komt door regen
En uw genezing door verdriet.
Wat als er slapeloze nachten nodig zijn
voordat wij zien
Wat als tegenslag en pijn
verborgens zegeningen zijn.

Als we zijn verlaten
of stukgeslagen door de tijd,
herinnert onze pijn dat dit hier nooit,
nooit ons thuis zal zijn.
Dit wordt nooit ons thuis.

Want wat als uw zegen komt door regen
En uw genezing door verdriet.
Wat als er slapeloze nachten nodig zijn

voordat wij zien

Wat als mijn grootste tegenslagen,
of de wonden van de tijd,
mij weer doen drinken van het water
waar ik nooit meer dorst van krijg.

Wat als tegenslag en pijn
regen, storm, nachten vol strijd
verborgen zegeningen zijn.

Lied 15

Titel: Zoekend naar licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Bernadette Farrel

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Projectkoor en samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
zo wordt uw stem gehoor

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.