

Lied 01

Titel: Zingen maakt blij

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Jan Visser

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Lied 02

Titel: Jubel aarde, prijs uw Koning

Arrangement: Marco den Toom

Componist: John Hughes

(Nederlandse) Tekst: Andre F. Troost

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
water, manna, melk en honing
vreugde schenkt Hij uit verdriet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet

Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
onverdiend is zijn beloning
brood en wijn, en dat om niet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet

Lied 03

Titel: Zolang wij ademhalen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen
zing dan uit alle macht
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Lied 04a

Titel: Gezang 146c

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Daniel Herrnschmidt

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Israels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

Lied 04b

Titel: Psalm 146 (nieuwe berijming)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.

Lied 04c

Titel: Psalm 146 (oude berijming)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Lied 05

Titel: God is de liefde

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende(n): Vocals en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

God is de liefde
Hij wou mij redden,
God is de liefde,
Hij zocht ook U.

'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij

Jezus mijn Heiland
gaf Zich ten offer,
Jezus mijn Heiland
droeg al mijn schuld.

'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij.

U wil ik prijzen
o eeuw'ge liefde,
U wil ik loven
mijn leven lang.

'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij

Lied 06

Titel: Heer ik prijs Uw grote naam

Componist: Rick Founds

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende(n): Gospel Boulevard, Samenzang

Opname: Zwolle - IJsselhallen

Tekst:

Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs uw grote naam.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs uw grote naam.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam.

Lied 07

Titel: Dansen in de regen

Componist: Liesbeth Koedoot, Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Liesbeth Koedoot, Matthijn Buwalda

Uitvoerende(n): LEV

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Er is geen hart volkomen ongebroken

Er is altijd wel een stukje weg

Je raakt er aan gewend

En je leeft er mee, ieder moment

Maar geen reden om je te verstoppen

Dat leer ik, dat voel ik elke dag

Je hoeft niet te schuilen

Je hoeft niet te schuilen voor het leven

Zoek je geluk maar bij de Levende

Als de wolken huilen

Hoef je niet te schuilen

Maar mag je leren dansen in de regen

Er is pijn die nooit helemaal weggaat

Ik weet het, want die heb ik ook

Het slijt wat met de tijd,

maar je raakt het niet helemaal kwijt

Maar geen reden om je te verstoppen

Dat leer ik, dat voel ik elke dag

Je hoeft niet te schuilen

Je hoeft niet te schuilen voor het leven

Zoek je geluk maar bij de Levende

Als de wolken huilen

Hoef je niet te schuilen

Maar mag je leren dansen in de regen

Lied 08

Titel: Vrucht dragen

Arrangement: André van Vliet

Componist: Joyce Naylor

(Nederlandse) Tekst: Henriëtte Maaijen

Uitvoerende(n): Vox Jubilans

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Hier mag ik staan, kwetsbaar en klein,
maar met verlangen in 't hart
dienstbaar voor U en de Vader te zijn
en trouw te doen wat Hij vraagt.
Blij moedig te leven, heilig en rein
en lief te hebben als U.

U riep mijn naam, hebt mij gesteld
om vruchten te dragen voor Hem.
Die woorden hebt U meerd're malen gespeld
en nu mag ik er zeker van zijn,
Dat al wat de Vader U heeft verteld
tot bloei zal komen in mij.

U bent de wijnstok, ik ben de rank.
Laat mij in U blijven Heer'.
Dan worden de vruchten in mij als een drank,
Die vloeien zal tot Zijn eer.
En bloeien de bloesems steeds open
als dank voor al wat U in mij deed.

Lied 09

Titel: Leid mij Heer, o machtig Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: John Hughes

(Nederlandse) Tekst: T. M. Everaarts

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Lied 10

Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: K. Stelma

Uitvoerende(n): Vocals, Gerald Troost, JGK Immanuel en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Heer 'k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard' vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met u Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest

stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.