

## Lied 01

Titel: Ooit komt er een dag

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uitvoerende(n): Gert van der Vijver (zang), Wija van der Vijver (zang), Rosa van der Vijver (zang), Sera van der Vijver (zang en gitaar), Rik Jan Schilder (vleugel)

Locatie: Hervormde Kerk in Nieuwpoort

Tekst:

Ooit komt er een dag  
dat de hemel openbreekt  
en de doden zullen opstaan  
Ooit komt er een dag  
dat U terug komt op een wolk  
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen  
als een kostbaar geschenk  
Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn  
dat we leven in een stad,  
waar geen pijn en geen verdriet is  
Ooit zal het zo zijn  
als we komen in die stad,  
dat de Vader onze tranen wist

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen  
als een kostbaar geschenk  
Tot aan die dag

Ik verlang zo naar die dag  
dat ik neerkniel aan uw voeten  
en ik u mag herkennen aan uw stem  
Als we samen hand in hand

het hemels paradijs betreden,  
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent  
Wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding.  
Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en uw woorden tot mij nemen  
als een kostbaar geschenk

Tot aan die dag

Lied 02

Titel: Verborgen zegeningen

Componist: Laura Story

(Nederlandse) Tekst: Laura Story (vertaler onbekend)

Uitvoerende(n): Gert van der Vijver (zang), Wija van der Vijver (zang), Rosa van der Vijver (zang), Sera van der Vijver (zang en gitaar), Rik Jan Schilder (vleugel)

Locatie: Hervormde Kerk in Nieuwpoort

Tekst:

Wij bidden U om zegen en kracht.  
Troost voor gezinnen  
en bescherming in de nacht.  
Voor uw genezing waar lijden heerst.  
We bidden voor uw vrede  
waar de hoop vervlogen is.  
Maar steeds hoort U ieders hartekreet  
maar houdt teveel van ons, dat U niets minder geeft.

Want wat als uw zegen komt door regen  
En uw genezing door verdriet.  
Wat als er slapeloze nachten nodig zijn  
voordat wij zien  
Wat als tegenslag en pijn  
verborgen zegeningen zijn.

We willen zo graag dat U ons leidt.  
We worden woedend als het lijkt alsof U zwijgt.  
Waar is die liefde, die heerlijkheid?  
Alsof de beloften van uw Woord gelogen zijn.  
Maar steeds hoort U ieders hartekreet  
en verlangt dat ons geloof nog in ons leeft.

Want wat als uw zegen komt door regen  
En uw genezing door verdriet.  
Wat als er slapeloze nachten nodig zijn  
voordat wij zien  
Wat als tegenslag en pijn  
verborgen zegeningen zijn.

Als we zijn verlaten  
of stukgeslagen door de tijd,  
herinnert onze pijn dat dit hier nooit,  
nooit ons thuis zal zijn.  
Dit wordt nooit ons thuis.

Want wat als uw zegen komt door regen  
En uw genezing door verdriet.

Wat als er slapeloze nachten nodig zijn  
voordat wij zien

Wat als mijn grootste tegenslagen,  
of de wonden van de tijd,  
mij weer doen drinken van het water  
waar ik nooit meer dorst van krijg.  
Wat als tegenslag en pijn  
regen, storm, nachten vol strijd  
verborgen zegeningen zijn.

Lied 03

Titel: Eens als de bazuinen klinken

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad

Uitvoerende(n): Kleinkoor Laudate

Locatie: Cunerakerk in Rhenen

Tekst:

Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de volken,  
wordt uw aangezicht onthuld,  
vaart de tijding door de volken,  
dat Gij alles richten zult,  
Heer, dan is de dood verzwolgen,  
want de Schriften zijn vervuld.

Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gist'ren, heden,  
komt voor eens en komt voorgoed.

Lied 04

Titel: Gouden belofte

Componist: Matt Spencer

(Nederlandse) Tekst: Harold Nieuwland

Uitvoerende(n): Staff Songsters

Locatie: Cunerakerk in Rhenen

Tekst:

Heer, U beloofde niet  
een zon die altijd schijnt.  
Heer, U beloofde niet  
een kalme zee  
en U beloofde niet  
een leven zonder strijd,  
maar U beloofde wel:  
'K ga met je mee.

Heer, U beloofde niet  
dat zorg ons blijft bespaard.  
Heer, U beloofde niet:  
er vloeit geen traan,  
maar U beloofde wel:  
je blijft Mij alles waard.  
Ik zal steeds naast je gaan,  
heel jouw bestaan.

Gouden belofte  
waar wij op bouwen.  
Bij voor- of tegenspoed  
uiteindelijk komt het goed.  
Daarom volgen wij  
de roepstem van de Heer.  
Hij is steeds met ons, Immanuël.

Nee, wij beloven niet  
nooit in de fout te gaan  
of nooit te twijfelen, Heer,  
aan uw plan,  
maar wij beloven wel  
van U te houden, Heer  
en U te dienen ons leven lang.

Gouden belofte  
waar wij op bouwen.  
Bij voor- of tegenspoed  
uiteindelijk komt het goed.  
Daarom volgen wij

de roepstem van de Heer.  
Hij is steeds met ons, Immanuël.

Gouden belofte  
waar wij op bouwen.  
Bij voor- of tegenspoed  
uiteindelijk komt het goed.  
Daarom volgen wij  
de roepstem van de Heer.  
Hij is steeds met ons, Immanuël.  
Hij is steeds met ons, Immanuël.  
Zijn belofte is: Immanuël.

Lied 05

Titel: Psalm 96 (Psalmen Voor Nu)

Componist: Roeland Smith, Michiel Zweers

(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent

Uitvoerende(n): Psalmen Voor Nu, Staff Songsters

Locatie: Cunerakerk in Rhenen

Tekst:

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer,  
iedere dag.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer.

Zing overal.

Laat het horen, dat de Heer ons redt!

Ontzettend groot is hij.

Hij zal altijd groter zijn.

Een mensengod zegt niks,

maar Gods werk zegt hoe hij is.

Zijn ogen stralen,

zijn huis is schitterend mooi.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer,  
iedere dag.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer.

Zing overal.

Laat het horen, dat de Heer ons redt!

Leef in bewondering,

geef vertrouwen aan de Heer.

Erken zijn overmacht,

leg geschenken bij hem neer.

Hij leidt de wereld,

hij wijst de volken hun plaats.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer,  
iedere dag.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer.

Zing overal.

Laat het horen, dat de Heer ons redt!

Hemel en aarde wees blij,

laat de zeeën bruisen,

de bloemen wuiven.

Bomen, geef een staande ovatie.

Juich voor de Heer, want hij komt.

Hij spreekt recht op aarde,

regeert rechtvaardig.



Hij verbindt ons weer met elkaar.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer,  
iedere dag.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer.

Zing overal.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer,  
iedere dag.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer.

Zing overal.

Laat het horen,

Laat het horen,

Laat het horen,

Laat het horen

dat de Heer ons redt!

Lied 06

Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Componist: Taeke Pebesma

(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes-Kooger

Uitvoerende(n): Kleinkoor Laudate

Locatie: Cunerakerk in Rhenen

Tekst:

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
als Jezus weer zal komen op de wolken.  
Als al wat leeft, de natiën, de volken,  
zich voor Hem zullen buigen, vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
als God zijn tent zal opslaan bij de mensen,  
als volken niet gescheiden meer door grenzen,  
zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,  
als d' aarde zal vernieuwd zijn en genezen  
van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
als God zijn volk mer heerlijkheid zal kronen  
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen,  
wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!

Lied 07

Titel: Geprezen zij God

Componist: William H. Doane

(Nederlandse) Tekst: Fanny J. Crosby (vertaler onbekend)

Uitvoerende(n): Gert van der Vijver (zang), Wija van der Vijver (zang), Rosa van der Vijver (zang), Sera van der Vijver (zang en gitaar), Rik Jan Schilder (vleugel)

Locatie: Hervormde Kerk in Nieuwpoort

Tekst:

Geprezen zij God op zijn heilige troon  
voor 't geen Hij ons gaf in zijn enige Zoon,  
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,  
Die d' eis van God wet aan het kruis heeft vervuld.

Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot zijn eer!  
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!  
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;  
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

O, welk een verlossing schonk God in het bloed,  
de enige losprijs die voor Hem voldoet.  
Geen zondaar te zondig, geen zonde te groot:  
het bloed van Gods Zoon redt van d' eeuwige dood.

O zie nu het Godslam, geslacht ook voor u.  
Het draagt al uw zonden, gelooft dit toch nu.  
Zijn bloed schenkt vergeving, 't koopt slaven weer vrij,  
het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.

Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot Zijn eer!  
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!  
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;  
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

Glorie, glorie, glorie, glorie.  
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.  
Glorie, glorie, glorie, glorie.  
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.  
Glorie, glorie, glorie, glorie.  
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.  
Glorie, glorie, glorie, glorie.  
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.

Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot Zijn eer!  
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!  
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;  
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

Breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

Lied 08 (alleen online)

Titel: Volle verzeek'ring

Componist: Phoebe P. Knapp

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoerende(n): Gert van der Vijver (zang), Wija van der Vijver (zang), Rosa van der Vijver (zang), Sera van der Vijver (zang en gitaar), Rik Jan Schilder (vleugel)

Locatie: Hervormde Kerk in Nieuwpoort

Tekst:

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!  
Wat geeft dat rust in een angstige tijd.  
In Hem geborgen, veilig te zijn,  
geen vrees voor morgen: Jezus maakt vrij!

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!  
Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Volle bewustheid, Hij is nabij.  
Ik leg mijn leven gerust in zijn hand.  
Hij wandelt naast mij, leidt mij naar huis  
hier ben ik even, daar eeuwig thuis.

Volle verlossing, helemaal vrij  
leef ik voor Hem en niet langer voor mij  
Hij is mijn liefdeslied voor altijd  
Mijn grootste vreugde is in Hem te zijn

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!  
Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!  
Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!  
Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!  
Dit is mijn vreugde, altijd te zijn,  
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Lied 09 (alleen online)

Titel: Change will come someday

Componist: Sera van der Vijver

(Nederlandse) Tekst: Sera van der Vijver

Uitvoerende(n): Gert van der Vijver (zang), Wija van der Vijver (zang), Rosa van der Vijver (zang), Sera van der Vijver (zang en gitaar), Rik Jan Schilder (vleugel)

Locatie: Hervormde Kerk in Nieuwpoort

Tekst:

Change will come some day,  
and when the day comes,  
I'll be ready,  
when change comes my way.  
I look above,  
the dark clouds fade away,  
making room,  
for the light that brightens my day.

Change will come some day,  
and when the day comes,  
I'll be ready,  
when change comes my way.  
I look above,  
the dark clouds fade away,  
making room,  
for the light that brightens my day.

I will wait,  
keep my faith,  
'cause I know  
it's never too late  
to be brave,  
unashamed  
to be changed.

Change will come some day,  
and when the day comes,  
I'll be ready,  
when change comes my way.  
I look above,  
the dark clouds fade away,  
making room,  
for the light that brightens my day.

I will wait,  
keep my faith,  
'cause I know

it's never too late  
to be brave,  
unashamed  
to be changed.

I look above,  
the dark clouds fade away,  
making room,  
for the light that brightens my day.



Lied 10 (alleen online)

Titel: Psalm 51 (Psalmen Voor Nu)

Componist: Niels Dolieslager

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende(n): Psalmen Voor Nu

Locatie:

Tekst:

Wilt U mij nog wel zien? Ik kom bij U,  
wat ben ik vies als U mij niet wast.  
Ik denk de hele dag aan wat ik deed,  
ik weet dat U mijn misstappen zag.  
En U staat in uw recht,  
ik schaam mij diep,  
U hebt heel mijn ellende gezien.

Het ging al mis met mij in moeders buik,  
maar U hebt uw geheimen gedeeld.  
En U bent trouw geweest en houdt mij vast.  
Als U mij wast, dan word ik weer wit.  
Wees goed voor mij nu ik gebroken ben  
en veeg nu al mijn misdaden weg.

Geef mij een schone start, mijn God,  
een ander hart.  
U weet dat ik niet zonder U kan.  
Geef mij een schone start, mijn God,  
een ander hart.  
U weet dat ik niet zonder U kan.

Kom alstublieft terug en maak mij blij,  
geef iedereen die spijt heeft een kans.  
Mijn God, dat bloed, mijn schuld,  
wast U het weg?  
Als U dat doet, dan zing ik voor U.

Geeft U mij nieuwe lucht  
en redt mijn stem,  
dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.

Ik geef graag iets terug, maar U bent God,  
en alles wat bestaat, is van U.  
Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed,  
ik weet dat U het aannemen wilt.  
Als U de oude stad herschapeen heeft,  
dan komen wij en dan is het feest.

Geef mij een schone start, mijn God,  
een ander hart.

U weet dat ik niet zonder U kan.

Geef mij een schone start, mijn God,  
een ander hart.

U weet dat ik niet zonder U kan.

Geef mij een schone start, mijn God,  
een ander hart.

U weet dat ik niet zonder U kan.

Geef mij een schone start, mijn God,  
een ander hart.

U weet dat ik niet zonder U kan.