

Lied 01

Titel: Hier in uw heiligdom

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Jeugd met een Opdracht

Uit de bundel(s): Opwekking 245, Op Toonhoogte (2015) 231, Weerklank 285, Hemelhoog 539, Evangelische Liedbundel 297, Johannes de Heer 964

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,  
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.  
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,  
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid  
dat wij geborgen in uw liefde zijn.  
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart  
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.  
Laat and're stemmen in mij zwijgen  
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht  
van uw aangezicht zal zien.

Lied 02

Titel: Gods hart klopt voor jou

Componist: Rob Buis, Matthijn Buwalda, Kees Kraayenoord

(Nederlandse) Tekst: Joke Buis, Matthijn Buwalda, Kees Kraayenoord

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Joke Buis

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Stel je eens voor dat jij een dag  
zou kunnen zien wat Jezus zag.  
Zou het je dan verbazen,  
als je jezelf ziet zoals Hij,  
die jou bedacht heeft, naar je kijkt,  
zou je dan durven stralen?

Groot is zijn trouw,  
groot is zijn trouw,  
Gods hart, het klopt  
voor jou.

Stel je eens voor dat jij misschien  
kostbaarder bent dan je kunt zien.  
Zou je dan lichter leven  
als je genade, die je niet verdient  
omarmt en volop viert,  
zou dat je vleugels geven?

Groot is zijn trouw,  
groot is zijn trouw,  
Gods hart, het klopt  
voor jou.

Stel je eens voor dat jij een dag  
zou kunnen zien wat Jezus zag.

Lied 03

Titel: Vader ik aanbid U

Componist: Terrye Coelho

(Nederlandse) Tekst: Terrye Coelho

Uit de bundel(s): Opwekking 46, Op Toonhoogte (2015) 342, Hemelhoog 46, Evangelische Liedbundel 378, Johannes de Heer 85

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Vader, ik aanbid U.

'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Jezus, ik aanbid U.

'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Heil'ge Geest, ik aanbid U.

'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Lied 04

Titel: Jezus ik wil heel dicht bij U komen

Componist: Henk J. Hazeleger

(Nederlandse) Tekst: Henk J. Hazeleger

Uit de bundel(s): Opwekking 502, Op Toonhoogte (2015) 280, Hemelhoog 644

Uitvoerende(n): Joke Buis en samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,  
in uw nabijheid wil 'k zijn.  
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,  
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste  
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,  
in uw nabijheid wil 'k zijn.  
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,  
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste  
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

In de schuilplaats van de Allerhoogste  
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.  
Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

Uw schaduw beschermt mij,  
uw troon is mijn toevlucht.  
U bent mijn leven, mijn eer.

Lied 05

Titel: Er is een land van louter licht

Componist: Cecil J. Sharp

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 753, Weerklank 215

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Er is een land van louter licht,  
waar heil'gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodssee scheidt  
ons van dat zalig land.

Hing niet het wolkendek, zo zwart  
van twijfel om ons heen,  
wij zouden 't land zien van ons hart,  
dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier,  
hoog in uw zonneshijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.

Lied 06

Titel: Wees niet bevreesd

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen,  
al zie je niet over de toekomst heen.

Leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen.

God is nabij, Hij laat je nooit alleen.

Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen,  
al heb je soms ook nog zo veel verdriet.

Je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name.

God is nabij, zijn kind vergeet Hij niet.

Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder,  
al staat de hele wereld ook in brand.

Hij steunt en draagt je, is de Goede herder.

God is nabij, Hij houdt je in zijn hand.

Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven.

Hij is het, die van angst en zorg bevrijdt.

Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven.

God is nabij, voor eeuwig en altijd.

Lied 07

Titel: Ik bouw op U

Componist: Jean Sibelius

(Nederlandse) Tekst: St. Opwekking

Uit de bundel(s): Opwekking 124, Op Toonhoogte (2015) 191, Weerklank 445, Hemelhoog 445, Evangelische Liedbundel 246, Johannes de Heer 96

Uitvoerende(n): Joke Buis en samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan,  
sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwe naam.  
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen  
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan,  
toch rijst in mij een lied van overwinning:  
ik bouw op U en ga in uwe naam.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning:  
ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
In rust met U, die mij hebt voortgeleid.

Lied 08

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals

Uit de bundel(s): Johannes de Heer 880, Liedboek (2013) 913, Op Toonhoogte (2015) 399,  
Weerklank 471, Opwekking 377

Uitvoerende(n): Joke Buis en samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand.  
Moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen,  
Vader, wat Gij doet is goed.  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig kalme moed.

Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister ,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen,  
zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen  
als Gij mij de keuze liet.  
Wil mij als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt.  
Neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.



Lied 09 (alleen online)

Titel: Altijd

Componist: Rob Buis

(Nederlandse) Tekst: Joke Buis, Rokus Maasland

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Joke Buis

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Hoe je ademt naar me als je ligt te slapen,  
hoe de wereld klein wordt met jouw ogen dicht,  
hoe de nacht niet meer zo donker wordt als voor jou,  
hoe jij daar ligt.

Hoe je buien soms van zon en soms van regen,  
hoe je boos bent en door mij teleurgesteld,  
hoe je tranen en je zorgen weg laat vegen,  
hoe jij vertelt.

En weet je, ik zal altijd van je houden,  
veel meer nog dan je ooit geloven zal.  
En verlies je ooit de moed, het zijn niet de dingen die je doet,  
die maken dat ik zoveel van je hou.

Hoe het niets dat wij ooit zeiden nu zoveel is,  
hoe de twijfel zich aan trots gewonnen geeft,  
hoe ik, kijkend naar mezelf, zie wat jouw deel is,  
hoe jij leeft.

En weet je, ik zal altijd van je houden,  
veel meer nog dan je ooit geloven zal.  
En verlies je ooit de moed, het zijn niet de dingen die je doet,  
die maken dat ik zoveel van je hou.

Hoe U mij altijd getroost en beschermd heeft,  
hoe U de weg wijst dwars door mijn gedachten heen,  
hoe uw vaderhart zich over mij ontfermd heeft,  
hoe U alleen.

En U zegt: Ik zal altijd van je houden,  
veel meer nog dan je ooit geloven zal.  
En verlies je ooit de moed, het zijn niet de dingen die je doet,  
die maken dat Ik zoveel van je hou.

Lied 10 (alleen online)

Titel: Andere foto's

Componist: Joke Buis, Rokus Maasland, Rob Buis

(Nederlandse) Tekst: Joke Buis, Rokus Maasland, Rob Buis

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Joke Buis

Tekst:

Als je opnieuw zou mogen starten  
Zou je dan dingen anders doen  
Luisterde je veel meer naar je hart en  
Deed je minder uit fatsoen  
Andere baan of and're studie  
Dan waar je nu in bent verzand  
Had je anders gekozen dan had je waarschijnlijk nu die  
Andere foto's aan de wand

Mijn tijd is vast nog niet gekomen  
Heb je al-te-vaak gezegd  
Dat soort dingen blijven soms een droom en  
J'hebt je er weer bij neergelegd  
Als je de tijd terug mag spoelen  
Kies je voor je hart of je verstand  
Ga je op je gevoel, heb je'n heel ander doel en  
Andere foto's aan de wand

Leer mij het goede te doen  
M'n eigen weg te gaan  
Uw plan voor mij  
Bij U mag ik altijd opnieuw  
Van voor af aan

Je hebt misschien te vaak geluisterd  
Naar wat een ander voor je vindt  
Hoor je ook de stem die in jou fluistert  
Die door je hoofd waait als de wind  
Wat als die stem weer gaat regeren  
Zet je je bezwaren aan de kant  
Leg het oordeel maar neer want dit brengt je veel meer en  
Andere foto's aan de wand

Leer mij het goede te doen  
M'n eigen weg te gaan  
Uw plan voor mij  
Bij U mag ik altijd opnieuw  
Van voor af aan

Als je opnieuw zou mogen starten  
Zou je doen wat je tot nu toe deed  
Kies je nu voor je hart, of blijft de vraag je nog tarten  
Waar je het antwoord al op weet

Lied 11 (alleen online)

Titel: Daar bij Hem

Componist: Charles Albert Tindley  
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Joke Buis

Locatie: Sint Nicolaaskerk in Edam

Tekst:

Als je in de storm bezwijkt  
op de golven van de tijd.  
Als de wolken het doen lijken  
of de zon niet langer schijnt.  
In dat land van louter licht  
hebben wij veel beter zicht  
en begrijpen wij het beter,  
daar bij Hem!

Als je moe of eenzaam bent,  
zelf de weg vooruit niet kent.  
Richt je hart op Gods beloften  
want Hij blijft ons fundament.  
Blijf vertrouwen, want je bouwt  
op de Heer die van ons houdt.  
Eens begrijpen wij het beter,  
daar bij Hem!

Daar bij Jezus! Als de morgen komt  
haalt Hij al Gods kinderen naar huis.  
Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won  
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!

Dreigt gevaar aan elke kant,  
gaat het boven ons verstand  
hoe God deze weg kon wijzen  
naar het lang beloofde land.  
Hij is altijd trouw geweest  
en Hij leidt ons met zijn Geest.  
Eens begrijpen wij het beter,  
daar bij Hem!

Daar bij Jezus! Als de morgen komt  
haalt Hij al Gods kinderen naar huis.  
Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won  
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!

Daar bij Jezus! Als de morgen komt

haalt Hij al Gods kinderen naar huis.  
Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won  
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!