

Lied 01

Titel: Vader U bent goed

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uit de bundel(s): Opwekking 630

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Christan Grotenbreg (vleugel en stagepiano), Thieme Schipper (sax en whistle)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Op elk moment van mijn leven,  
In voor- of tegenspoed  
Aanbid ik U mijn Jezus  
En dank U voor uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader  
Als ik heel dicht bij U ben.  
Mijn hart en mijn gedachten,  
Worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik mijzelf aan U,  
En ik zing met heel mijn hart  
Ik houd van U

Op elk moment van mijn leven,  
Bij dag en bij nacht,  
Wil ik uw woorden lezen,  
En dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,  
In de regen in de kou,  
Wil ik schuilen in uw vrede,  
Wil ik rusten in uw trouw.

Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik mijzelf aan U,  
En ik zing met heel mijn hart  
Ik houd van U

Vader deze dag geef ik mijzelf aan U,  
En ik zing met heel mijn hart  
Ik houd van U

Lied 02

Titel: Who am I

Componist: Mark Hall

(Nederlandse) Tekst: Mark Hall

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Christan Grotenbreg (vleugel en stagepiano), Thieme Schipper (sax en whistle)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Who am I, that the Lord of all the earth  
Would care to know my name  
Would care to feel my hurt  
Who am I, that the Bright and Morning Star  
Would choose to light the way  
For my ever wandering heart

Not because of who I am  
But because of what You've done  
Not because of what I've done  
But because of who You are

I am a flower quickly fading  
Here today and gone tomorrow  
A wave tossed in the ocean  
A vapor in the wind  
Still You hear me when I'm calling  
Lord, You catch me when I'm falling  
And You've told me who I am...  
I am Yours, I am Yours

Who am I, that the eyes that see my sin  
Would look on me with love and watch me rise again  
Who am I, that the voice that calmed the sea  
Would call out through the rain  
And calm the storm in me

Not because of who I am  
But because of what You've done  
Not because of what I've done  
But because of who You are

I am a flower quickly fading  
Here today and gone tomorrow  
A wave tossed in the ocean  
A vapor in the wind  
Still You hear me when I'm calling

Lord, You catch me when I'm falling  
And You've told me who I am  
I am Yours

Not because of who I am  
But because of what You've done  
Not because of what I've done  
But because of who You are

I am a flower quickly fading  
Here today and gone tomorrow  
A wave tossed in the ocean  
A vapor in the wind  
Still You hear me when I'm calling  
Lord, You catch me when I'm falling  
And You've told me who I am  
I am Yours, I am Yours, I am Yours

Whom shall I fear  
Whom shall I fear  
'Cause I am Yours, I am Yours

Lied 03

Titel: Groot is uw trouw

Componist: William Marion Runyan

(Nederlandse) Tekst: Thomas O. Chisholm

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 885, Op Toonhoogte (2015) 149, Weerklank 432,  
Opwekking 123, Hemelhoog 336, Evangelische Liedbundel 170, Johannes de Heer 149

Uitvoerende(n): Remko Harms, Vocaal Ensemble Confianza

Locatie: Sint Catharinakerk in Doetinchem

Tekst:

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
ledere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
ledere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Lied 04

Titel: Dichter bij U, mijn God

Componist: Lowell Mason

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Sharon Kips

Locatie: Sint Catharinakerk in Doetinchem

Tekst:

Dichter bij U mijn God,  
dichter bij U  
Daar komt mijn hart tot rust  
Dichter bij U

Daar heeft mijn hart het goed  
Vrede in overvloed  
Dichter bij U mijn God,  
dichter bij U

Zelfs als de avond valt,  
donker en koud  
Wordt U geboren  
in wat mij benauwd

Licht dat het duister slijt  
Mij mijn bestemming wijst  
Dichter bij U mijn God,  
dichter bij U

Waar mijn de weg ook leidt  
Ik vind mijn veiligheid  
Dichter bij U mijn God,  
dichter bij U

Lied 05

Titel: Wees Gij mijn toevlucht

Componist: Ierse volksmelodie

(Nederlandse) Tekst: Wijnand Honig

Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 263

Uitvoerende(n): Vocaal Ensemble Confianza

Locatie: Sint Catharinakerk in Doetinchem

Tekst:

Wees gij mijn toevlucht de komende nacht,  
De morgen die ik ondanks alles verwacht.  
Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt,  
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,  
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,  
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
Wees gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Lied 06

Titel: Hij is verheerlijkt

Componist: Twila Paris

(Nederlandse) Tekst: Erik Riemens

Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 318, Opwekking 249, Hemelhoog 594

Uitvoerende(n): Vocaal Ensemble Confianza

Locatie: Sint Catharinakerk in Doetinchem

Tekst:

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog,  
'k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt  
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,  
zijn waarheid houdt eeuwig stand.  
Hemel een aard'  
verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.  
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed,  
'k zal Hem prijzen.

Machten en krachten verenigt uw stem,  
in een loflied voor de Heer!

Hij overwon,  
Hij leeft en zal met ons zijn.  
Eer en aanbidt,  
de opstanding en het leven.  
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.  
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.



Lied 07

Titel: Hou vol

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Christan Grotenbreg (vleugel en stagepiano), Thieme Schipper (sax en whistle)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

De moeite lijkt niet te stoppen

Ontmoedigd dag aan dag

kijk je de strijd in de ogen

De pijn is ondraaglijk

Je wilt dat het stopt

En ik weet dat ik niet in jouw schoenen sta

dat ik nauwelijks besef wat jij nu doorstaat

maar weet dat ik hier naast je sta

En roep:

Hou vol, geef niet op

Je staat er nooit alleen voor

Houd stand, wees niet bang

God zal bij je zijn, dus ga ervoor!

De zelfpraat lijkt niet te zwijgen

Vertwijfeling elke dag

Soms is geloof niet te vatten

Want je praat en je bidt

en je hoopt en je smacht

En dus bid ik voor jou

om Gods kracht voor vandaag

Dat hetgene waar jij al zo lang om vraagt

door de Vader verhoord wordt vandaag

En dus:

Hou vol, geef niet op

Je staat er nooit alleen voor

Houd stand, wees niet bang

God zal bij je zijn, dus ga ervoor!

Je wordt aangemoedigd door mensen

zoals Job, Mozes, David en Abraham

Zij weten hoe het is

als het leven tegenzit

Maar zij hielden vast aan God  
En ik weet het zeker, o zo zeker  
dat zij nu roepen naar jou!

Hou vol, geef niet op  
Je staat er nooit alleen voor  
Houd stand, wees niet bang  
God zal bij je zijn, dus ga ervoor!

Lied 08 (alleen online)

Titel: Schuilplaats

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uit de bundel(s): Opwekking 756

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Christan Grotenbreg (vleugel en stagepiano), Thieme Schipper (sax en whistle)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste;  
Zijn in de schaduw van de Almachtige.  
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker;  
Overnachten in zijn aanwezigheid.

U bevrijdt mij uit de handen van belagers.  
U redt mij van de gruwelijke dood.  
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen,  
Of de pijlen die op mij zijn gericht.

(Want) ik ben veilig bij U,  
Beschut onder uw vleugels.  
Ik ben veilig bij U,  
U antwoordt als ik roep.  
Ik ben veilig bij U  
Veilig bij U als ik woon  
in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste;  
Zijn in de schaduw van de Almachtige.  
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker;  
Overnachten in zijn aanwezigheid.

U stuurt engelen om mij steeds te beschermen;  
Zij waken dag en nacht over mij  
Met hun handen zullen zij mij steeds dragen;  
En geen hindernis die mij tegenhoudt.

(Want) ik ben veilig bij U,  
Beschut onder uw vleugels.  
Ik ben veilig bij U,  
U antwoordt als ik roep.  
Ik ben veilig bij U  
Veilig bij U als ik woon  
in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste;  
Zijn in de schaduw van de Almachtige.

Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker;  
Overnachten in zijn aanwezigheid.

U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting.  
U bent mijn God, op wie ik vertrouw  
U wilt bevrijden, mij altijd redden.  
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij.

(Want) ik ben veilig bij U,  
Beschut onder uw vleugels.  
Ik ben veilig bij U,  
U antwoordt als ik roep.  
Ik ben veilig bij U  
Veilig bij U als ik woon  
in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste;  
Zijn in de schaduw van de Almachtige.  
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker;  
Overnachten in zijn aanwezigheid.

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste  
overnachten in zijn aanwezigheid.

Lied 09 (alleen online)

Titel: Eén gebed bij jou vandaan

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Christan Grotenbreg (vleugel en stagepiano), Thieme Schipper (sax en whistle)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Als je leven niet verloopt  
zoals jij het had gehoopt;  
als je het anders had gedacht,  
stil gewenst of verwacht;  
als je leven niet zo gaat  
en je niet ziet waar het om draait;  
als de strijd je weer bedroeft  
en je weet niet wat je moet

hoe ga jij er dan mee om?  
Waar ga jij dan heen?  
Durf je Mij nog te vertrouwen  
Of strijd je liever alleen?

Ik ben er voor jou.  
Ik sta altijd naast jou.  
Ik ben altijd om je heen.  
Je hoeft dit alles niet alleen te doorstaan.  
Ik wil je zo graag helpen,  
je dragen in Mijn armen;  
heel je leven, dag en nacht.  
Ik ben één gebed bij jou vandaan.

Als je niet meer echt vertrouwt  
Dat hetgeen waarvan je houdt  
Echt van jou zou mogen zijn  
Zonder zorgen, angst of pijn  
En als jij niet meer gelooft  
dat de lente weer zal komen,  
omdat alles wat je ziet  
Jou geen zekerheid meer biedt...

hoe ga jij er dan mee om?  
Waar ga jij dan heen?  
Durf je Mij nog te vertrouwen  
Of strijd je liever alleen?

Ik ben er voor jou.  
Ik sta altijd naast jou.  
Ik ben altijd om je heen.  
Je hoeft dit alles niet alleen te doorstaan.  
Ik wil je zo graag helpen,  
je dragen in Mijn armen;  
heel je leven, dag en nacht.  
Ik ben één gebed bij jou vandaan.

En als de stormen jou  
doen geloven dat je omkomt,  
dan roep je mij  
dan roep je mijn naam  
En als de dreiging jou  
overmand en je bent angstig  
dan roep je mij  
dan roep je mij  
dan roep je mijn naam!

Hij is er voor jou,  
Hij staat altijd naast jou,  
Hij is altijd om je heen.  
Je hoeft dit alles niet alleen te doorstaan  
Hij wil je zo graag helpen  
Je dragen in Zijn armen  
heel je leven, dag en nacht  
Jij bent één gebed bij Hem vandaan.

Lied 10 (alleen online)

Titel: Vertrouwen

Componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen

Uitvoerende(n): Reni Krijgsman (zang), Elisa Krijgsman (zang en gitaar), Christan Grotenbreg (vleugel en stagepiano), Thieme Schipper (sax en whistle)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Jezus

Raak mij aan in het diepste van mijn wezen

Raak mij aan in het diepste van mijn hart

Ik heb U nodig.

Jezus

Neem mij mee in de waarheid van uw wezen

Neem mij mee in de schoonheid van uw hart.

Ik heb U nodig.

Jezus, U alleen kan mijn pijn genezen

Jezus, U alleen heelt mijn ziel van binnenuit

Ik vertrouw op U, Jezus

Ik vertrouw op U

Jezus

Maak mij vol van liefde en uw vrede

Maak mij vol van wie U werkelijk bent

Ik heb U nodig.

Jezus

Vul mijn hart met woorden vol van leven

Vul mijn hart met passie van uw hart.

Ik heb U nodig.

Jezus, U alleen kan mijn pijn genezen

Jezus, U alleen heelt mijn ziel van binnenuit

Ik vertrouw op U, Jezus

Ik vertrouw op U

Jezus, U alleen mag mijn hart veroveren

Jezus, U alleen wil ik volgen tot het eind

Heel mijn hart verlangt naar U, Jezus

Ik verlang naar U!

Ik vertrouw op U

In Uw rust te zijn, dat is mijn verlangen.

Ik vertrouw op U

Alles wat ik ben leg ik in uw handen.

Jezus, U alleen kan mijn pijn genezen  
Jezus, U alleen heelt mijn ziel van binnenuit  
Ik vertrouw op U, Jezus  
Ik vertrouw op U  
Jezus, U alleen mag mijn hart veroveren  
Jezus, U alleen wil ik volgen tot het eind  
Heel mijn hart verlangt naar U, Jezus  
Heel mijn hart verlangt naar U  
Ik vertrouw op U, Jezus  
Ik vertrouw op U!