

Lied 01

Titel: Geest van hierboven

Componist: Giovanni Gastoldi

(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
Liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Lied 02

Titel: Heer U doorgrondt en kent mij  
Componist: Marcel Zimmer  
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer  
Uitvoerende(n): Martin Brand & Friends  
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort  
Tekst:

Heer, U doorgrondt en kent mij  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen,  
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven;  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij

en om mij heen,

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen,  
elke dag.

Lied 03

Titel: Wij moeten Gode zingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Willem Vogel

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja.

Hij schenkt de levensadem,  
Hij geeft de levensgeest,  
in schande en in schade  
is Hij nabij geweest,  
aan al wie Hem aanbaden,  
aan ieder die Hem vreest,  
komt Hij, de Heer, te stade,  
de minsten allermeest.

Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
de Heer van alle dingen  
die leeft in gloria,  
met alle stervelingen,  
niets komt zijn eer te na,  
wij moeten Gode zingen  
halleluja.

Lied 04

Titel: Heer U bent mijn leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Stichting Immanuel Nederland

Uitvoerende(n): Projectkoor, Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Heer, U bent mijn leven,  
de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg  
de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad,  
de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft,  
zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen,  
want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U,  
blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht,  
de Rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid  
de vrede van mijn hart  
En niets in dit leven  
zal ons scheiden, Heer  
zo weet ik mij veilig  
want uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb  
heeft U mij bevrijd  
en in uw vergeving  
leef ik nu

Vader van het leven,  
ik geloof in U.  
Jezus de verlosser,  
wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefd'en kracht,  
U die via duizend wegen  
ons hier samen bracht;  
en op duizend wegen  
zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn  
van Gods rijk

Lied 05

Titel: Psalm 73

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Ja, God is goed voor Israël,  
is waarlijk goed, ik weet het wel,  
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.  
Maar ik was bijna uitgeleden.  
Mijn afgunst groeide met de dag,  
daar ik der bozen voorspoed zag,  
hoe moeiteloos hun leven is,  
zo zonder kwelling en gemis.

Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt  
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Lied 06

Titel: Neem mijn leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Henri Abraham César Malan

(Nederlandse) Tekst: Casparus Bernardus Burger

Uitvoerende(n): Willemijn de Munnik, Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Neem mijn leven, laat het, Heer  
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.  
tot uw lof en dienst bereid

Neem mijn handen, maak ze sterk  
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.  
op de wegen van uw wet

Neem mijn stem, opdat mijn lied  
U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,  
dat zij uw getuigen zijn.  
dat zij uw getuigen zijn

Neem en zegen alle vreugd,  
al 't geluk dat mij verheugt.

Maak dat ik mij nimmer schaam  
mens te wezen in uw naam.  
mens te wezen in uw naam

Neem ook mijne liefde, Heer  
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.  
ben ik aan U toegewijd

Lied 07a

Titel: Dankmedley - k Wil U o God mijn dank betalen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Adriaan Bruining

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

'k Wil U o God mijn dank betalen,  
U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht moge nederdalen,  
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.  
Gij woudt mij met uw gunst omringen,  
meer dan een vader zorgdet Gij,  
Gij, milde bron van zegeningen:  
zulk een ontfermer waart Gij mij.



Lied 07b

Titel: Dankmedley - U zij de lof de dank en eer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles A.E. Groot

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

U Vader, Zoon en Geest,  
die is en was en komen zal  
ja, altijd is geweest.

U was er al in het begin

U bent er aan het eind,

de Alpha en de Omega,

mijn God in eeuwigheid.

Lied 07c

Titel: Dankmedley - 10.000 redenen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige naam,  
met meer passie dan ooit  
o mijn ziel,  
verheerlijkt zijn heilige naam  
Loof de Heer o mijn ziel  
O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige naam,  
met meer passie dan ooit  
o mijn ziel,  
verheerlijkt zijn heilige naam

Lied 08

Titel: Er is een dag

Arrangement: Harold Schonewille

Componist: Nathan Fellingham

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende(n): Martin Brand, Koren, Samenzang

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Er is een dag,  
waar al wat leeft al lang op wacht.  
Een dag van blijdschap  
als heel de schepping wordt bevrijd.  
En op die dag  
dan komt de Heer en haalt zijn bruid  
die rein en stralend  
opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal  
wanneer de graven open gaan  
en doden opstaan,  
voor eeuwig levend door zijn kracht.  
Hun aardse tent  
wordt nu bekleed met heerlijkheid.  
De dood verzwolgen,  
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven voor altijd.  
Amen, amen.

Dus kijk omhoog  
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,  
dat blijft in alle eeuwigheid.  
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is.  
Als Jezus terugkomt  
deel je in zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven voor altijd.  
Amen, amen.

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven voor altijd.  
Amen, amen.  
Amen

Lied 09 (alleen online)

Titel: Ik wens je moed

Componist: Martin Brand, Henk Doest, Elise Mannah

(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah

Uitvoerende(n): Elise Mannah, Martin Brand

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

Ik wens je moed

Moed om te schreeuwen

Ik wens je moed toe

Moed om te praten

Ik wens je moed

Moed om de stilte

in jou toe te laten

Ik wens je moed

Moed om te vragen

Ik wens je moed toe

Moed om te huilen

Ik wens je moed

Moed om te kloppen

wanneer je wilt schuilen

Moed om te kiezen

Moed om te rennen

Moed om te stoppen

Moed om te bekennen

Moed om te wachten

Moed om te dragen

Moed om de sprong

in het diepe te wagen

Ik wens je moed

Moed om te vechten

Ik wens je moed

Moed om eens goed

in de spiegel te kijken

Ik wens je moed

Moed om te schijnen

Ik wens je moed toe

Moed om te streven

Ik wens je moed

Moed om je helemaal

over te geven

Moed om te danken  
om te vertrouwen  
Moed om te breken  
en moed om te bouwen  
Moed om te blijven  
Moed om te gaan  
Moed om te vallen  
en op te staan

Lied 10 (alleen online)

Titel: Tijd om te herrijzen

Componist: Martin Brand, Henk Doest

(Nederlandse) Tekst: Martin Brand, Henk Doest

Uitvoerende(n): Martin Brand

Tekst:

Oude as, liggend in de oude as  
Dacht ik dat het morgen nog precies zou zijn  
zoals het was  
Oude as, oude pijn die nooit genas  
Droeg ik om me heen als een te oude  
maar vertrouwde jas

Uitgeteld, strijden moe en uitgeteld  
Zoveel dromen uitgeblust, in slaap gesust  
of uitgesteld  
Vaak verteld, steeds herhaalt  
Ik wist het wel  
Het was meer de vraag  
Wanneer doorbreek ik zelf wat mij beknelt?

Tijd om te herrijzen, in mijn leven op te staan  
Nu uit oude as de vlammen  
van de hoop weer branden gaan  
Tijd om te herrijzen  
'k Voel de wind weer in de rug  
Stap voor stap vooruit... en niet terug

Ik zie nu dat ik altijd de sleutels had  
Dat ik ben bedoeld door God met vrijheid  
op mijn eigen pad  
Ik zal voortaan  
steeds wat meer rechtop gaan staan  
'k Had het nooit verwacht, in mij die kracht  
Maar joh, ik wen er aan!

Tijd om te herrijzen, in mijn leven op te staan  
Nu uit oude as de vlammen  
van de hoop weer branden gaan  
Tijd om te herrijzen  
'k Voel de wind weer in de rug  
Stap voor stap vooruit... en niet terug

En tuurlijk zullen mensen zeggen  
'Dit is niet hoe ik je ken'  
Dat klopt aardig - en gelukkig -

Ik weet nu zelf weer wie ik ben!

En ik weet waar ik naartoe wil  
En het heilig vuur dat brandt  
maakt zo helder: ik wil verder,  
naar 't beloofde land!

Tijd om te herrijzen, in het leven op te gaan  
Zie de vonken en de vlammen  
in dit hart eens uit te slaan...  
Tijd om te herrijzen  
'k Voel de wind nu in de rug  
Volle kracht vooruit!  
En niet... nee, nooit terug



Lied 11 (alleen online)

Titel: Houd me trouw aan U

Componist: Martin Brand, Jaap Kramer  
(Nederlandse) Tekst: Martin Brand

Uitvoerende(n): Martin Brand

Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort

Tekst:

U die alles maakte  
U die altijd leeft  
U heeft recht op alles  
Omdat alles in U zijn oorsprong heeft  
En zo lang ik leef  
Zo lang U mij adem geeft  
Is mijn allergrootste wens  
U altijd trouw te zijn  
Want Heer U bent mijn kracht  
Waardoor ik zal blijven staan  
O Heer ik bid  
Houd mij trouw aan U

Heer U ziet mij lopen  
Soms ook op onverharde weg  
En al begrijp ik vaak niet alles  
Ik geloof wat Uw Woord mij zegt  
En als ik wankel Heer  
Houd ik stevig vast aan U  
Omdat U mij heeft beloofd  
Dat U voor altijd trouw zal zijn  
O Heer U bent mijn kracht  
Waardoor ik zal blijven staan  
O Heer ik bid  
Houd me trouw aan U

Ik loop nooit alleen  
Want mijn Vader gaat altijd naast mij  
Ook door ongekende dalen  
Draagt Uw liefde mij  
En als het pijn doet Heer  
Als ik haast niet meer kan staan  
Zelf dan is het mijn gebed  
Dat ik U altijd trouw zal zijn  
Want Heer U bent mijn kracht  
Waardoor ik door kan blijven gaan  
O Heer ik bid. Houd me trouw aan U.