

Lied 01

Titel: Mijn Herder

Componist: Anneke van Dijk-Quist

(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist

Uitvoerende(n): Elbert Smelt (zang), Mirte Smith (zang), Roeland Smith (gitaar), Jos Otters (basgitaar), Jeroen Blom (toetsen), Sjoerd Visser (saxofoon)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om door te gaan.
Mijn Herder verzorgt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plaats dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Lied 02

Titel: a: Jezus alleen b: Ik kies vandaag

Componist: a: Keith Getty b: Brian Doerksen, Sandra Gage
(Nederlandse) Tekst: a: Peter van Essen b: Peter van Essen

Uitvoerende(n): Kinga Bán

Locatie: Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle

Tekst:

Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

Door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Vader God, Vrededorst,
Wonderbare Raadsman,
Majesteit, toegewijd
Ik zal U blijven volgen!

Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

Lied 03

Titel: Al heeft Hij ons verlaten

Arrangeur: Martin Zonnenberg

Componist: Georg Philip Telemann

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende(n): Kleinkoor Laudate

Locatie: Cunerakerk in Rhenen

Tekst:

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten,
is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind,
teveel om op te noemen,
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit,
van oog tot oog aanschouwen,
in alle eeuwigheid."

Lied 04

Titel: In Jezus' naam

Arrangeur: Leonard Ballantine

Componist: Randy Vader

(Nederlandse) Tekst: Ronald Karsdorp

Uitvoerende(n): Staff Songsters

Locatie: Cunerakerk in Rhenen

Tekst:

In Jezus' naam zijn wij bijeen,
bewijzen Hem dank en eer
en zo verbonden met elkaar
aanbidden wij onze Heer.
Wij heffen onze handen op
verhogen Hem nu tezaam.
Wij vinden zin voor ons bestaan
in Jezus' naam.

In Jezus' naam leef ik bevrijd
door zijn gena mij betoond.
In Jezus' naam ben ik vernieuwd
doordat zijn Geest in mij woont.
Hij droeg mijn schuld
stierf ook mijn dood.
'k Bid dat ik Hem nooit meer beschaam.
Ik vind de zin voor mijn bestaan
in Jezus' naam.

In Jezus' naam gaan wij op weg
vertellen zijn liefde rond.
In Jezus' naam, in woord en daad
zodat zijn koninkrijk komt.
Wij zijn vol hoop, want Hij reikt aan,
al wat wij vragen in zijn naam.
Wij vinden zin voor ons bestaan
in Jezus' naam.
Wij vinden zin voor ons bestaan
in Jezus' naam.

Lied 05

Titel: Psalm 47 - Koning van de aarde

Componist: Onbekend

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende(n): Psalmen Voor Nu

Locatie: Cunerakerk in Rhenen

Tekst:

Alle volken, zing voor God,
zing en klap nu in je handen,
want de Heer, de Allerhoogste,
is de God van alle goden,
Hij is sterk en Hij heeft macht.

God is Koning, Koning van de aarde.
God is Koning, Koning van de aarde.

Hele volken gaf hij ons,
al die mensen moesten buigen.
Alles lag aan onze voeten,
God koos ons als erfgenaam,
Hij gaf ons een vaderland.

God zal altijd, altijd van ons houden.
God zal altijd, altijd van ons houden.

God bestijgt zijn hoge troon
bij het schallen van trompetten.
Zing een lied voor onze Koning,
voor de God van alle goden,
heel de wereld buigt voor Hem.
Heel de wereld buigt voor Hem.

God is Koning, Koning van de aarde.
God is Koning, Koning van de aarde.

God is God, de hoogste macht.
Iedere Koning sluit zich aan bij zijn volk,
bij het volk van Abraham,
geen van die koningen kan tegen God op.

God is God, de hoogste macht.
God is God, de hoogste macht.
Iedere Koning sluit zich aan bij zijn volk,
bij het volk van Abraham,
bij het volk van Abraham,
geen van die koningen kan tegen God op.

Zij staan hoog, maar God staat nog veel hoger.
Zij regeren namens God de aarde.

Zij staan hoog, maar God staat nog veel hoger.
God is Koning, Koning van de aarde.

Lied 06

Titel: Altijd welkom

Componist: Kinga Bán, Jelmer van der Veer

(Nederlandse) Tekst: Christa van der Veer-Schenderling

Uitvoerende(n): Elbert Smelt (zang), Roeland Smith (gitaar), Jos Otters (basgitaar), Jeroen Blom (toetsen), Sjoerd Visser (saxofoon)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

De deur staat voor je open
Kom je even binnenlopen
Om te eten en te praten
Al je onrust los te laten
Want je bent toch niet vergeten
Dat je altijd hier mag eten

Zie je de gedekte tafel
Op de plek waar ik ontrafel
Wat er binnen in je hart leeft
Wat jou moed en wat jou kracht geeft
En ik zal geen oordeel geven
Maar in liefde met je leven

Deel met mij in de overvloed
Er is genoeg
Voel je vrij jezelf te zijn
Je bent en blijft altijd welkom

Deel met mij in de overvloed
Er is genoeg
Voel je vrij jezelf te zijn
Je bent en blijft altijd welkom

Ik schenk nog eens je glas bij
Nu we bij elkaar zijn
Laat ons proosten op de liefde
En onbezorgd genieten

Als wij afscheid moeten nemen
Weet dan dit
Het is voor even
Altijd welkom

Lied 07 (alleen online)

Titel: Dit ben ik

Componist: Roeland Smith, Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Roeland Smith, Kinga Bán

Uitvoerende(n): Kinga Bán

Locatie: Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle

Tekst:

Dit ben ik

Zeggen wat ik denk nog voor ik heb gedacht

Gewoon lekker beginnen en niet te lang gewacht

Handen uit de mouwen
en het hart voor op de tong
dus toen jij zei: ga met mij
dacht ik niet na
ik sprong

Dit ben ik.

Dit is mijn liefde.

Goed bedoeld, maar niet volmaakt.

Ja, je weet toch dat ik van je hou?

Dit is mijn ja, zonder maar.

Kom en maak mijn woorden waar.

Maak ze waar.

Dit ben ik.

Ik wilde voor je vechten,

toen in die zwarte nacht.

Maar jij schudde je hoofd,

zo werd je weggebracht.

En als dat nog voor me spreekt:

ik ging het verste met je mee.

Maar toen iemand riep:

""Jij bent zijn vriend""

verbleekte ik en zei ik zomaar nee.

Dit ben ik.

Dit is mijn liefde.

Goed bedoeld, maar niet volmaakt.

Ja, je weet toch dat ik van je hou?

Dit is mijn ja, zonder maar.

Kom en maak mijn woorden waar.

Maak ze waar.

Dit ben ik.

Veilig achteraan, nu jij hier bij ons bent.
Ik schaam me voor mijn grote mond
en hoe ik je heb miskend.

Maar nu ben ik er klaar voor
Jouw weg is waar ik ga
Als iemand zegt: ""Jij bent zijn vriend""
zeg ik van harte ja

Dit ben ik.
Dit is mijn liefde.
Goed bedoeld, maar niet volmaakt.
Ja, je weet toch dat ik van je hou?
Dit is mijn ja, zonder maar.
Kom en maak mijn woorden waar.
Maak ze waar.

Dit ben ik.
Dit is mijn liefde.
Goed bedoeld, maar niet volmaakt.
Ja, je weet toch dat ik van je hou?
Dit is mijn ja, zonder maar.
Kom en maak mijn woorden waar.
Dit is mijn ja, zonder maar.
Kom en maak mijn woorden waar.
Maak ze waar.

Lied 08 (alleen online)

Titel: Vandaag

Componist: Kinga Bán, Matthijn Buwalda, Henk Pool
(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uitvoerende(n): Kinga Bán

Locatie: Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle

Tekst:

Gisteren is een afdruk
van je voeten in het zand.
En morgen is de aanblik
van een eindeloos groot strand.

De zee komt op wanneer ze wil,
ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt,
zie je nauwelijks meer vooruit.

Dit is vandaag,
en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later
en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag,
met z'n vreugde en zijn pijn.
En je hoeft maar één ding te doen.
Dat is: er zijn.

Als je om je heen kijkt,
maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden
zonder toekomst verder loopt.

Bedenk dan, als je zicht verliest:
je loopt in lemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet,
want de hemel gaat nooit dicht.

Dit is vandaag,
en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later
en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag,
met z'n vreugde en zijn pijn.
En je hoeft maar één ding te doen,
dat is...

Niets is moeilijker

dan laten gaan.
De toekomst, het verleden,
maar je bent al hier,
je kunt het aan.
Gedragen door de Ene

Lied 09 (alleen online)

Titel: Zo zal ik bij je zijn

Componist: Roeland Smith

(Nederlandse) Tekst: Roeland Smith

Uitvoerende(n): Mirte Smith (zang), Roeland Smith (gitaar), Jos Otters (basgitaar), Jeroen Blom (toetsen), Sjoerd Visser (saxofoon)

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Als de vogel die zingt.
Als de dag die begint.
Als de droom die nog even blijft hangen.
Als een kus op je wang.
Niet te kort, niet te lang.
Zo zal ik bij je zijn.

Als de zon op je huid,
als het verre geluid
van een lach op een zomerse ochtend.
Als een kind van geluk,
niet te stil, niet te druk.
Zo zal ik bij je zijn.

Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet,
want ik ben in je lied.
Zo zal ik bij je zijn.

Als het lied dat je zingt.
Als muziek die je dwingt
om te dansen en niet meer te denken.
Als de snaar die je raakt,
elke tel, elke maat.
Zo zal ik bij je zijn.

Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet,
want ik ben ik je lied.
Zo zal ik bij je zijn.

Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.

Zing en geniet,
want ik ben in je lied.
Zo zal ik bij je zijn.
Zo zal ik bij je zijn.