

Lied 01

Titel: O hoogt' en diepte looft nu God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Samuel Webbe

(Nederlandse) Tekst: Jan Jacob Thomson

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

O hoogt' en diepte, looft nu God,  
aanbidt zijn heiligheid!  
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,  
zijn weg is majesteit.

O wondre liefd', o wijsheid Gods,  
toen zond' ons 't licht benam,  
hebt Gij 't verlossend pad gebaad:  
een tweede Adam kwam.

O hoogt' en diepte, looft nu God,  
aanbidt zijn heiligheid!  
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,  
zijn weg is veiligheid.

Lied 02

Titel: O Jezus Christus, licht ze bij  
Arrangement: Martin Zonnenberg  
Componist: Traditional  
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse  
Uitvoerende(n): Samenzang  
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk  
Tekst:

O Jezus Christus, licht ze bij  
die leven aan uw licht voorbij.  
Voeg ze met uwe kudde saam,  
opdat zij niet verloren gaan.

Open de doven het gehoor,  
de stomme lippen, spreek ze voor,  
dat zij belijden hun geloof,  
niet langer stom, niet langer doof.

Verlicht het oog dat U niet ziet.  
Leid hem weerom die U verliet.  
Verzamel, die verwijderd gaan.  
Versterk ze die in twijfel staan.

Dan zullen zij, niet meer vervreemd,  
voor tijd en eeuwigheid vereend,  
in aarde\_en hemel, dan en nu,  
allen tezamen danken U.

Lied 03

Titel: 'k Zal uw liefde immer loven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: A. Flach

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

'k Zal uw liefde immer loven,  
U daald' van de hemel af.  
Vaders hand, vol mededogen  
die ons liefderijk omgaf.  
Ja, het hemels licht gaat gloren  
van de nieuwe dageraad.  
Heel de schepping wordt herboren  
dank Heer voor uw liefdedaad

Dank Heer voor dit nieuwe leven  
voor uw liefde eind'loos teer,  
voor uw liefdeskus gegeven,  
mijn lied bent U waard o Heer.  
Ja het zonlicht moge dalen,  
't lichaam zelfs tot stof vergaan,  
eeuwig zal Gods liefde stralen,  
nooit de zon meer ondergaan.

Lied 04

Titel: Gij trouwe Herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Henry Percy Smith

(Nederlandse) Tekst: Pieter Stolk

Uitvoerende(n): Lieneke van Eijkelenburg en samenzang

Opname: Groningen - Nieuwe Kerk

Tekst:

Gij trouwe Herder, Gij geeft kracht  
aan elk die biddend op U wacht.

Gij leidt uw kind'ren aan uw hand,  
naar het door U beloofde land.

Uw zachte hand, vol tederheid,  
hoedt schapen voor afvalligheid.

Gij wilt ze drenken met uw bloed,  
Gij lest hun dorst in overvloed.

Hoe kan ik danken in dit lied,  
voor al wat Gij het mensdom biedt.

't Is onverdiend wat Gij ons gaf,  
genade voor verdiende straf.

Lied 05

Titel: Iedereen zoekt U, jong of oud

Arrangement: André van Vliet

Componist: Ludvig Mathias Lindeman

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Nijkerk - De Fontein

Tekst:

Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen,  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen,  
als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen.  
Twijfel of hoogmoed, onverstand,  
neem ons, uw mensen, bij de hand,  
laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Koning, uw rijk is zo nabij,  
open mijn ogen en oren,  
onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind,  
zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

Lied 06

Titel: De ware kerk des Heren

Componist: Samuel Sebastian Wesley

(Nederlandse) Tekst: Samuel John Stone & Willem Barnard

Uitvoerende(n): Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

De ware kerk des Heren,  
in Hem alleen gegrond,  
geschapen Hem ter ere,  
de bruid van zijn verbond,  
dankt aan zijn dood het leven.  
Hij is haar Bruidegom.  
Want God, zo staat geschreven,  
zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kindren van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.

In 't woeden aller tijden  
is nooit het lied verstomd,  
Gods hoede zal ons leiden,  
de volle vrede komt!  
Geloven wordt aanschouwen,  
als uit de hemel daalt  
de bruid, de hoge vrouwe,  
de kerk die zegepraalt.

Lied 07

Titel: Voor altijd

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Elise Mannah

(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah

Uitvoerende(n): Navigators Studentenkoor, Elise Mannah

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Hij zegent jou, hij zegent jou

Hij zegent jou, hij zegent jou

Hij zegent jou voor altijd

God is voor je en achter je

God is in je en om je heen

God is onder je en boven je, altijd

Hij zal je wijzen welke weg je gaan moet

En onderweg zal hij jou beschermen

Schuil maar bij hem als er een storm woedt

Hij zal zich over jou ontfermen

God is met jou voor altijd

Hij zal je wijzen welke weg je gaan moet

En onderweg zal hij jou beschermen

Schuil maar bij hem als er een storm woedt

Hij zal zich over jou ontfermen

God is met jou voor altijd

God is voor je en achter je

God is in je en om je heen

God is onder je en boven je, altijd

Hij zegent jou,

Hij zegent jou,

Hij zegent jou,

Hij zegent jou,

Hij zegent jou voor altijd

Lied 08

Titel: Heer wijs mij uw weg

Arrangement: Frank van Essen

Componist: Elbert en Niek Smelt

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende(n): Auditantenkoor en samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst:

Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan

Heer, leer mij uw weg  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet  
Als mij het zicht ontbreekt  
het donker is  
leid mij dan op uw weg  
de weg die eeuwig is

Heer, leer mij uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt  
Als mij de wil ontbreekt  
uw weg te gaan  
spreek door uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan  
maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt  
Als ik de weg niet weet  
de hoop opgeef  
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.



Lied 09

Titel: Stap voor stap

Componist: Michaël W. Smith, David Strasser

(Nederlandse) Tekst: Geonne Weijer, Robert Weijer

Uitvoerende(n): Ariën Vink

Opname: Amersfoort - Sint-Joriskerk

Tekst:

Heer, U bent mijn God

En ik verhoog uw naam

Heer U bent mijn God

En ik verhoog uw naam

'k Wil U zoeken in de morgen

En U volgen op al uw wegen

En stap voor stap leidt U mij

Ik wil bij U zijn iedere dag

Heer, U bent mijn God

En ik verhoog uw naam

Heer U bent mijn God

En ik verhoog uw naam

'k Wil U zoeken in de morgen

En U volgen op al uw wegen

En stap voor stap leidt U mij

Ik wil bij U zijn iedere dag

Ik wil bij U zijn iedere dag

ledere dag

Halleluja

Wij eren U Heer Jezus

En voor eeuwig zingen wij

Halleluja

Want U alleen bent waardig

En voor eeuwig zingen wij

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja

Heer, U bent mijn God

En ik verhoog uw naam

Heer U bent mijn God

En ik verhoog uw naam

'k Wil U zoeken in de morgen

En U volgen op al uw wegen

En stap voor stap leidt U mij

Ik wil bij U zijn iedere dag

Lied 10

Titel: Wonderlijk

Componist: Anneke van Dijk-Quist

(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist

Uitvoerende(n): Sela

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,  
toen ik in het geheim gemaakt werd.  
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.  
U schreef het in uw boek;  
U kent mij.

Wonderlijk, zoals U mij kent.  
Zo volmaakt is uw liefde Heer.  
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst.  
Leven met U, altijd.

U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben  
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.  
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering  
wordt door U gehoord.  
U kent mij.

Wie ben ik zonder U?  
U bent om mij heen.  
Waar ik ga houdt U mij vast.

Lied 11

Titel: Zegen, aanbidding

Componist: Gary Sadler, J. Harvill

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende(n): Gospel Boulevard, Samenzang

Opname: Zwolle - IJsselhallen

Tekst:

Zegen, aanbidding.

Kracht, overwinning.

Ere zij de eeuwige God.

Laat elke natie,

elke creatie

Buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard

Zal Uw macht belijden

Elke knie buigt neer voor Uw troon,  
aanbiddend.

U wordt hoogverheven o God

En oneindig is Uw heerschappij.

O eeuwige God.

Zegen, aanbidding.

Kracht, overwinning.

Ere zij de eeuwige God.

Laat elke natie,

elke creatie

Buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard

Zal Uw macht belijden

Elke knie buigt neer voor Uw troon,  
aanbiddend.

U wordt hoogverheven o God

En oneindig is Uw heerschappij.

O eeuwige God.

De aarde wordt vol van Uw Koninkrijk

Zing nu voor de eeuwige God

Geen andere macht is aan U gelijk

Zing nu voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard

Zal Uw macht belijden

Elke knie buigt neer voor Uw troon,  
aanbiddend.

U wordt hoogverheven o God  
En oneindig is uw heerschappij.  
O eeuwige God.  
O eeuwige God.  
O eeuwige God.

De aarde wordt vol van Uw Koninkrijk  
Zing nu voor de eeuwige God  
Geen andere macht is aan U gelijk  
Zing nu voor de eeuwige God.

De aarde wordt vol van Uw Koninkrijk  
Zing nu voor de eeuwige God  
Geen andere macht is aan U gelijk  
Zing nu voor de eeuwige God.