

Lied 01

Titel: Ik wil zingen van mijn Heiland

Componist: James McGranahan

(Nederlandse) Tekst: Philip P. Bliss

Uitvoerende(n): Young Ladies Choir Hadassah, Mannenkoor De Gouwestem, The Martin
Mans Formation, Samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk - Edam

Tekst:

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Lied 02

Titel: Lof zij de Heer

Arrangement: Denise Brand

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit, Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende(n): Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang

Locatie: Grote Kerk - Apeldoorn

Tekst:

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere,
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
Psalmzingt de heilige naam,
Looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven;
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
Zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag,
Aan wat Zijn almacht vermag,
Die u met liefde bejegent.

Prijs zijn naam (4x)

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust,
Alles wat ademt zegt: Amen.

Lied 03

Titel: 'k Heb geloofd en daarom zing ik
Arrangeur: Jan van Weelden, Harm Hoeve
Componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: J. Mathijsen
Uitvoerende(n): Samenzang
Locatie: Nicolaïkerk - Utrecht
Tekst:

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!

'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar Die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder
alle knie zich buigen zal.

Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in Uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Lied 04

Titel: Jezus zal heersen waar de zon

Arrangeur: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Goede Herderkerk - Emmen

Tekst:

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermund ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Lied 05

Titel: Jezus ik wil heel dicht bij U komen

Componist: Henk J. Hazeleger

(Nederlandse) Tekst: Henk J. Hazeleger

Uitvoerende(n): Joke Buis, Samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk - Edam

Tekst:

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil'k zijn.
Zo dicht bij U voel'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste,
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht,
U bent mijn leven, mijn Heer.

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil'k zijn.
Zo dicht bij U voel'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste,
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht,
U bent mijn leven, mijn Heer.

In de schuilplaats van de Allerhoogste,
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht,
U bent mijn leven, mijn Heer.

Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht...
U bent mijn leven, mijn Heer.

Lied 06

Titel: Voor U Heer leef ik

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Henk van 't Veld

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Loolaankerk - Apeldoorn

Tekst:

Voor U Heer, leef ik

In U Heer, sterf ik.

Van U Heer, ben ik

in leven en in dood

Wees ons genadig

toon uw erbarmen

breng ons, o Jezus

in uwe zaligheid

Doe mij geloven

vuriger hopen

Jezus, schenk liefde

en trouw tot aan de dood

Jezus, U dank ik

Heer, U aanbid ik

Jezus, U loof ik

nu en in eeuwigheid

Lied 07

Titel: De Zegen - Hij is bij je

Componist: Steven Furtick, Chris Brown, Kari Jobe, Cody Carnes

(Nederlandse) Tekst: Sergej Visser

Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals

Locatie: Oude Kerk - Maasland

Tekst:

De Heer zegent en leidt je
als Hij jou ziet, dan straalt Hij
want Hij geeft om jou
De Heer ziet je, Hij zoekt je
Hij geeft je rust

De Heer zegent en leidt je
als Hij jou ziet, dan straalt Hij
want Hij geeft om jou
De Heer ziet je, Hij zoekt je
Hij geeft je rust

Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.

Deze zegen zal Hij geven
Generaties geeft Hij leven
Bij je kinderen zal Hij wonen
Bij hun dochters en hun zonen

Hij beschermt je en Hij leidt je
Hij staat naast je, Hij is bij je
Hij omgeeft je, Hij leeft in je
Hij is bij je, Hij is bij je

Als je opstaat of naar bed gaat
Als je thuiskomt, als je weggaat
Als het misloopt, als het goed gaat
Hij is bij je, Hij is bij je

Amen.

Lied 08

Titel: Breng ons samen

Componist: Frans Korpershoek

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals

Locatie: Sint-Joriskerk - Amersfoort

Tekst:

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Lied 09

Titel: Familie

Arrangement: Marcel Zimmer

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende(n): Kinderkoor De Bromvlieg, Samenzang

Locatie: De Fontein - Nijkerk

Tekst:

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Lied 10

Titel: Wij willen gaven delen

Componist: Willem Vogel

(Nederlandse) Tekst: Evert Hoogerwerf

Uitvoerende(n): Kloosterkerk Ensemble (olv Daniel Rouwkema), Hollands Mannen Ensemble (olv Joost van Belzen)

Locatie: Grote Kerk - Wijk bij Duurstede

Tekst:

Wij willen gaven delen
met mensen wereldwijd
want delen wordt tot helen
wanneer de ander lijdt
De Heer heeft zich gegeven
en deelde onze nood
zo heelde Hij ons leven
Hij is het Levend Brood

Meer dan wij konden dromen
Geschiedt in onze tijd
Er is een weg gekomen
van wederkerigheid
Nu leren wij ontvangen
zij geven van hun kant
Geen strijd meer om belangen
Zo komt Gods rijk tot stand

Lied 11

Titel: Geven

Componist: Jan Mulder

(Nederlandse) Tekst: Tini van Selm

Uitvoerende(n): Young Ladies Choir Hadassah

Locatie: Sint Nicolaaskerk - Edam

Tekst:

Noe.....

Noe.....

Zag je ooit de eerste stralen
van een gouden zomerzon
of de regenboog in druppels
van fonteinen of een bron

Zie je om naar juist degene
die maar zelden wordt gezien
Maak je tijd voor echte aandacht
en een schouderklop misschien

Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw

Heb je oor voor iemand anders
die een klankbord nodig heeft
en bemoedigen jouw woorden
wel een mens die eenzaam leeft

Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
tekens van zijn grote trouw

Noe.....

Lied 12

Titel: Ik wil jou van harte dienen

Componist: Richard Gillard

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint Nicolaaskerk - Edam

Tekst:

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.