

Lied 01

Titel: Prijs de Heer met blijde galmen

Arrangement: Wilkin de Vlieger, Luca Genta, Jay-P Beijersbergen

Componist: Ariën Vink, Genève

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende(n): Bart Vink, Job Vink, Wouter Vink, Ariën Vink

Locatie: Oude Kerkje - Kortenhoef

Tekst:

Zalig hij die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft
Hij die door de nood gedreven
Zich tot Hem om troost begeeft
Die zijn hoop in 't hachlijks lot
Vestigt op de Heer zijn God

Prijst de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
'k zal zolang ik leef mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
'k zal zolang ik 't licht geniet
Hem verhogen in mijn lied

't is de Heer van alle heren
Sions God geducht in macht
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht
Sion zing uw God ter eer
Prijst Zijn grootheid, loof de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
'k zal zolang ik leef mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
'k zal zolang ik 't licht geniet
Hem verhogen in mijn lied

Prijst de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
'k zal zolang ik leef mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof

Prijst de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
'k zal zolang ik leef mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
'k zal zolang ik 't licht geniet

Hem verhogen in mijn lied

Lied 02

Titel: God so loved

Componist: Scott Cash, Martin Cash, Franni Cash, Ed Cash, Andrew Bergthold

(Nederlandse) Tekst: Andrew Bergthold, Ed Cash, Franni Cash, Martin Cash, Scott Cash

Uitvoerende(n): Bart Vink, Job Vink, Wouter Vink, Ariën Vink

Locatie: Oude Kerkje - Kortenhoef

Tekst:

Come all you weary, Come all you thirsty

Come to the well that never runs dry

Drink of the water

Come and thirst no more

Well, come all you sinners, Come find His mercy

Come to the table, He will satisfy

Taste of His goodness

Find what you're looking for

For God so loved

The world that He gave us

His one and only Son to save us

Whoever believes in Him

Will live forever

Bring all your failures, Bring your addictions

Come lay them down At the foot of the cross

Jesus is waiting there

With open arms

Can you see His open arms?

Here we go

For God so loved

The world that He gave us

His one and only Son to save us

Whoever believes in Him

Will live forever

The power of hell

Forever defeated

Now it is well I'm walking in freedom

For God so loved

God so loved the world

Praise God

Praise God

From whom all blessings flow

Praise Him

Praise Him

For the wonders of His love
Praise God
Praise God
From whom all blessings flow
Praise Him
Praise Him
For the wonders of His love

For God so loved
The world that He gave us
His one and only Son to save...
For God so loved
The world that He gave us
His one and only Son to save us
Whoever believes in Him
Will live forever
Whoever believes in Him
Will live forever

Lied 03

Titel: Laat het feest zijn in de huizen
Componist: Reuben Morgan
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende(n): Staff Songsters
Locatie: Cunerakerk - Rhenen
Tekst:

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Lied 04

Titel: Psalm 71 - De Nieuwe Psalmberijming

Arrangeur: Martin Zonnenberg

Componist: Genève

(Nederlandse) Tekst: Jan Pieter Kuijper

Uitvoerende(n): Kleinkoor Laudate

Locatie: Cunerakerk - Rhenen

Tekst:

Ik schuil bij U met al mijn zorgen.

HEER, neem het op voor mij;

verlos mij, spreek mij vrij.

Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.

U hebt uw woord gegeven:

ik mag in vrijheid leven.

Ik zal vertellen van uw daden,

van uw rechtvaardigheid,

van U, die steeds bevrijdt.

Ik prijs uw rijkdom van genade.

'Mijn God' mag ik U noemen.

Ik zal uw goedheid roemen.

U hebt mij met uw trouw omgeven.

Uw wonderen zijn rijk.

Wie is aan U gelijk?

God, til mij op, laat mij herleven.

U zult mij weer verhogen

en al mijn tranen drogen.

Ik zal U prijzen bij de klanken

van vrolijk snarenspeel.

U, God van Israël,

zal ik voor mijn verlossing danken.

Wie uit zijn op mijn schande

staan dan met lege handen.

Lied 05

Titel: Uw rust in mijn wereld - Psalm 23 (Psalmen voor Nu)

Componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende(n): Psalmen Voor Nu, Staff Songsters

Locatie: Cunerakerk - Rhenen

Tekst:

De Heer is mijn Herder
en ik zal zijn schaap zijn,
tevreden en veilig,
want Hij zorgt voor alles.

Hij weet waar het gras groeit
en Hij laat me slapen
aan rimpelloos water,
daar kom ik tot rust.

Ik durf Hem te volgen
de paden zijn veilig,
zoals Hij beloofd heeft,
omdat Hij de weg weet.

Hoe diep en hoe donker het dal is,
U redt mij.
Uw herdersstaf troost mij.
Ik ben niet alleen.

De Heer is mijn Herder,
'k heb al wat mij lust.
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

Ik zit aan uw tafel,
persoonlijk genodigd.
Ik zie voor het raam
de jaloerse gezichten.

Terwijl U mijn glas vult,
mijn lichaam verzorgt met
veel meer dan ik ooit had gehoopt
of verwacht.

Met mij zal het goed gaan
zolang ik zal leven,

wilt U van uw heerlijke liefde
mij geven.

En altijd een plek
met uw rust in mijn wereld,
omdat ik uw huis weet te vinden,
mijn Heer.

De Heer is mijn Heder,
Hem blijf ik gewijd.
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren.
Zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Heer, uw rust in mijn wereld,
uw rust in mijn wereld.
En altijd een plek met uw rust in mijn wereld,
omdat ik uw huis weet te vinden,
mijn Heer.

Lied 06

Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Componist: Taeke Pebesma

(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes-Kooger

Uitvoerende(n): Kleinkoor Laudate

Locatie: Cunerakerk - Rhenen

Tekst:

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken.
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
zich voor Hem zullen buigen, vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God zijn tent zal opslaan bij de mensen,
als volken niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als d' aarde zal vernieuwd zijn en genezen
van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God zijn volk mer heerlijkheid zal kronen
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen,
wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!

Lied 07

Titel: Lof zij de Heer

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt, Jan Wit

Uitvoerende(n): Bart Vink, Job Vink, Wouter Vink, Ariën Vink

Locatie: Oude Kerkje - Kortenhoef

Tekst:

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Vreugde vreugde louter vreugde
Is bij U van eeuwigheid
Schepper, die 't heelal verheugde
bron van eeuwige vreugde zijt

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen

Lied 08 (alleen online)

Titel: Nobody loves me

Componist: Ed Cash, Scott Cash

(Nederlandse) Tekst: Scott Cash, Ed Cash

Uitvoerende(n): Bart Vink, Job Vink, Wouter Vink, Ariën Vink

Locatie: Oude Kerkje - Kortenhoeft

Tekst:

Morning, I see You in the sunrise every morning
It's like a picture that You've painted for me
A love letter in the sky

Story, I could've had a really different story
But You came down from heaven to restore me
Forever saved my life

Nobody loves me like You love me, Jesus
I stand in awe of Your amazing ways
I worship You as long as I am breathing
God, You are faithful and true
Nobody loves me like You

Mountains, You're breaking down the weight of all my mountains
Even when it feels like I'm surrounded
You never leave my side, oh oh oh

Nobody loves me like You love me, Jesus
I stand in awe of Your amazing ways
I worship You as long as I am breathing
God, You are faithful and true
Nobody loves me like You

Oh, what a song to sing
Oh, what a song to sing
Oh, what a song to sing
Jesus, You love me
And I love You, God

Nobody loves me like You love me, Jesus
I stand in awe of Your amazing ways
I worship You as long as I am breathing
God, You are faithful and true
Nobody loves me like You

Lied 09 (alleen online)

Titel: Geen afstand

Componist: Eline Bakker

(Nederlandse) Tekst: Eline Bakker

Uitvoerende(n): Bart Vink, Job Vink, Wouter Vink, Ariën Vink

Locatie: Oude Kerkje - Kortenhoef

Tekst:

Ooh, ooh

U bent niet bang voor mijn vragen

Mijn twijfel schrikt U niet af

U deinst niet terug bij het zien van mijn falen

Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht

U bent niet verrast als ik struikel

Niet boos of teleurgesteld

U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid

Daar in Uw armen vind ik herstel

U strekt Zich uit naar mij

Wat ik ook doe of voel

Er is geen afstand

Tussen U en mij

Er is geen schaduw van

Omkeer bij U te zien

Er is geen afstand

Tussen U en mij

Ooh, ooh

Niet langer gebukt onder schaamte

U heeft mij vrijgemaakt

Nu ga ik staan op Uw woord en beloften

U bent een Vader die mij nooit verlaat

U strekt Zich uit naar mij

Wat ik ook doe of voel

Er is geen afstand

Tussen U en mij

Er is geen schaduw van

Omkeer bij U te zien

Er is geen afstand

Tussen U en mij

Dit is waar

Ik hoor te zijn

Ik dichtbij U

U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mij over

Dit is waar
Ik hoor te zijn
Ik dichtbij U
U dichtbij mij
Ik wil nu
Niets anders meer
Ik geef mijzelf

U strekt Zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand
Tussen U en mij

Er is geen schaduw van
Omkeer bij U te zien
Er is geen afstand
Tussen U en mij

Lied 10 (alleen online)

Titel: What a friend I found

Componist: Martin Smith

(Nederlandse) Tekst: Martin Smith

Uitvoerende(n): Bart Vink, Job Vink, Wouter Vink, Ariën Vink

Locatie: Oude Kerkje - Kortenhoef

Tekst:

What a friend I've found
Closer than a brother
I have felt your touch
More intimate than lovers

Jesus, Jesus
Jesus, friend forever

What a hope I've found
More faithful than a mother
It would break my heart
To ever lose each other

Jesus, Jesus
Jesus, friend forever

Jesus, Jesus
Jesus, friend forever