

Lied 01

Titel: God is getrouw

Arrangeur: Marco den Toom

Componist: Christian Gregor

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Martinikerk in Sneek

Tekst:

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Lied 02

Titel: Wat vlied' of bezwijk'

Arrangeur: Martin Zonnenberg

Componist: William Croft

(Nederlandse) Tekst: Johann Andreas Böhringer

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Bovenkerk in Kampen

Tekst:

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!'

Lied 03

Titel: Gouden belofte

Componist: Matt Spencer

(Nederlandse) Tekst: Harold Nieuwland

Uitvoerende(n): Staff Songsters

Locatie: Cunerakerk in Rhenen

Tekst:

Heer, U beloofde niet
een zon die altijd schijnt.
Heer, U beloofde niet
een kalme zee
en U beloofde niet
een leven zonder strijd,
maar U beloofde wel:
'k Ga met je mee.

Heer, U beloofde niet
dat zorg ons blijft bespaard.
Heer, U beloofde niet:
er vloeit geen traan,
maar U beloofde wel:
je blijft Mij alles waard.
Ik zal steeds naast je gaan,
heel jouw bestaan.

Gouden belofte
waar wij op bouwen.
Bij voor- of tegenspoed
uiteindelijk komt het goed.
Daarom volgen wij
de roepstem van de Heer.
Hij is steeds met ons, Immanuel.

Nee, wij beloven niet
nooit in de fout te gaan
of nooit te twijfelen, Heer,
aan uw plan,
maar wij beloven wel
van U te houden, Heer
en U te dienen ons leven lang.

Gouden belofte
waar wij op bouwen.
Bij voor- of tegenspoed
uiteindelijk komt het goed.
Daarom volgen wij

de roepstem van de Heer.
Hij is steeds met ons, Immanuel.

Gouden belofte
waar wij op bouwen.
Bij voor- of tegenspoed
uiteindelijk komt het goed.
Daarom volgen wij
de roepstem van de Heer.
Hij is steeds met ons, Immanuel.
Hij is steeds met ons, Immanuel.
Zijn belofte is: Immanuel.

Lied 04

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangeur: Mark Brandwijk

Componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint Catharijnekerk in Brielle

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Lied 05

Titel: Groot is uw trouw

Arrangeur: Henk van der Maten

Componist: William Marion Runyan

(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chisholm

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint-Stevenskerk in Nijmegen

Tekst:

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Lied 06

Titel: Toekomst vol van hoop

Componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende(n): Sela

Locatie: Bergkerk in Deventer

Tekst:

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Lied 07

Titel: Lucas 10-rap

Uitvoerende(n): Niels van Heerikhuize, Elise Mannah, Kinderkoor Jedaja, Kinderkoor De Jonge Luitjes, Samenzang

Locatie: Jaarbeurs in Utrecht

Tekst:

P-t-t-k-p-p-p-p-t-t-k (4x)

En zo vertelde Jezus toen het volgende verhaal.

He jo, luister allemaal. Hij zei:

Een man die maakte op een dag een lange reis.
Hij ging te voet naar Jericho, dus had 'ie vast geen rijbewijs.
Maar toen 'ie halverwege was, toen werd 'ie overvallen
Ze pakten al z'n spullen af en gaven 'm wat knallen
voor z'n 'kanis' en uiteindelijk toen lag 'ie in de goot, joh!
En als-t-ie niet geholpen werd, dan ging 'ie zeker dood, joh!
Maar er kwam een priester aan, en later een Leviet
Zeg maar 'mensen-van-de-kerk', maar die hel-e-pen 'm niet!

P-t-t-k-p-p-p-p-t-t-k (4x)

Gelukkig kwam er later toch nog iemand anders aan.
Dat was niet ' iemand-van-de-kerk', maar een Samaritaan.
Zo iemand als in onze tijd een buitenlander,
Een Marrokaan of Turk, maar geen Nederlander
En uitgerekend déze man ging niet aan hem voorbij.
Maar verzorgde z'n wonden en hij zei: 'Kom maar bij mij!'
Zette toen de man op z'n ezel of z'n paard.
Moest er zelf bij gaan lopen, maar dat was het hem wel waard.
Hij bracht 'm naar een herberg, dat was een soort hotel.
Betaalde heel de rekening en zei de man vaarwel.

Dus als er iemand aan je vraagt wie er z'n naaste is:
'rap' je dan naar Lucas 10 en de gelijkenis!

Lied 08

Titel: God maakt vrij

Componist: Brenton Brown, Paul Baloche
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Marktplein in Veenendaal

Tekst:

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

Lied 09

Titel: Vernieuw Gij mij

Arrangement: Martin Zonnenberg

Componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoerende(n): Samenzang

Locatie: Sint Jacobskerk in Vlissingen

Tekst:

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Lied 10

Titel: Grote God die mij bevrijdt

Componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende(n): Lydia Zimmer, Marcel Zimmer

Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef

Tekst:

Lang heb ik de Heer verwacht
totdat Hij zich voorover boog.
Want Hij had mijn roep gehoord
en trok mij uit de put omhoog.

Hij gaf nieuwe hoop en houvast,
zette mij op vaste grond,
leerde mij om weer te zingen,
gaf een nieuw lied in mijn mond,
gaf een nieuw lied in mijn mond.

Ik zal van zijn liefde spreken
en van zijn rechtvaardigheid.
Nooit zal ik zijn trouw verzwijgen.
Grote God die mij bevrijdt,
grote God die mij bevrijdt.

Wanneer rampen mij omgeven
en ik zie geen uitweg meer,
wilt U mij dan uitkomst brengen.
Kom mij snel te hulp, o Heer!

Geef mij nieuwe hoop en houvast,
zet mij weer op vaste grond,
leer mij om te blijven zingen,
geef een nieuw lied in mijn mond,
geef een nieuw lied in mijn mond.

Ik zal van uw liefde spreken
en van uw rechtvaardigheid.
Nooit zal ik uw trouw verzwijgen.
Grote God die mij bevrijdt.

Ik zal van uw liefde spreken
en van uw rechtvaardigheid.
Nooit zal ik uw trouw verzwijgen.
Grote God die mij bevrijdt,
grote God die mij bevrijdt.