

Lied 01

Titel: Praise to the Lord

Componist: Traditional

(Nederlandse) tekst: Joachim Neander, Catherine Winkworth

Uitvoerende(n): Mannenensemble Espressione

Locatie: Grote of Sint Janskerk in Schiedam

Liedtekst:

Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation!
O my soul, praise him, for he is thy health and salvation!
Join the great throng, Psaltery, organ and song,
Sounding in glad adoration!

Praise to the Lord! Over all things he gloriously reigneth.
Borne as on eagle wings, safely his Saints he sustaineth.
Hast thou not seen How all thou needest hath been
Granted in what he ordaineth?

Praise to the Lord, who doth prosper thy way and defend thee. Surely his goodness and
mercy shall ever attend thee.
Ponder anew What the Almighty can do,
Who with his love doth befriend thee.

Praise to the Lord! Oh, let all that is in me adore Him!
All that hath breath, join with Abraham's seed to adore Him!
Let the "amen" Sum all our praises again,
Now as we worship before Him.

Lied 02

Titel: Psalm 130 (uit de diepten)

Componist: Traditional

(Nederlandse) tekst: Willem Barnard

Uitvoerende(n): Mannenensemble Espressione

Locatie: Grote of Sint Janskerk in Schiedam

Liedtekst:

Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Lied 03

Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon

Componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) tekst: Graham Kendrick, Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende(n): ADEM Project

Locatie: Grote of Sint Janskerk in Schiedam

Liedtekst:

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God, als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn.
Verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep,
De hand die aard' en hemel schiep.
Vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Lied 04

Titel: Vaste hoop

Componist: Brian Mark Johnson, Phil Wickham

(Nederlandse) tekst: Brian Mark Johnson, Phil Wickham, Harold ten Cate

Uitvoerende(n): Mannenensemble Espressione en Tenira Sturm

Locatie: Grote of Sint Janskerk in Schiedam

Liedtekst:

Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak uw naam uit in de nacht.

Toen brak uw liefde dwars door het donker
dreef elke schaduw uit mijn hart.
Het eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.

U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verzezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.
Jezus, U bent de hoogste Heer!

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.
Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!

Lied 05

Titel: Maan en sterren

Componist: Stanley Clementina, Roald Schaap, Michael Rothuizen, Ann Michelle Lee, Amanda Lock, William Wixley, Filemon Peroti

(Nederlandse) tekst: Stanley Clementina, Roald Schaap, Michael Rothuizen, Ann Michelle Lee, Amanda Lock, William Wixley, Filemon Peroti

Uitvoerende(n): ADEM Project

Locatie: Grote of Sint Janskerk in Schiedam

Liedtekst:

Er is iemand die 't licht doet schijnen in de nacht
Er is iemand die alles vormde toen hij sprak
Iemand die het hele universum heeft gemaakt
Door wie alles is ontstaan

Hij die maan en sterren schiep
de oceaan zo diep
Hij ziet jou staan
Hij die ons tot leven riep
zijn adem in ons blies
Hij kent jouw naam

Er is iemand die groter is dan elke strijd
Er is iemand die dwars door elke leugen kijkt
De God van het begin en het eind
Hij zal er altijd zijn

Hij die maan en sterren schiep
de oceaan zo diep
Hij ziet jou staan
Hij die ons tot leven riep
Zijn adem in ons blies
Hij kent jouw naam

Hij is iemand die moeilijkheden niet ontwijkt
Hij geeft kracht Hij geeft overwinning in de strijd
En zelfs als de allerbrutste storm op je wacht,
Houdt Hij jou vast

God van wond'ren en van hoop
Mijn Anker, mijn geloof
U ziet mij staan
God van liefde en herstel
die al mijn tranen telt
U kent mijn naam

God van wond'ren en van hoop
Mijn Anker, mijn geloof
U ziet mij staan
God van liefde en herstel
die al mijn tranen telt
U kent mijn naam

Lied 06

Titel: Amazing grace (My chains are gone)

Componist: David Pritchard-Blunt, Stan Roto Walker, Louie Giglio, Chris Tomlin

(Nederlandse) tekst: David Pritchard-Blunt, Stan Roto Walker, Louie Giglio, Chris Tomlin

Uitvoerende(n): ADEM Project

Locatie: Grote of Sint Janskerk in Schiedam

Liedtekst:

Amazing grace How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see

'T was grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

My chains are gone
I've been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood, His mercy rains
Unending love, Amazing grace

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

My chains are gone
I've been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood, His mercy rains
Unending love, Amazing grace