

Lied 01: O schepper God, die alles grondt

Componist: Datheen

(Nederlandse) tekst: Ambrosius

Uitvoerende(n): Kampen Boys Choir

Locatie: Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

Liedtekst:

O, Schepper God, die alles grondt
de aarde en het hemelrond,
de dag een kleed van licht verstrekt,
de nacht met zoete slaap bedekt,

die rust geeft aan het lege lijf
en het tot werken weer bereidt.

Wat overdag is opgekropt
lost in de stille rust weer op.

Dank voor de dag die is volbracht,
blijf ons nabij in deze nacht.
Ons lofgezag volbrengen wij
slechts met uw hulp, God, sta ons bij.

Dan klinkt een lied, een stem vol kracht
vanuit de diepten van ons hart,
uit liefde puur op U gericht,
met ons verstand, aan U verplicht.

Lied 02: Hebe deine Augen

Componist: Felix Mendelssohn-Bartholdy

(Nederlandse) tekst: Felix Mendelssohn-Bartholdy

Uitvoerende(n): Ars Musica

Locatie: Lebuinuskerk, Deventer

Liedtekst:

Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt

Deine Hilfe kommt
deine Hilfe kommt
vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen
und der dich behütet
und der dich behütet
schläft nicht
schläft nicht
der dich behütet schläft nicht

Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt
Den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt

Lied 03: De aarde is vervuld
Componist: Frits Mehrrens
(Nederlandse) tekst: Willem Barnard
Uitvoerende(n): Kampen Boys Choir
Locatie: Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

Liedtekst:

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Lied 04: Zingt den hemel toe
Componist: Floris van der Putt
(Nederlandse) tekst: Willem Barnard
Uitvoerende(n): Kampen Boys Choir
Locatie: Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

Liedtekst:

Zingt ten hemel toe,
juicht en jubelt Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

Als een ster zal Hij
boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding,
uit de wisseling
van de lotgevallen.

Pasen is de dag,
dat de doven lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.

Daarom, zingt Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Wordt zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

Lied 05: Cantique de Jean Racine
Componist: Gabriel Fauré
(Nederlandse) tekst: Jean Racine
Uitvoerende(n): Ars Musica
Locatie: Lebuinuskkerk, Deventer

Liedtekst:

Verbe égal au Très-Haut,
notre unique espérance
Jour éternel
De la paisible nuit (de la terre et des cieux)

Nous rompons le silence
Divin Sauveur
jette sur nous les yeux

Divin Sauveur
jette sur nous les yeux

Répands sur nous
le feu de ta grâce puissante,
Que tout l'enfer
Que tout l'enfer fuie au son de ta voix

Dissipe le sommeil
d'une âme languissante

Qui la conduit
à l'oubli de tes lois !

Qui la conduit
à l'oubli de tes lois

Ô Christ, sois favorable
à ce peuple fidèle pour te bénir
Reçois les chants qu'il offre (maintenant rassemblé)

à ta gloire
a ta gloire immortelle
Et de tes dons qu'il retourne comblé
Et de tes dons qu'il retourne comblé

Et de tes dons

qu'il retourne
comblé

Vertaling:

Woord van de Allerhoogste, ons enige verlangen,1
o eeuwig licht van aarde, hemel en heelal,
in de vredige nacht komen wij met gezangen,
Goddelijke Heiland, richt uw oog op ons al.

Ontbrand in ons uw heilige vuur,
dat heel de onderwereld wijkt voor uw woord,
wek de smachtende ziel op 't juiste uur
dat hij zich niet verslaapt en uw wet heeft gehoord.

O Christus wees uw trouwe volk gunstig gezind
wij zijn hier vandaag bijeen om u te eren;
ontvang ons gezang voor uw eeuwig bewind,
dat het vol van uw gaven terug moge keren.

Lied 06: Licht dat ons aanstoot in de morgen

Componist: Antoine Oomen

(Nederlandse) tekst: Huub Oosterhuis

Uitvoerende(n): Ars Musica

Locatie: Lebuinuskkerk, Deventer

Liedtekst:

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.

Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij,

kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lied 07: Hail, gladdening light
Componist: Charles Wood
(Nederlandse) tekst: John Keble
Uitvoerende(n): Kampen Boys Choir
Locatie: Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

Liedtekst:

Hail, gladdening light, of his pure glory poured,
who is the immortal Father, heavenly blest,
Holiest of holies, Jesus Christ, our Lord.

Now we are come to the sun's hour of rest,
the lights of evening round us shine,
We hymn the Father, | Son and Holy Spirit divine.

Worthiest art Thou at all times, to be sung with undefiled tongue,
Son of our God, giver of live alone;
Therefore in all the world thy glories Lord they own.

Lied 08: Halleluja de blijde toon
Componist: Jaap Kunst
(Nederlandse) tekst: Martinus Nijhoff
Uitvoerende(n): Kampen Boys Choir
Locatie: Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

Liedtekst:

Halleluja, de blijde toon
halleluja,
wordt nu gezongen zoet en schoon
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Dit is de grote, blijde dag,
halleluja,
die David in de geest voorzag,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Want onze Heer en Koning groot
halleluja,
is nu verrezen uit de dood
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Die stervend ons het leven gaf,
halleluja,
verrees in glorie uit het graf,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Daar boven in des hemels troon,
halleluja,
daar zingt met ongemeen en schoon,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.