

Lied 01

Titel: Ik zal er zijn

Eerste componist: Kinga Ban

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Copyrights: © 2013 Stichting Sela Music

Uitvoerende: Kinga Ban

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Lied 02

Titel: Hosanna in de hoge

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Henriette Verhoef

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Hosanna, hosanna,

hosanna in de hoge

Hosanna, hosanna,

hosanna in de hoge

Heer, ons hart is vol lof

Wij verhogen uw naam.

Wees verheven, o Heer mijn God,

hosanna in de hoge

Glorie, glorie

glorie voor de Koning

Glorie, glorie,

glorie voor de Koning

Heer, ons hart is vol lof

Wij verhogen uw naam.

Wees verheven, o Heer mijn God,

glorie voor de Koning

Lied 03

Titel: Er is een land van louter licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Engels volkslied

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Willemijn de Munnik

Uitvoering: Wissel en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst

Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszeescheidt
ons van dat zalig land.

Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn

Lied 04

Titel: Psalm 31

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst

Op U vertrouw ik, Heer der heren,

Gij die mijn sterkte zijt.

Om uw gerechtigheid

wil nimmer mij de rug toekeren.

Betoon mij uw nabijheid

en stel mij in de vrijheid.

Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,

om uwen naam, o Heer,

toevlucht en tegenweer.

Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.

Al spannen zij hun netten,

Gij zelf zult mij ontzetten.

Lied 05

Titel: Heilig, heilig, heilig

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Bacchus Dykes

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Heilig, heilig, heilig

Heer, God almachtig

vroeg in de morgen

word' U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig

Liefdevol en machtig,

Drievuldig God,

die één in wezen zijt

Heilig, heilig, heilig

Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde

verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig

Liefdevol en machtig,

Drievuldig God,

die één in wezen zijt

Lied 06

Titel: Liefde

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Fr Silcher

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Liefde, liefde, maak ons met uw liefde

Vader, Vader tot een kind van U

U bent geduldig met al uw kinderen

Leid ons Heer naar uw heerlijkheid

U bent geduldig met al uw kinderen

Leid ons Heer naar uw heerlijkheid

Vrede, vrede, schenk ons Heer, de vrede

Vader, vader van Uw komend Rijk

U laat niet varen 't werk Uwer handen

leid ons, Heer, naar Uw vrederijk

U laat niet varen 't werk Uwer handen

leid ons, Heer, naar Uw vrederijk

Lied 07

Titel: Ik kom in uw heiligdom binnen

Arrangement: Marcel Tiemensma

Eerste componist: Bruce Clewett

(Nederlandse) Tekst: Bruce Clewett

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Ik kom in uw heiligdom binnen

't voorhangsel ga ik voorbij.

Ik breng U mijn offer, een zoete geur,

vrucht van wat U deed in mij.

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.

't Gaat nu alleen om uw eer

't Reukwerk van mijn lofgezing

stijgt op in uw woning.

Ik kniel voor de troon van mijn Koning

Samen met mijn stem hef ik

ook mijn handen op tot U,

het loflied komt diep uit mijn hart.

Samen met mijn stem hef ik

ook mijn handen op tot U,

het loflied komt diep uit mijn hart.

Lied 08

Titel: Wie gelooft tot aan het einde

Eerste componist: Henk van der Maten

(Nederlandse) Tekst: Wim Hanekamp

Uitvoerend: Mannenkoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Wie gelooft tot aan het einde
en voor Christus eens zal staan
zal die daar dan kunnen zeggen
ik verdien het in te gaan
Zo onrustig, vol van zorgen
dikwijls was ik boos o Heer
Wil dat alles mij vergeven
neem mij in uw liefde Heer
neem mij in uw liefde Heer

Was de weg vaak smal en donker
Sloeg de twijfel om mij heen
Vol van angst, toch ging ik voorwaarts
Nimmer liet hij mij alleen
Donder, bliksem, storm of regen
wat ook kwam op d'aardse reis
Niets, nee niemand hield mij tegen
op de weg naar 't paradijs
op de weg naar 't paradijs

Aan het eind van 't aardse leven
kom ik dan voor u te staan
Wil mijn zonden mij vergeven
Mag ik, Heer, nu binnen gaan
Al uw zonden zijn vergeven
Aan het kruis zijn ze voldaan
Wie gelooft tot aan het einde
die mag zeker binnen gaan
die mag zeker binnen gaan

Lied 09

Titel: Als de Heiland zal verschijnen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Als de Heiland zal verschijnen
in glorie op aard,
met Zijn kind'ren,
al de Zijnen om zich heen geschaard.

O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden,
zo heerlijk en schoon.

Als het lam Gods op de wolken
van zuid en van noord
zal verzaam'len uit de volken,
wie Hem toebehoort

O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden,
zo heerlijk en schoon.

O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden
zo heerlijk en schoon.

Lied 10

Titel: Ere zij aan God de Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Henry Smart

Tweede componist: Traditional

Uitvoerende: Magnificat

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Ere zij aan God, de Vader
ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilige Geest, de Trooster
de Drie-eenge in zijn troon
Halleluja, halleluja
de Drie-eenge in zijn troon

Ere zij aan Hem wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt
eer zij hem die ons gekroond heeft
koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja
ere zij het Lam gewijd

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

Lied 11

Titel: Geen liefde zo wonderlijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Adoniram Gordon

Tweede componist: Wim Kok

Uitvoering: Samenzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.
Geen liefde zo ruim en rijk; ik kan er niet bij.
Uw liefde, o Vader, is onverklaarbaar groot,
uit liefde gaf Gij Uw Zoon zelfs over tot de dood.

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.
Geen liefde rijkt verder en is zo nabij.
Uw liefde, o Jezus, is mij te wonderbaar.

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.
Geen liefde is inniger en maakt werk'lijk vrij.
Uw liefde, o Heil'ge Geest, verbrak al mijn verweer,
uit liefde won Gij mij in voor Jezus als mijn Heer.

Lied 12

Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: William Rees

Uitvoerende: Centre Gospelchoir en samenzang

Uitvoering: Koorzang en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst

Zie de stroom van Jezus' liefde
Overstelpend als een vloed
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
Met Zijn eigen kostbaar bloed
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Aan het kruis werd Jezus' offer
Tot een bron die altijd blijft
Door de sluizen van Gods goedheid
Stroomde Zijn barmhartigheid
Een rivier van diepe liefde
Daalde uit de hemel neer
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer

Het is Uw volmaakte liefde
Die mijn diepste angst verdrijft
Vol vertrouwen mag ik komen
Waar Uw rechterstoel verrijst
Want mijn rechter is mijn Redder
Mijn Verlosser pleit voor mij
Hij heeft zelf mijn straf gedragen
Jezus mijn gerechtigheid

Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lied 13

Titel: Middelpunt van ons verlangen

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Albatros & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst

Middelpunt van ons verlangen,
trooster van 't onrust gemoed,
Jezus, onze dankb're zangen,
loven Uwe liefdegloed.

Gij woudt van de hemel dalen,
op deez' diep bedorven aard',
en voor ons de schuld betalen,
die ons bang gemoed bezwaart.

Liefde, met wat medelijden,
zaagt Gij Adams kind'ren aan,
voor die zondaars woudt Gij strijden,
om hen van de vloek t' ontslaan.
Ja, Gij storttet bloed en tranen,
in het bang Gethsémene,
om voor ons de weg te banen,
naar 't gewest van rust en vree.

Liefd', in U is al ons leven,
Gij, Gij zijt ons hoogste goed.
Ja, Uw kruis heeft ons gegeven,
wat ons eeuwig leven doet.
O, hoe zijn w' aan U verbonden,
Jezus, Redder, 's Vaders Zoon,
onze harten, onze monden,
juichen dankbaar tot Uw troon.

Lied 14

Titel: 'k zal uw liefde immer loven

Eerste componist: Johann Sebastian Bach

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Ariën Vink

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

'k Zal Uw liefde immer loven
U daald' van de hemel af.
Vaders hand vol mededogen,
die ons liefderijk omgaf.
Ja, het hemels licht gaat gloren
van de nieuwe dageraad.
Heel de schepping wordt herboren,
dank Heer, voor Uw liefdedaad.

Dank Heer voor dit nieuwe leven,
voor Uw liefde eind'loos teer,
voor Uw liefdeskus gegeven,
mijn lied bent U waard, o Heer.
Ja, het zonlicht moge dalen,
't lichaam zelfs tot stof vergaan,
eeuwig zal Gods liefde stralen,
nooit de zon meer ondergaan.