

Lied 01

Titel: Ga maar gerust

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Martin Mans Formation

Uitvoering: Martin Mans Formation

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Lied 02

Titel: Heil'ge Geest van U o God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Daniel Iverson

(Nederlandse) Tekst: Daniel Iverson & Ad van Rhee

Uitvoering: Samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Heil'ge Geest van U o God
blijf mij steeds nabij
Heil'ge Geest van U o God,
ga steeds aan mijn zij
Raak mij, vorm mij
vul mij, werk in mij
Heil'ge Geest van U o God,
woon en werk in mij.

Spirit of the living God
fall a fresh on me.
Spirit of the living God,
fall a fresh on me.
Melt me, mold me,
fill me, use me.
Sprit of the living God
fall a fresh on me.

Lied 03

Titel: Groot is uw trouw

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: William Marion Runyan

(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw
van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 04

Titel: a. Psalm 42: 1 b. Als een hert c. 'k blijf hem prijzen d. Psalm 42: 5

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a,d. Traditional b. Martin Nystrom c. Johan Bredewout
(Nederlandse) Tekst: a,b,d. Traditional c. Hans de Ruiters

Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

a.

't Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer.
God des levens, ach wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen

b.

Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U

c.

Als een hert naar waterstromen,
smacht ik om bij U te komen.
Ik verlang naar U, o Heer,
waarom ziet U mij niet meer?
Somber rusteloos in mijn verdriet,
zal ik op mijn Redder wachten.
'k Blijf Hem prijzen in mijn lied
'k Blijf Hem prijzen in mijn lied
Hem prijzen

d.

Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij die 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog' treffen
tot de God mijns levens heffen

Lied 05

Titel: Een naam is onze hope

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: S. S. Wesley

Tweede componist: Samuel John Stone

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst:

Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven,
aan haar het leven gaf.

In haar drie-een'ge Here,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij,
langs uwe lichte paden,
gaan tot der zaal'gen rei!

Lied 06

Titel: Toen eenmaal God terneder kwam

Arrangement: Edwin Vooijs

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Chantibelle & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst:

Toen eenmaal God terneder kwam,
kwam Hij in toorn en gloed,
half duisternis, half witte vlam,
de wolken voor zijn voet.

Maar liefelijk en zacht gezind,
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind,
daalt nu zijn duif terneer.

Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht,
wie U bemint of vreest.

Lied 07

Titel: Sweeter

Eerste componist: Israel Houghton

Uitvoerende: Valerie VanDaele & HQ koor

Uitvoering: Solo- en samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst:

Everyday with You, Lord,
is sweeter than the day before.
Everyday with You, Lord,
is sweeter than the day before.
Every morning' I will worship,
every evenin' I'll adore.
'Cause every day with You is sweeter,
sweeter than the day before.

What a privilege to know You,
Like I know You.
To be loved like You love me,
what an honour to worship.
Truly worship from this heart,
that You have freed.
From the rising of the sun,
to the setting of the same

Everyday with You, Lord,
is sweeter than the day before.
Everyday with You, Lord,
is sweeter than the day before.
Every morning' I will worship,
every evenin' I'll adore.
'Cause every day with You is sweeter,
sweeter than the day before.

Every day, every day with You Lord.
Every day, every day with You Lord.
Every day, sweeter than the day before.
Every day, sweeter than the day before.

Every day, every day with You Lord.
Every day, every day with You Lord.
Every day, sweeter than the day before.
Every day, sweeter than the day before.

Every day, every day with You Lord.
Every day, every day with You Lord.
Every day, sweeter than the day before.
Every day, sweeter than the day before.

Everyday with You, Lord,
sweeter than the day before.

Everyday with You, Lord,
sweeter than the day before.
Every morning' I will worship,
every evenin' I'll adore.
'Cause every day with You is sweeter,
sweeter than the day before.

Lied 08

Titel: Als 't bazuingeschal

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Soli Deo Gloria & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst:

Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
en Jezus' komst is daar,
als de stem van de Archangel klinkt in 't rond,
en de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar,
siddert gans de schepping in die heil'ge stond.

Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.

Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren op deez' aard,
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?

Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.

Lied 09

Titel: De dag vanuit uw hand ontvangen

Eerste componist: Clement Scholefield

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Jong vrouwenkoor Ars Musica

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

De dag, vanuit uw hand ontvangen
wordt door de nacht nu aangeraakt.

Wij danken U met onze zangen,
die over licht en donker waakt.

Het zonlicht heeft ons wel verlaten
maar als ik straks mijn ogen sluit,
dan blijft Gij door de nacht heen waken
tot weer de dag wordt ingeluid.

Op aarde blijft de lofzang klinken
nooit zal zij onderbroken zijn,
zoals wie nu uw troon omringen
zich laven aan uw zonneschijn

Lied 10

Titel: Spirit of the living God

Arrangement: Karel Rouw

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Assen

Uitvoering: Koorzang

Opname: Kampen - Bovenkerk

Tekst:

Spirit of the living God,
fall afresh on me.

Spirit of the living God,
fall afresh on me.

Meld me, mold me,
fill me, use me.

Spirit of the living God,
fall afresh on me.

Spirit of the living God,
move among us all.

Make us one in heart and mind,
make us one in love.

Humble, caring,
selfless, sharing.

Spirit of the living God,
fill our lives with love.

Spirit of the living God,
fall afresh on me.

Lied 11

Titel: O Heilige Geest

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst:

O heilige Geest, o heilige God
Gij ware trooster in ons lot
Gij zijt gedaald van 's hemels troon
o Geest van Vader en van Zoon
O heilige Geest, o heilige God

O heilige Geest, o heilige God
maak ons getrouw aan uw gebod
ontsteek in ons uw liefdesgloed
die alle tweedracht wijken doet
O heilige Geest, o heilige God

O Heilige Geest, o heilige God
verlaat ons niet in 't stervenslot
dan brengen wij U, trouwe Heer
hier en daarboven lof en eer
o Heilige Geest, o heilige God

Lied 12

Titel: Kom, Heil'ge Geest

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Ad den Besten

Uitvoerende: Chantibelle, Soli Deo Gloria & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst:

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen,
zo leeg en woest, zo dood, als toen,
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt,
in een gemis dat naar U schreit.

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd,
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.