

Lied 01

Titel: Ik zag het nieuw Jeruzalem

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André F Troost

Uitvoerende: Maria den Hertog

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

Ik zag het nieuw Jeruzalem
dat uit de hemel kwam,
de stad waarin weerklinkt de stem
van God en van het Lam

De volken komen in dat licht
met al hun praal en pracht
de poorten gaan er nooit meer dicht
want nimmer is het nacht

Een engel sprak: Kom mee
ik toon u, helder als kristal
het leven dat vanuit Gods troon
als water stromen zal

Al wie God dient en Hem vereert
die ziet zijn zonneshijn
zijn naam die alle zonde weert
zal op hun voorhoofd zijn

Lied 02

Titel: Daar is kracht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Lewis E Jones

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst:

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoor naar zijn woord en geloof in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 03

Titel: Nieuw Jeruzalem

Eerste componist: Marcel Zimmer

Tweede componist: Alianna Dijkstra

Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland'

Uitvoering: Koorzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

Ik zit wel eens dromen over die ene dag,
wanneer de Heer zal komen en ik Hem volgen mag.
Naar de nieuwe hemel, het nieuw Jeruzalem,
wat zal dat heerlijk zijn, dan ben ik steeds bij Hem.

Ik zit te fantaseren over de glazen zee,
kun je daar in zwemmen en wie doen er dan mee?
Mijn opa en mijn oma, die zie ik dan ook weer,
wat zal dat heerlijk zijn, zo samen bij de Heer.

En daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang
in het nieuw Jeruzalem.

Ik zal het later merken, maar nu ben ik nog hier,
moet nog naar school en werken, maak tussendoor plezier.
Maar komt de Here Jezus, dan sta ik vooraan,
wat zal dat heerlijk zijn, om met Hem mee te gaan.

Want daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang,
in het nieuw Jeruzalem.

Want daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang,
in het nieuw Jeruzalem,
in het nieuw Jeruzalem.

Lied 04

Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Teake Pebesma

(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes

Uitvoering: Samenzang

Opname: Rotterdam / Laurenskerk

Tekst:

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Lied 05

Titel: 'k Geloof in God Hij is mijn Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg Nuemark

(Nederlandse) Tekst: C C Koolsbergen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

'k Geloof in God Hij is mijn Vader
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer

Die van de heil'ge Geest ontvangen
als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden
door onze schuld werd aangeklaagd
Stierf aan het kruis, lag in het graf
tot in de hel daalde Hij af

'k Geloof dat Hij ten derden dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechthand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal

Lied 06

Titel: Hoe groot zijt Gij

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & kinderkoor & mannekoor

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

O Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 07

Titel: De nieuwe dag

Arrangement: Jacob Schenk

Eerste componist: Enrico Morricone

(Nederlandse) Tekst: M de Koe

Uitvoerende: Ichtus en At Once

Uitvoering: Koorzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Als de Heer straks komt
dan zal er geen pijn en leed meer zijn
bevrijdt Hij de wereld van zorg
voor eeuwig en altijd

Hoe mooi zal dat dan zijn
hoe groot zal dat dan zijn
deze dag
voor altijd zonneschijn.
De liefde Gods
overwint het kwaad
voor eeuwig
en altijd

Tot die dag er is
o mensen blijf hem toch verwachten hier
en prijs hem met woord en met zang
Aan hem hoort alle eer

want wie in hem gelooft
is eeuwigheid beloofd
deze dag
voor altijd zonneschijn.
De liefde Gods
overwint het kwaad
voor eeuwig
en altijd

Lied 08

Titel: O wat een dag

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en 'k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

Lied 09

Titel: Er is een land van louter licht (Gez. 290)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Engels volkslied

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Willemijn de Munnik

Uitvoering: Wissel en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszeescheidt
ons van dat zalig land.

Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn