

Medley

Eerste componist: a. Graham Kendrick b,c. Traditional

(Nederlandse) Tekst: a. Rikkert Zuiderveld & Jan Visser b. Jan Willem Schulte Nordholt & Jan Wit

Uitvoerende: Arien Vink, Maria den Hertog & Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

### **a. Jezus geeft een loflied in ons hart**

Jezus geeft een loflied in ons hart

Jezus geeft een loflied in ons hart.

't Is een lied van vreugde, niemand neemt het weg.

Jezus geeft een loflied in ons hart

Jezus leert ons samen zijn in harmonie.

Jezus leert ons samen zijn in harmonie.

Zoveel mensen, zoveel harten, Hij maakt ons één.

Jezus leert ons samen zijn in harmonie

Jezus leert ons samen leven als gezin.

Jezus leert ons samen leven als gezin.

Door zijn liefde groeit de liefde voor iedereen.

Jezus bindt ons samen als gezin.

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.

Wie gebukt gaat onder zorgen die richt Hij op.

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.

### **b. Psalm 136**

Looft den Heer, want Hij is goed

trouw in alles wat Hij doet.

Want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid

Geeft de God der goden eer

jubelt voor der heren Heer.

Hij doet wond'ren, Hij alleen

trouw door alle tijden heen

Looft Hem die de hemel schiep

zijn verstand is grondloos diep.

Hij bereidde zee en land.

Eeuwig houdt zijn liefde stand.

### **c. Roept uit aan alle stranden**

Roept uit aan alle stranden

verbreidt van oord tot oord,

verkondigt alle landen

het evangeliewoord,

het evangeliewoord

Roept uit de Heer der heren  
als aller volken Vriend!  
De volken moeten leren  
wat tot hun vrede dient,  
wat tot hun vrede dient.

## Lied 02 Medley

Eerste componist: a. Traditional b. Rikkert Zuiderveld c. Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: a,b. André Troost c. Marcel Zimmer

Uitvoerende: Arien Vink, Maria den Hertog & Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

### **a. In zeven kleuren rijst omhoog**

In zeven kleuren rijst omhoog  
een hemelpoort, een ereboog.  
De wolken wit, de hemel blauw:  
God blijft altijd de aarde trouw.

Hier kust de boog van zijn verbond  
met zeven zegels onze grond;  
de Heer laat ons geen dag alleen,  
zijn trouw breekt door de wolken heen.

Al vallen sterren, zon en maan  
al rollen golven af en aan,  
de zee ligt in Gods rechterhand,  
zijn handpalm is ons vaderland.

Al laait er in het laatste uur  
een wereldbrand, een zee van vuur,  
geen vlam doet deze boog vergaan;  
vast zal de nieuwe aarde staan

### **b. Zie de zon**

Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt,  
druppels ontelbaar, in de oceaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Ruik een bloem, ruik een vrucht  
ruik de geuren in de lucht,  
geuren ontelbaar zweven af en aan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Voel je hart, voel je huid,  
voel je adem als je fluit,  
mensen ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is Uw naam

### **c. Adembenemend**

Uw majesteit is onaantastbaar  
niemand is aan U gelijk,  
onvolprezen, zonder weerga,  
koning van het hemelrijk.  
Oorverdovend als de donder,  
helder als een bliksemschicht,  
oogverblindend is de luister  
van uw heilig aangezicht.

Toch bent U niet onbereikbaar  
door uw Geest woont U in mij.  
U bent alomtegenwoordig:  
overal altijd nabij

U bent adembenemend  
eindeloos mooi,  
overstijgt wat een mens ooit heeft gezien,  
gehoord, bedacht.  
publiek U bent meer dan bijzonder  
buitengewoon

Uw wijsheid is onovertroffen  
en uw woord zal nooit vergaan.  
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar  
eeuwig blijft uw trouw bestaan.  
Onweerstaanbaar is uw liefde,  
uw genade ongekend.  
Here U bent onbeschrijflijk  
want U bent die U bent.

U bent adembenemend  
eindeloos mooi  
overstijgt wat een mens ooit heeft gezien,  
gehoord, bedacht.  
U bent meer dan bijzonder  
buitengewoon

Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht

Lied 03

Titel: Vrede van God

Eerste componist: Johan Bronsveld  
(Nederlandse) Tekst: Johan Bronsveld

Uitvoerende: Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Vrede van God  
de vrede van God  
de vrede van God  
zij met jou.

Vrede van Hem  
vrede van God  
de vrede van God  
zij met jou.

In Jezus' naam  
in Jezus' naam  
in Jezus' naam  
geef ik jou.

Vrede van Hem  
vrede van God  
de vrede van God  
zij met jou.

Lied 04 Feest der Herkenning

Uitvoerende: Arien Vink, Maria den Hertog, Wouter Vink & Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

**a. Glorie aan God**

Muziek: Mark Williams

Tekst: Jan Visser

Glorie aan God

glorie aan God,

glorie aan God

glorie aan God

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God

glorie aan God,

glorie aan God

glorie aan God.

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,

spreekt van liefde, vervult ons met glorie.

Heilig en vrij alle tranen voorbij.

Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbedding:

waardig het Lam, waardig het Lam

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God

glorie aan God,

glorie aan God

glorie aan God

**b. Maak ons tot een stralend licht**

Muziek: Charles A. E. Groot

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,

een stralend licht voor de mensen om ons heen.

Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.

Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,  
een leven woord voor de mensen om ons heen.  
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.  
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,  
een lied van dank voor de mensen om ons heen.  
Tot de wereld zingt voor degenen die eeuwig leeft.  
Laat het klinken door ons heen.

En bouw Uw koninkrijk in de volken,  
Uw wil geschiedd' in de mensen om ons heen.  
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.  
Bouw Uw koninkrijk in ons,  
bouw Uw koninkrijk op aard.

### **c. Hij is verheerlijkt**

Muziek: Twila Paris

Tekst: Erik Riemens

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven  
zo hoog, 'k zal hem prijzen.  
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt  
en ik verhoog Zijn naam.

Hij is mijn God, Zijn waarheid houdt eeuwig stand.  
Hemel en aard' verheugen zich in Zijn naam.  
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven,  
zo hoog, 'k zal hem prijzen.  
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt  
en ik verhoog Zijn naam.

Hij is mijn God, Zijn waarheid houdt eeuwig stand.  
Hemel en aard' verheugen zich in Zijn naam.  
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.  
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

### **d. Jezus Hij is Koning**

Muziek: Traditional

Tekst: Yvonne Hoekendijk

Jezus, Hij is Koning.  
Jezus, Hij is Koning.  
Koning van het gans heelal.  
Ja diep in mijn hart, leeft dit geloof:  
Jezus, Hij is Koning.  
Jezus heeft ons vrijgekocht.  
Jezus heeft ons vrijgekocht.  
Vrijgekocht door 't dierbaar bloed.  
Ja diep in mijn hart, leeft dit geloof:  
Jezus heeft ons vrijgekocht.

Jezus, Hij zal komen.  
Jezus, Hij zal komen.  
Komen zal Hij met gejuich.  
Ja diep in mijn hart leeft dit geloof:  
Jezus, Hij zal komen.

**e. Welk een vriend is onze Jezus**

Muziek: C. C. Converse  
Tekst: Meier Salomon Bromet

Welk een Vriend is onze Jezus.  
Die in onze plaats wil staan.  
Welk een voorrecht dat ik door Hem,  
altijd vrij tot God mag gaan.  
Dikwijls derven wij veel vrede,  
dikwijls drukt ons zonde neer,  
juist omdat wij 't al niet brengen,  
in 't gebed voor onze Heer

Leidt de weg soms door verzoeking,  
dat ons hart in 't strijduur beeft.  
Gaan wij dan met al ons strijden  
tot Hem, die verlossing geeft.  
Kan een vriend ooit trouwer wezen  
dan Hij, die ons lijden draagt  
Jezus biedt ons aan genezing  
Hij alleen is 't, die ons schraagt

Zijn wij zwak, belast, beladen  
en terneer gedrukt door zorg  
Dierb're Heiland onze Toevlucht,  
Gij zijt onze Hulp en Borg.  
Als soms vrienden ons verlaten,  
gaan wij biddend tot de Heer.  
In Zijn armen zijn wij veilig.  
Hij verlaat ons nimmermeer.

**f. Veilig in Jezus' armen**

Muziek: William Howard Douane  
Tekst: Meier Salomon Bromet

Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart  
daar, in Zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart.  
Hoor 't is het lied der eng' len,  
zingend van liefd' en vree  
ruisend uit 's hemels zalen  
over de glazen zee.

Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart  
daar, in Zijn teer erbarmen,



daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dier'bre toevlucht,  
Jezus, U stierf voor mij.  
Dat op die Rots der eeuwen  
eeuwig mijn hope zij.  
Heer, laat mij lijdzaam wachten,  
totdat het duister vliedt  
en 't oog aan gidse kusten  
Uw heillicht gloren ziet.

Veilig in Jezus' armen,  
veilig aan Jezus' hart  
daar, in Zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart.

### **g. Samen in de naam van Jezus**

Muziek: Charles A. E. Groot

Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer.

Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer.

### **h. Wees mijn Leidsman**

Muziek: J. Hughes

Wees mijn Leidsman, trouwe Here,  
voer mij, pelgrim, door de nacht.  
Ik ben zwak, maar U bent machtig,  
van wie 'k al mijn steun verwacht.

Brood des hemels, brood des hemels  
voed mij door Uw heil'ge kracht,  
voed mij door Uw heil'ge kracht

Open Uw kristalfontein  
waar de heilstroom uit ontspringt.  
Laat Uw wolkkolom verschijnen,  
als mij moed en kracht ontzinkt.

Doe mij reizen, doe mij reizen  
door Uw trouwe zorg omringd,  
door Uw trouwe zorg omringd.

**i. Wat de toekomst brenge moge**

Muziek: J Zundel

Tekst: J van de Waals

Wat de toekomst brengen moge  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen:  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed.

Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

**j. Lichtstad met uw paarlen poorten**

Muziek: Traditional

Tekst: Margretha Alt

Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond're stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deez' aarde,  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
luist'ren naar zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen:  
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem  
in die stad met paarlen poorten,  
in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
luist'ren naar zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen:  
in het nieuw Jeruzalem.