

Lied 01

Titel: O eeuw'ge Vader sterk in macht

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: John Bacchus Dyke

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Johannes Riemens Jr.

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

O eeuw'ge Vader sterk in macht  
wiens arm betoont der baren kracht;  
die wijst de grondlooz' oceaen  
de hem gestelde perken aan;  
o wil verhoren onze bee  
voor hen, die zijn in nood op zee.

O Christus, wiens bestraffend woord  
door wind en water werd gehoord,  
die onder 't stormen rustig sliep  
en wandeld' over 't schuimend diep  
o wil verhoren onze bee  
voor hen, die zijn in nood op zee.

O God, die ons behoeden wilt,  
bescherm de broeders, wees hun schild  
in storm en strijd, ga met ze mee  
en redt ze van 't geweld der zee,  
dat land en water, wijd en zijd,  
lofzingen uw barmhartigheid

Lied 02

Titel: Gij die alle sterren houdt

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoerende: Interkerkelijk mannenkoor Tholen

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Gij die alle sterren houdt  
in uw hand gevangen  
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart, is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten

God, is dan wat U verliet  
uit uw hand gevallen  
Mist Gij onze wereld niet  
bij uw duizendtallen  
Blijf niet ver, doe één ster  
in de nacht ons gloren  
of wij zijn verloren

Christus, stille vaste ster  
o Gij licht der lichten  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten  
geef ons moed, 't is ons goed  
U te zien, Getrouwe  
uw hoog rijk t' aanschouwen

Lied 03

Titel: Jezus ik wil komen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jan Visser

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Jezus, ik wil komen  
U roept telkens weer.  
Laat me bij U schuilen  
in uw liefde, Heer.

Heer, U droeg mijn zonden  
aan het kruis voor mij.  
Maak mij door uw liefde  
van de zonden vrij.

Jezus, neem mijn leven  
in genade aan.  
Dank U voor het wonder  
dat U hebt gedaan

Lied 04

Titel: Psalm 119

Arrangement: Marco den Toom & Lennart Morée

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Oude Berijming 1773

Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Och, schonk Gij mij de  
hulp van uwe Geest.  
Mocht die mij op mijn  
pad ten leidsman strekken.  
'k Hield dan uw wet, dan  
leefde ik onbevreesd.  
Dan zou geen schaamte mijn  
aangezicht bedekken.  
Wanner ik steeds op-  
merkend was geweest  
hoe uw geboden mij  
tot uw liefde wekken

Geef leven aan mijn  
ziel, wees Gij mijn lied  
geef dat ik eeuwig  
U mag toebehoren  
Onthoud mij uw ge-  
tuigenissen niet  
Ik was een schaap en  
had de weg verloren.  
Zoek, Heer, uw knecht, ik  
hoor wat Gij gebiedt  
Gij hebt mij immers  
tot uw dienst verkoren

Lied 05

Titel: 't Zij vreugde mijn deel is

Arrangement: Marco den Toom & Klaas Jan Mulder

Eerste componist: Phillip Paul Bliss

(Nederlandse) Tekst: Carel Steven Adama van Scheltema

Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

't Zij vreugde mijn deel is  
of smart mij verteert  
en stormwind en nacht  
mij verschrikk'.

Gij hebt mij, mijn Heiland  
te roemen geleerd,  
't is mij goed, wat mijn  
God mij beschikk'

't Is mij goed,  
't Is mij goed,  
wat God doet  
wat God doet  
't Is mij goed,  
wat mijn God mij beschikk'

Uw deel, hoeveel zwaarder  
is 't hier niet geweest.  
Hoe spande de  
satan zijn strik  
en ziend' op uw kruis  
roemt in mij ook mijn geest;  
't is mij goed, wat mijn  
God mij beschikk'

't Is mij goed,  
't Is mij goed,  
wat God doet  
wat God doet  
't Is mij goed,  
wat mijn God mij beschikk'

Heer, laat in mijn sterven  
uw troost mij nabij,  
dat mij dan uw  
liefde verkwikk'.  
Dan dank ik, hoe bang  
mij de doodstrijd ook zij  
't is mij goed, wat mijn  
God mij beschikk'.

't Is mij goed,

't Is mij goed,  
wat God doet  
wat God doet  
't Is mij goed,  
wat mijn God mij beschikk'

Lied 06

Titel: Achter de wolken

Eerste componist: Marco den Toom

(Nederlandse) Tekst: Frits Deubel

Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu

Uitvoering: Koorzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Achter de vergrijsde wolken  
van het tijdelijk bestaan  
zal de schoonste aller lichten  
eens in volheid open gaan  
en er zal een stad verrijzen  
rijker dan op aard' bestond  
met de schitterendste schatten  
die geen sterveling ooit vond

Jerusalem, hoe droomt mijn hart  
mijn God daar eens t'ontmoeten  
Ik kan soms wenen om die dag  
dat ik hem zal begroeten

Heimwee laat mijn ziel verzuchten  
was ik heden in die stad  
Dan pas zal ik echt beseffen  
hoe God mij heeft lief gehad  
Door 't profetisch woord  
heeft hij mij het Jeruzalem beloofd  
waar ik eind'lijk mag aanschouwen  
hem, in wie ik heb geloofd

Jerusalem, hoe droomt mijn hart  
mijn God daar eens t'ontmoeten  
Ik kan soms wenen om die dag  
dat ik hem zal begroeten

Achter de vergrijsde wolken  
komt de Godsstad reeds in zicht  
Nu reeds word ik in vervoering  
boven 't aardse uitgelicht  
Hemelklanken spreiden vrede  
als 'k door gouden straten ga  
en ik juichend, welgeborgen  
voor God zelf, mijn schepper sta

Jerusalem, hoe droomt mijn hart  
mijn God daar eens t'ontmoeten  
Ik kan soms wenen om die dag  
dat ik hem zal begroeten

Jerusalem, hoe droomt mijn hart

mijn God daar eens t'ontmoeten  
Ik kan soms wenen om die dag  
dat ik hem zal begroeten  
dat ik hem zal begroeten



Lied 07

Titel: Door de nacht van strijd en zorgen

Arrangement: Marco den Toom & Lennart Morée

Eerste componist: John Stainer

(Nederlandse) Tekst: Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet van pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen  
waar de hemel hen verhoort

Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal

Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal

Met één lied uit duizend monden  
gaan wij zingend door de nacht,  
door één Geest tesaam verbonden,  
naar de kust waar God ons wacht

Die aan kruis en graf ontheven  
zullen zingen lof en prijs  
aan den Heer van dood en leven  
in zijn zalig paradijs

Lied 08

Titel: Nog even en Gods dag breekt aan

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Pieter Stolk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Nog even en Gods dag breekt aan  
al moet je nog een loopbaan gaan.

Nog even en dan zal Gods Zoon  
Zich plaatsen op de hemeltroon.

Nog even en God maakt ons rijk  
Zijn volk beërft een Koninkrijk.  
Herauten, kom wij moeten gaan,  
nog even en Gods dag breekt aan.

Daar waar de Zon nooit ondergaat  
en eindeloos te stralen staat.  
Kom mee, Hij leeft, is opgestaan,  
Gods grote dag breekt spoedig aan.

O, welk een eeuwig, zalig lot  
te zingen voor de Here God.  
Hij heeft de eerkroon weggelegd,  
God heeft het in Zijn Woord gezegd