

Lied 01

Titel: Naastenliefde

Arrangement: Ria Kalkman & Mark Brandwijk

Eerste componist: W. Afanisieff, D. Foster & L. Quarrantotto

(Nederlandse) Tekst: F.J. van Dalfsen-Noordzij

Uitvoerende: Hadassah

Uitvoering: Koorzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Niet altijd krijgen wij antwoord op vragen  
Soms ligt ons pad in het donker gehuld  
Willen wij vechten en zeker niet klagen  
al is ons hart dan met droefheid vervuld

Waarom o Heer zijn er zo vele vragen  
Waarom o Heer is er zoveel verdriet  
Waarom o Heer kan de mens niet vragen  
Waarom o Heer is het uitzicht er niet

Een schouderklop  
Een luist'rend oor  
Een woord van troost  
Een warm gebaar

God geeft u de gaven  
Heb moed om te delen  
dan zal het tot troost zijn  
Tot troost voor velen

God wijst eenieder  
precies de juiste weg  
Hij reikt u vandaag ook weer de hand

Een schouderklop  
Een luist'rend oor  
Een woord van troost  
Een warm gebaar  
God geeft u de gaven  
Heb moed om te delen  
dan zal het tot troost zijn  
Tot troost voor velen  
dan zal het tot troost zijn  
Tot troost voor velen

Lied 02

Titel: God van heel het universum

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

God van heel het universum,  
van de ruimte en van tijd.  
Sterrenstelsels en planeten,  
spreken van Uw heerlijkheid.  
Vader van de hemellichten,  
U bracht heel het leven voort.  
Het heelal in al haar schoonheid,  
is geschapen door Uw woord.

Uw genade is onmeetbaar  
en Uw liefde kent geen grens.  
Met de zon en met de regen,  
zegt U ook ieder mens.  
Peilloos diep zijn Uw gedachten,  
tot de wolken reikt Uw macht.  
Hemelhoog Uw trouw en goedheid,  
ontzagwekkend is Uw kracht.

Met ontzag en vol verwond'ring,  
buigen wij ons voor U neer,  
U bent onze God en Koning,  
onze Vader, onze Heer.

Lied 03

Titel: a. Laat ons nu vrolijk zingen, b. Zing mijn ziel, voor God uw Here, c. Alles wat adem heeft

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Harlingen - Grote Kerk

Tekst:

a.

Laat ons nu vrolijk zingen,  
komt, heft uw lied'ren aan  
voor Hem, wie alle dingen,  
altijd ten dienste staan.  
Ik wil de Heer daarboven,  
lofprijzen hier op aard,  
ja, Hem van harte loven,  
die veilig mij bewaart.

b.

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft.  
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.  
Ziel, gij zijt geboren tot,  
zingen voor den Heer uw God

c.

Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God.  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik Zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft,  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja Halleluja.

Lied 04

Titel: Dankt, dankt nu allen God (Gez. 44)

Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johann Crüger 1648 - traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk

Lied 05

Titel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg

Eerste componist: Freylinghausen 1741 traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Lof zij de Heer,  
de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust  
zingen en blij musiceren.

Komt allen saam,  
psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here

Lof zij de Heer,  
Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht  
als op adelaarsvleuglen geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven

Lied 06

Titel: Kom o bron van zegeningen (Bundel Hemelhoog 727)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Wyeth

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate & Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Kom o bron van zegeningen  
geef een nieuw lied in mijn hart  
Vol van dank, niet te bedwingen,  
voor genade ongedacht.

Geef mij woorden om te zingen  
met de eng'len rond uw troon,  
want uw naam blijft mij omringen  
en verlost mij van de dood

Ik mag zijn in uw nabijheid  
door uw offer aan het kruis  
En uw liefde geeft mij vrijheid  
om te wonen in uw huis

Jezus zocht mij toen ik dwaalde,  
op mijn eigen wegen liep,  
Hij kocht mij door genade  
met zijn bloed dat redding biedt

Geef mij woorden om te zingen  
met de eng'len rond uw troon  
want uw naam blijft mij omringen  
en verlost mij van de dood

Lied 07

Titel: Uw liefde laat nooit los

Eerste componist: Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Sharon Kips

Uitvoering: Solozang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Al laat de zon zich niet meer zien  
Aan t einde van de nacht  
Al word mijn lichaam niet voorzien  
Van levenslust en kracht

Al ga ik door mijn zwaarste strijd  
Dan nog zing ik Uw lof  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los

Al is de dag gevuld met pijn  
En brengt de nacht geen rust  
Al is aan 't einde van de lijn  
Mijn heilig vuur geblust

Mijn God ik ben U toegewijd  
U bent mijn kracht mijn rots  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los

Lied 08

Titel: Psalm 100

Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg

Eerste componist: Loys Bourgeois 1551

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt  
Treedt nader tot gij Hem omringt,  
gij aard' alom, zijn rijksdomein,  
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: God is Hij  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt

Want God is overstelpend goed  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw



Lied 09

Titel: Vrede laat ik u

Eerste componist: Peter Wildeman

Uitvoerende: Mannenkoor Salomo

Uitvoering: Koorzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Vrede laat ik u

Mijn vrede geef ik u.

Niet gelijk de wereld geeft

Geef ik hem U

Vrede laat ik u

Mijn vrede geef ik u.

Niet gelijk de wereld geeft

Geef ik hem U

Uw hart worde niet ontroerd

En zijt niet versaagd

Uw hart worde niet ontroerd

En zijt niet versaagd

Lied 10

Titel: Houd me dicht bij U

Arrangement: Vincent Dam

Eerste componist: Kelly Carpenter

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: Joy

Uitvoering: Koorzang

Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek

Tekst:

Houd me dicht bij U,  
aat me nooit meer gaan.  
Voor U leg ik mijn leven neer,  
verlangend naar Uw vriendschap Heer.

U alleen begrijpt,  
wat ik nodig heb,  
Uw liefde die mij warmte geeft,  
als U mij in Uw armen neemt.

Leid mij naar Uw hart,  
breng mij terug naar U.

U bent mijn doel,  
U bent mijn hartsverlangen,  
U bent mijn doel,  
houd mij heel dicht bij U.

Houd me dicht bij U,  
laat me nooit meer gaan.  
Voor U leg ik mijn leven neer,  
verlangend naar uw vriendschap Heer.

U alleen begrijpt,  
wat ik nodig heb,  
Uw liefde die mij warmte geeft,  
als U mij in Uw armen neemt.

Leid mij naar Uw hart,  
breng mij terug naar U.

U bent mijn doel,  
U bent mijn hartsverlangen,  
U bent mijn doel,  
houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel,  
U bent mijn hartsverlangen,  
U bent mijn doel,  
houd mij heel dicht bij U.  
Houd mij heel dicht bij U.

## Lied 11

Titel: Breng ons samen

Eerste componist: Frans Korpershoek

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,

Tekst:

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Lied 12

Titel: Met open armen

Eerste componist: Bas van Nienes

(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Kom, als je honger hebt of dorst  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom, welkom thuis

Lied 13

Titel: Ik wil jou van harte dienen

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Richard Gillard

Tweede componist: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Sopraan, Hadassah & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken,  
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen,  
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,  
als wij zingend voor hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.

Lied 14

Titel: Heer ontferm U

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia

Uitvoering: Solo en duo zang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Wij bidden voor hen die worden vervolgd  
wegens hun getuigenis dat Jezus de waarheid is  
Verstoten, gevlucht, mishandeld, vermoord  
omdat ze geloven en vertrouwen op uw woord

Heer ontferm U over hem  
door hun uw barmhartigheid  
maak ze moedig, maak ze sterk  
en standvastig in de strijd  
Geef uw liefde en geduld  
in alles wat ze doorstaan  
en dat uw heilige geest  
hen troost bij elke traan

Wij bidden voor hen  
die worden vervolgd  
Vals beschuldigd, alles kwijt  
gevangen in eenzaamheid  
Bedreigd en verdrukt  
beledigd, bespot  
omdat ze belijden  
Jezus is de zoon van God

Heer ontferm U over hem  
door hun uw barmhartigheid  
maak ze moedig, maak ze sterk  
en standvastig in de strijd  
Geef uw liefde en geduld  
in alles wat ze doorstaan  
en dat uw heilige geest  
hen troost bij elke traan

Wij bidden voor hen  
die u vervolgen  
Zegen hen en raak hen aan  
En help ons om trouw te blijven bidden  
zodat deuren open gaan

Heer ontferm U over hem  
door hun uw barmhartigheid  
maak ze moedig, maak ze sterk  
en standvastig in de strijd  
Geef uw liefde en geduld

in alles wat ze doorstaan  
en dat uw heilige geest  
hen troost bij elke traan

Heer ontferm U over hem  
door hun uw barmhartigheid  
maak ze moedig, maak ze sterk  
en standvastig in de strijd  
Geef uw liefde en geduld  
in alles wat ze doorstaan  
en dat uw heilige geest  
hen troost bij elke traan