

Lied 01

Titel: Vrede van God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johan Bronsveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek

Tekst:

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam zegen ik u.

Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.

Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Lied 02

Titel: Op bergen en in dalen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Cornelis de Pauw

(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Op bergen en in dalen

en overal is God

Waar wij ook immer dwalen

of toeven, daar is God

Waar mijn gedachten zweven

of stijgen, daar is God

Omlaag en hoog verheven

ja, overal is God

Zijn trouwe vaderogen

zien alles van nabij

Wie steunt op zijn vermogen

die dekt en zegent Hij

Hij hoort de jonge raven

bekleedt met gras het dal

heeft voor elk schepsel gaven

Hij zorgt voor 't gans heelal

Lied 03

Titel: Psalm 62

Arrangement: Martin Zonnenberg & Bas de Vroome

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen alleen eind

Lied 04

Titel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg
Eerste componist: Freylinghausen 1741 traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:

Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here

Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht
als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven

Lied 05

Titel: Meester men zoekt U wijd en zijd

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Emil Liedgren

(Nederlandse) Tekst: C B Burger

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Meester, men zoekt U wijd en zijd
komend langs velerlei wegen
Ouderen gaan rustig welbereid
jongeren aarzelend U tegen
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht
hunkerend naar uwe zegen

Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden
Daarom zoekt U elk mensenkind
zoek, Herder, mij, opdat ik vind
anders zo ga ik te gronde

Lied 06

Titel: Heer U kent mij als geen ander

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia & Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
Dat u mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
't is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
Overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
En u maakte heel mijn lichaam
Telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
Het is mij te wonderbaar

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen

Lied 07

Titel: a & c. Rise up b. Rijst op, rijst op voor Jezus

Arrangement: b. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a & c. Doris Hall b. G J Webb

(Nederlandse) Tekst: a & c. William P Merrill b. Johannes de Heer

Uitvoerende: a & c. Mannenkoor Looft den Heere

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

a.

Rise up o church of God
Have done with lesser things
give heart and soul and mind and strength
to serve the King of kings
Rise up o church of God
His kingdom tarries long
Bring in the day of unity
and end the night of wrong

Rise up o church of God
The world for you doth wait
her strength unequal to her task
Rise up and make her great

b.

Rijst op, rijst op voor Jezus
steun op zijn kracht alleen
uw eigen arm is macht'loos
hoe groot uw kracht ook scheen
Doet aan Gods wapenrusting
en waakt en bidt en strijdt
roept plicht u in gevaren
gehoorzaamt t'allen tijd.

c.

Lift high the cross of Christ
Tread where his feet have trod
as brothers of the Son of man
Rise up o church of God

Rise up
Rise up
Rise up
Rise up

Rise up o church of God

Lied 08

Titel: 'k Geloof in God Hij is mijn Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg Nuemark

(Nederlandse) Tekst: C C Koolsbergen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

'k Geloof in God Hij is mijn Vader
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer

Die van de heil'ge Geest ontvangen
als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden
door onze schuld werd aangeklaagd
Stierf aan het kruis, lag in het graf
tot in de hel daalde Hij af

'k Geloof dat Hij ten derden dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechthand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal

Lied 09

Titel: Heer ontferm U

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia

Uitvoering: Solo en duo zang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Wij bidden voor hen die worden vervolgd
wegens hun getuigenis dat Jezus de waarheid is
Verstoten, gevlucht, mishandeld, vermoord
omdat ze geloven en vertrouwen op uw woord

Heer ontferm U over hem
door hun uw barmhartigheid
maak ze moedig, maak ze sterk
en standvastig in de strijd
Geef uw liefde en geduld
in alles wat ze doorstaan
en dat uw heilige geest
hen troost bij elke traan

Wij bidden voor hen
die worden vervolgd
Vals beschuldigd, alles kwijt
gevangen in eenzaamheid
Bedreigd en verdrukt
beledigd, bespot
omdat ze belijden
Jezus is de zoon van God

Heer ontferm U over hem
door hun uw barmhartigheid
maak ze moedig, maak ze sterk
en standvastig in de strijd
Geef uw liefde en geduld
in alles wat ze doorstaan
en dat uw heilige geest
hen troost bij elke traan

Wij bidden voor hen
die u vervolgen
Zegen hen en raak hen aan
En help ons om trouw te blijven bidden
zodat deuren open gaan

Heer ontferm U over hem
door hun uw barmhartigheid
maak ze moedig, maak ze sterk
en standvastig in de strijd
Geef uw liefde en geduld

in alles wat ze doorstaan
en dat uw heilige geest
hen troost bij elke traan

Heer ontferm U over hem
door hun uw barmhartigheid
maak ze moedig, maak ze sterk
en standvastig in de strijd
Geef uw liefde en geduld
in alles wat ze doorstaan
en dat uw heilige geest
hen troost bij elke traan

Lied 10

Titel: Mijn Herder

Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solozang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid

naar Hij roept mijn naam
Ik hoor zijn stem, Hij de mijne
Als ik dwaal zoekt hij mij op
brengt mij veilig thuis
Mijn herder verzorgt al mijn wonden
heeft mij teder verbonden
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn

De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid

Hij gaat mij voor
Ik volg zijn spoor, hij zal leiden
Als ik val geeft hij mij kracht om weer op te staan
Mijn herder beschermt heel mijn leven
door het zijne te geven
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal

naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Lied 11

Titel: De boodschap van Jezus

Arrangement: J. Zwanepol, M. den Toon

Eerste componist: P. van Zutphen

Uitvoerende: Rijssens mannenkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St. Vitus

Tekst:

Wat is de boodschap van Jezus toch goed,
Hij ziet mij staan en kent mijn naam,
Hij zegt mij wel hoe ik nu verder moet,
Hij gaat mij lichtend voor.

Dank U Heer dat ik geloven mag,
in de hoop die U aan mensen gaf.
'k Mag door Uw liefde, zo zuiver en rein,
straks eeuwig bij U zijn.

Wat is de boodschap van Jezus toch waar,
als mens heel klein, dienstbaar te zijn
Voor Hem te leven valt dan ook niet zwaar,
Hij ging mij daarin voor.

Dank U Heer dat ik geloven mag,
in de hoop die U aan mensen gaf.
'k Mag door Uw liefde, zo zuiver en rein,
straks eeuwig bij U zijn.

Wat geeft de boodschap van Jezus veel kracht,
Hij vormt mijn stem, dus volg ik Hem.
Ook in zijn huis waar Hij mij echt verwacht,
Hij gaat mij nodend voor.

Dank U Heer dat ik geloven mag,
in de hoop die U aan mensen gaf.
'k Mag door Uw liefde, zo zuiver en rein,
straks eeuwig bij U zijn.

Lied 12

Titel: Een instrument van God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht

Lied 13

Titel: Werk want de nacht zal komen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Klaas Jan Mulder

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Ichtus, At Once & Samenzang

Uitvoering: Koorzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Werk, want de nacht zal komen
werk van de morgen aan
Laat niet in aardse dromen
't ochtenduur vergaan
Tijd weet van slaap nocht rusten
zie 't zonlicht op zijn baan
en laat u niets gelusten
voor gij hebt gedaan

Werk, want de nacht zal dalen
en eer uw hart 't vermoedt
werk door dan, ook bij 't stralen
van de middaggloed
Uit al uw macht gedurig
volbracht, wat gij ook doet
Een geest getrouw en vurig
maakt uw arbeid zoet

Werk, want het rustuur nadert
zie, hoe het westen wacht
van gouden glans dooraderd
haast komt nu de nacht
Zo keert ons licht tot duister
wordt macht'loos onze kracht
Maar 't werk houdt eeuwig luister
in de Heer volbracht

Lied 14

Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Karen Lafferty

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St Labertuskerk

Tekst:

Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien
hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja

Men kan niet leven van brood alleen
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt
halelu, halleluja

Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja

Bid en u zal gegeven zijn
zoekt en gij zult hem zien
Klopt en de deur zal voor u open gaan
hallelu, hallelujah

Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja