

Lied 01

Titel: Glorie aan God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Mark Williams

Uitvoering: Samenzang

Opname: Alkmaar – Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Glorie aan God

Glorie aan God

Glorie aan God

Glorie aan God

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer
Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God

Glorie aan God

Glorie aan God

Glorie aan God

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbedding
waardig het Lam,
waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan

Glorie aan God

Glorie aan God

Glorie aan God

Lied 02

Titel: Vaste Rots van mijn behoud

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

Vaste rots van mijn behoud
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort
mij de bron des levens wordt.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d'aardse woon,
opklimt tot des rechters troon,
rots der eeuwen, in uw schoot,
berg mijn ziele voor de dood.

Lied 03

Titel: Psalm 8-Medley

Arrangement: a,c. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Traditional b. Rikkert Zuiderveld c. Fred C. Atkinson

(Nederlandse) Tekst: a. Willem Barnard & Jan Wit b. Rikkert Zuiderveld c. Jan Visser

Uitvoerende: Willemijn de Munnik

Uitvoering: Wissel en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

a. Psalm 8: 1 en 3

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk
van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het menskind, dat Gij hem aandacht schenkt

b. Zie de zon

Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren, ontelbaar,
overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam

Hoor de zee, hoor de wind
hoor de regn als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam.

c. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Lied 04

Titel: 'k Heb geloofd en daarom zing ik

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: J. Mathijssen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

'k Heb geloofd en daarom zing ik
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht

Ja, 'k geloof en daarom zing ik
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon van mensen,
o kom spoedig in Uw kracht.
op de hemelwolken weder.
Kom Heer Jezus, kom, ik wacht

Lied 05

Titel: Grote God die mij bevrijdt

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Dundel

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Lang bleef ik de Heer verwachten
tot Hij zich voorover boog
Want Hij had mijn roep gehoord en
trok mij uit de put omhoog
gaf mij uitzicht op de toekomst
zette mij op vaste grond
leerde mij om weer te zingen
gaf een nieuw lied in mijn mond

Wanneer zorgen mij omringen
scherp te verlegging en ik zie geen uitweg meer
wilt U mij dan uitkomst brengen
kom mij snel te hulp, o Heer
Geef mij uitzicht op de toekomst
zet mij weer op vaste grond
leer mij om te blijven zingen
scherp te verlegging geef een nieuw lied in mijn mond

en van uw rechtvaardigheid
Nooit zal ik uw trouw verzwijgen
Grote God die mij bevrijdt

Lied 06

Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Zie je de wonden zo diep
De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg
De man, die onze zonden droeg

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Wij willen worden als Hij
Elkanders lasten dragen wij
Wie is er need'rig en klein
Die zal bij ons de grootste zijn

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Lied 07

Titel: a. Leer mij Uw weg b. Psalm 25: 2

Arrangement: a. Peter Wildeman b. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a, Joseph M. Martin b. Traditional

(Nederlandse) Tekst: a. Rinus Verhage b, Willem Barnard

Uitvoerende: Grace Ladies Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

a

Wees ons genadig Heer
want groot is uw almacht
Kom in ons midden
schenk uw heil'ge geest

De Heer is goed en recht
daarom onderwijst Hij
De verlorenen
brengt hij veilig thuis
Leer mij Here uwe wegen
Leidt mij op een effen paân

Heer, ai, maak mij uwe wegen
door uw woord en geest bekend
Gij zijt mijn heil

Wie hem ned'rig valt te voet
zal hij onderwijzen
Looft, looft de Here,
halleluja Amen

De Heer is goed en recht
daarom onderwijst hij
Zie in gunst terneer
redt ons keer op keer
U komt toe de dank
lof, aanbidding, Heer

b

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt
leid mij in uw rechte leer
laat mij trouw uw wet betrachten
want Gij zijt mijn heil, o Heer
'k blijf U al den dag verwachten

Lied 08

Titel: Gods zegen bidden we je toe

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Gods zegen bidden wij je toe

Hijzelf gaat steeds vooraan

hoe ook je weg zal gaan

Geen mens weet waar en wat en hoe

toch mag je altijd hopen

God doet de toekomst open

Je hebt in liefde trouw beloofd

een zwak en kwetsbaar woord

is hier door ons gehoord

Ontvang de vlam die nimmer dooft

vuur uit Gods hart ontsproten

Hij houdt ons ja omsloten

Lied 09

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed

Heer, ik wil uw liefde loven
al begrijpt mijn ziel U niet
Zalig hij, die durft geloven
ook wanneer het oog niet ziet
Schijnen mij uw wegen duister
zie, ik vraag U niet: waarom
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in uw hemel kom

Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 10

Titel: Jezus is ons licht en leven

Arrangement: Godfrey Sampson

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pieterse

Uitvoerend: Northern Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Jezus is ons licht en leven

Hij, die, aan het kruis geheven
met zijn bloed ons heeft gekocht
heeft nu vorstlijk overmocht
Hij kan niet gebonden wezen
als een held is Hij verrezen
hele koor inzet sopranen
Halleluja! Halleluja

Hij heeft ridderlijk gestreden
hel en duivel neergetreden
woedt de vijand nog zo zeer
schaden kan hij ons niet meer
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen
Halleluja! Halleluja

't Leven heeft de dood verslonden
wat geboeid is, wordt ontbonden
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht
's Heren vrijgekochten hopen
want de hemel gaat hun open
Halleluja! Halleluja

Lied 11

Titel: Sterk als de dood is de liefde

Eerste componist: Henk Ruiters

Tweede componist: Jan Blei

Uitvoerende: Choral

Uitvoering: Koorzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst:

Sterk als de dood is de liefde,
de liefde die ons bindt aan elkaar.
Niemand zal haar doven, liefde is voor eeuwig,
liefde maakt het leven waar.

Sterk als de dood is de liefde,
sterker dan wanhoop en verdriet.
Liefde is vrede, volheid en vreugde,
liefde.

Er is nauwelijks rust in ons leven,
we verharden maar hoe hard moet het gaan.
Meer is beter, eerst ik dan de ander,
voor jezelf gaan.

Er is nog meer, een vraag diep van binnen,
blijf even staan.
Laat die onrust toch varen en vraag aan mezelf,
waar komt het nu werk'lijk op aan.

Sterk als de dood is de liefde,
de liefde die ons bindt aan elkaar.
Niemand zal haar doven, liefde is voor eeuwig,
liefde maakt het leven waar.

Sterk als de dood is de liefde,
sterker dan wanhoop en verdriet.
Liefde is vrede, volheid en vreugde,
liefde.

Er is nauwelijks rust in ons leven,
we versnellen maar hoe snel moet het gaan.
Neem tijd om te leven, een blik in des spiegel,
laat alles eens staan.

Is er nog meer, een vraag diep van binnen,
onzeker bestaan.
Laat die onrust toch varen en vraag aan mezelf,
waar komt het nu werk'lijk op aan.

Sterk als de dood is de liefde,
de liefde die ons bindt aan elkaar.
Niemand zal haar doven, liefde is voor eeuwig,

liefde maakt het leven waar.

Sterk als de dood is de liefde,
sterker dan wanhoop en verdriet.
Liefde is vrede, volheid en vreugde,
liefde.

Lied 12

Titel: Vader van eeuwigheid
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:

Vader van eeuwigheid
vol van gerechtigheid,
open mijn hart voor wie Jezus is
Jezus straalt als de zon
Jezus stroomt als een bron
van leven waarin vreugde is

Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U

Geest die van Christus is
spreek uw getuigenis,
open mijn hart voor wat Jezus geeft.
Jezus die voor mij leed,
Jezus die voor mij streeft,
die voor mij overwonnen heeft.

Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U

Heerlijk drie-enig God
U die aanbeden wordt,
alles in mij zingt uw naam ter eer
Kracht, glorie, majesteit
lof, eer en heerlijkheid
van nu aan tot in eeuwigheid

Lied 13

Titel: Daar juicht een toon

Arrangement: S van de Houten

Eerste componist: Henri Abraham Cesar Malan
(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid