

Lied 01

Titel: Wees mijn verlangen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart  
leer mij U kennen in vreugde en smart  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht  
wakend of slapend, vervuld van Uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer  
dat ik in U blijf en U in mij Heer  
U als mijn Vader en ik als Uw kind  
dat in Uw armen geborgenheid vindt

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens  
Bij U te wonen is al wat ik wens  
met als beloning dat ik op U lijk  
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon  
als ik daar kom in het licht van Uw zon  
Stralend van vreugde, getooid als een bruid  
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Lied 02

Titel: Wees mijn vooruitzicht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: T. Wever

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuinuskkerk

Tekst:

Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd,  
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.  
Vervul mijn gedachten, houdt Gij er de wacht.  
wees lichtend aanwezig, bij dag en bij nacht.

Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond.  
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond:  
Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind,  
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.

Zon, die de hemel met vreugde regeert,  
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert!  
O hart dat mijn hart en 't heelal houdt omvat,  
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw stad.

Lied 03

Titel: Nader tot U o Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Lowell Mason

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Nader tot U, o Heer,  
nader tot U;  
drukt mij de zorg terneer,  
dat 'k kom tot U.  
In al mijn pijn en smart  
wens ik met heel mijn hart  
dichter bij U te zijn,  
nader tot U

Is 't wel eens nacht voor mij,  
weet ik geen raad,  
wordt 't duister om mij heen,  
scherpteverlegging vrees 'k dan geen kwaad?  
Hoe bang het mij ook zij,  
U zegt 'Vertrouw op mij'.  
Dus ook in tegenspoed  
bent U nabij

Eens is het einde daar  
van d' aardse strijd.  
Wat ook mijn deel hier zij  
voor korte tijd  
Gij, Heer, bereidt mij voor  
dat ik in 't hemelkoor  
zingen mag voor uw troon  
tot eer van U

Lied 04

Titel: Psalm 116

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Salomo

Uitvoering: Koorzang

Opname: Goes - Maria Magdalenakerk

Tekst

God heb ik lief want die getrouwe Heer,  
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.  
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen,  
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Och Heer och wierd mijn ziel door U gered,  
toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig.  
De Heer is groot genadig en rechtvaardig  
en onze God ontfermt zich op 't gebed.

Ik zal met vreugd' in 't huis der Heren gaan,  
om daar met lof Uw grote naam te danken.  
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken,  
elk heff' met mij de lof des Heren aan.

Lied 05

Titel: Ga met God en Hij zal met je zijn

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Ralph Vaughan Williams

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden  
over jou Zijn vleugels spreiden  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten  
in Zijn naam elkaar begroeten  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 06

Titel: Beveel gerust uw wegen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar

Uitvoering: Samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Beveel gerust uw wegen  
al wat u 't harte deert  
der trouwe hoed' en zegen  
van Hem, die 't al regeert  
Die wolken, lucht en winden  
wijst spoor en loop en baan  
zal ook wel wegen vinden  
waarlangs uw voet kan gaan

Laat Hem besturen, waken  
't is wijsheid wat Hij doet  
Zo zal Hij alles maken  
dat ge u verwond'ren moet  
als Hij, die alle macht heeft  
met wonderbaar beleid  
geheel het werk volbracht heeft  
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen  
naar God zien in de nacht  
dan doet Hij u aanschouwen  
wat gij het minst verwacht  
Eens zal Hij u bevrijden  
ook van de zwaarste last  
houd moedig bij het strijden  
aan zijn beloften vast

Lied 07

Titel: Dag en nacht Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Ichtus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Dag en nacht Heer  
waakt Gij als een herder over mij  
Dag en nacht Heer  
veilig mag ik met U gaan

Als de dag opnieuw begint  
waakt Gij als een herder over mij  
Als een vader voor zijn kind  
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer  
waakt Gij als een herder over mij  
Dag en nacht Heer  
veilig mag ik met U gaan

In de avondschemering  
waakt Gij als een herder over mij  
Ik ben Uw beschermeling  
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer  
waakt Gij als een herder over mij  
Dag en nacht Heer  
veilig mag ik met U gaan

In het duister van de nacht  
waakt Gij als een herder over mij  
Gij mijn toevlucht en mijn kracht  
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer  
waakt Gij als een herder over mij  
Dag en nacht Heer  
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer  
waakt Gij als een herder over mij  
Dag en nacht Heer  
veilig mag ik met U gaan

Lied 08

Titel: Psalm 121: 1, 2 en 4

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Ichtus

Uitvoering: Samenzang & koorzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen  
vanwaar ik dag en nacht  
des Hoogsten bijstand wacht  
Mijn hulp is van de Heer alleen  
die hemel, zee en aarde  
eerst schiep en sinds bewaarde

Hij is, al treft u 't felst verdriet  
uw wachter, die uw voet  
voor wankelen behoedt  
Hij, Isrels wachter sluimert niet  
Geen kwaad zal u genaken  
de Heer zal u bewaken

De Heer zal U steeds gadeslaan  
opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar  
De Heer, 't zij g' in of uit mocht gaan  
en waar g' u heen moogt spoeden  
zal eeuwig u behoeden



Lied 09

Titel: De nieuwe dag

Arrangement: Jacob Schenk

Eerste componist: Enrico Morricone

(Nederlandse) Tekst: M de Koe

Uitvoerende: Ichtus en At Once

Uitvoering: Koorzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Als de Heer straks komt  
dan zal er geen pijn en leed meer zijn  
bevrijdt Hij de wereld van zorg  
voor eeuwig en altijd

Hoe mooi zal dat dan zijn  
hoe groot zal dat dan zijn  
deze dag  
voor altijd zonneshijn.  
De liefde Gods  
overwint het kwaad  
voor eeuwig  
en altijd

Tot die dag er is  
o mensen blijf hem toch verwachten hier  
en prijs hem met woord en met zang  
Aan hem hoort alle eer

want wie in hem gelooft  
is eeuwigheid beloofd  
deze dag  
voor altijd zonneshijn.  
De liefde Gods  
overwint het kwaad  
voor eeuwig  
en altijd

Lied 10

Titel: De Heer is mijn Herder

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: J. van Weelden

Uitvoerende: Diane Ranselaar, Nelianne van Loon, Denise Brand, Marieke Meliesie, Bas Diderik en IJla Ezinga

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust  
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel.  
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen.  
Hij schraagt m' als ik wankel.  
Hij draagt m' als ik viel.

De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn.  
Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven.  
Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.  
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets  
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.  
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd.  
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren.  
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.  
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren.  
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.

Lied 11 - Medley

Titel: a. Kijk vooruit & b. Marche Militaire

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Traditional, b. Franz Schubert

Tweede componist: a. Margreeth Ras

Uitvoerende: Solist Urker Mans Formatie & samenzang

Uitvoering: Solo- en samenzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,  
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt.  
Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog,  
lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog.

Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,  
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,  
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen,  
stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u mee.  
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand,  
opend langs Zijn wegen naar 't Beloofde Land.

Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,  
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Lied 12

Titel: Niet meer ik, maar U in mij  
Eerste componist: André Bijleveld  
Uitvoerende: Gospelkoor  
Uitvoering: Koorzang  
Opname: Zutphen - Walburgiskerk  
Tekst:

Als ik U wil volgen  
en Uw weg wil gaan,  
leer mij dan dat alle dagen,  
ik ook zelf mijn kruis moet dragen.  
Niet ik zelf, maar Christus leeft,  
in mij.

Niet meer ik, maar U in mij,  
leven van mijn leven.  
Niet meer ik maar U in mij,  
Jezus, dat maakt vrij.

Als ik U wil dienen,  
met een zuiver hart,  
zal ik steeds weer moeten leren,  
U als hoogste Heer te eren.  
Niet ik zelf, maar Christus leeft,  
in mij.

Niet meer ik, maar U in mij,  
leven van mijn leven.  
Niet meer ik maar U in mij,  
Jezus, dat maakt vrij.

Als ik U wil loven,  
heel mijn leven lang,  
mag mijn loflied uiting geven,  
aan de opdracht van mijn leven.  
Niet ik zelf, maar Christus leeft,  
in mij.

Niet meer ik, maar U in mij,  
leven van mijn leven.  
Niet meer ik maar U in mij,  
Jezus, dat maakt vrij.

Niet meer ik, maar U in mij,  
leven van mijn leven.  
Niet meer ik maar U in mij,  
Jezus, dat maakt vrij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.  
Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.  
Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Lied 13

Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Chris Eijer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Wie zich eens gaf aan Jezus  
en vrede bij Hem vond,  
kan nooit Zijn stem negeren,  
hij gaat op pad terstond.  
Hij, Die de mensen diende,  
roept ons ook tot Zijn werk  
en wie Hem trouw wil volgen,  
is juist in zwakheid sterk.

Wie zich eens gaf aan Jezus  
is aan Hem toegewijd.  
Hij wil niet werkloos toezien  
al kost het dikwijls strijd.  
Vrijblijvend Jezus volgen  
is blijven waar je bent.  
Gewillig Jezus dienen  
is gaan waar Hij je zendt.

Wie zich eens gaf aan Jezus,  
wil zijn waar Hij ook is:  
in Gods gebroken wereld,  
waar het zo donker is.  
Laat daar je licht maar schijnen  
zo klinkt het in Zijn Woord.  
Getuig van hoop en leven  
en van de dag die gloort

Lied 14

Titel: Lopen op het water

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Ligthelm

(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

U leert me lopen op het water  
De Oceaan is weids en diep  
U vraagt me alles los te laten.  
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan  
dan blijf ik hopen op Uw naam.  
Mij ziel vindt rust, want in de storm  
bent U dichtbij, Ik ben van U  
en U van mij

De diepste zee is vol genade  
Uw sterke hand die houdt mij vast  
En als mijn voeten zouden falen  
dan faalt U niet want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan  
dan blijf ik hopen op Uw naam  
Mij ziel vindt rust, want in de storm  
bent U dichtbij, Ik ben van U  
en U van mij  
Ohhhhh

Geest van God leer mij te gaan over de golven.  
In vertrouwen U te volgen,  
te gaan waar U mij heen leidt.  
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.  
Ik vertrouw op Uw genade,  
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.  
In vertrouwen U te volgen,  
te gaan waar U mij heen leidt.  
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.  
Ik vertrouw op Uw genade,  
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.  
In vertrouwen U te volgen,  
te gaan waar U mij heen leidt.  
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.  
Ik vertrouw op Uw genade,

want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan  
dan blijf ik hopen op Uw naam  
Mij ziel vindt rust, want in de storm  
bent U dichtbij. Ik ben van U  
en U van mij.