

Lied 01

Titel: Psalm 121

Eerste componist: Henry Davies

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Roder Jongenskoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst

I will lift up mine eyes unto the hills
from whence cometh my help

My help cometh even from the Lord
who hath made heaven and earth

He will not suffer thy foot to be moved
and he that keepeth thee will not sleep

Behold He that keepeth Israel
shall neither slumber nor sleep

The Lord himself is thy keeper
the Lord is thy defence upon thy right hand

So that the sun shall not burn thee by day
neither the moon by night

The Lord shall preserve thee from all evil
yea it is even He that shall keep thy soul

The Lord shall preserve thy going out
and thy coming in
from this time forth for evermore

Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Ghost

As it was in the beginning,
is now and ever shall be
World without end
Amen

Lied 02

Titel: De kracht van uw liefde

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: R. Lowry

(Nederlandse) Tekst: C.S. Adema van Scheltema

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst

Zouden wij ook eenmaal komen
waar de levensstroom ontspringt
en aan d' altijd groene zomen
Christus' Kerk Zijn lof steeds zingt

Laat ons streven eens te komen
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen
waar aan d' altijd groene zomen
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Zalig, heerlijk zal 't ons wezen
daar, verlost van zond' en pijn,
Zouden wij ook eenmaal komen
rein van alle smet genezen,
meer dan d' engelen Gods te zijn.

Laat ons streven eens te komen
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen
waar aan d' altijd groene zomen
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Laat ons in die hope leven
God, Die ons de vreugde biedt
wil Zijn Geest als pand ons geven
dat genade ons is geschied

Laat ons streven eens te komen
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen
waar aan d' altijd groene zomen
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Lied 03

Titel: Psalm 85: 1 en 4

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt

Lied 04

Titel: Daar ruist langs de wolken

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Goes - Maria Magdalenakerk

Tekst

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart,
kent gij, kent gij, die Naam nog niet,
die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof,
o, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan,
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer

Lied 05

Titel: Roept uit aan alle stranden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst

Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

als aller volken vriend
De volken mogen leren
wat tot hun vrede dienst
wat tot hun vrede dienst

Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

Lied 06

Titel: Trek mij dicht bij U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: C Lockhart

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

Trek mij Heer, dicht bij U

tot ik uw adem voel

Laat zo uw geest in tederheid

mij brengen naar uw doel

Neem mij o Geest van God

op vleugels van de wind

dat ik gedreven door uw kracht

de weg naar vrijheid vind

Neem mijn hart, Geest van God

mijn adem en mijn stem

dat ik uw taal van liefde spreek

en uw getuige ben

Houd mij Heer, dicht bij U

omgeef mij dag aan dag

U bent mijn heil, mijn ademtocht

zolang ik leven mag

Lied 07

Titel: Heer wij loven Uw majesteit

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Otis Skillings

(Nederlandse) Tekst: Otis Skillings

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

Lord we praise you

Lord we praise you

Lord we praise you

we praise you, Lord

Heer wij loven

Heer wij loven

Heer wij loven

Uw majesteit

Lord we love You

Lord we love You

Lord we love You

we love You, Lord

Wij aanbidden

Wij aanbidden

Wij aanbidden

Uw heilige Naam

Lord we praise you

Lord we praise you

Lord we praise you

we praise you, Lord

Lied 08

Titel: Hoe lieflijk zijn Uw woningen, Psalm 84

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. S Liddle b. Traditional

(Nederlandse) Tekst: a. Loek van der Leeden

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

a.

Hoe lieflijk zijn uw woningen
mijn Heer en God
Mijn ziel bezwijkt van verlangen
naar uw voorhoven Heer
Mijn hart en vlees roepen uit
naar de levende God

Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis
en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt
bij uw altaren
bij uw altaren
der heerscharen Heer
Mijn koning en God
O God van gena
hoor mij aan

Liever toefd' ik aan de dorpel
van het huis van mijn God
dan te wonen in de tent
der goddeloosheid

Want een dag in uw huis
is beter dan duizend elders

Hoe lieflijk zijn uw woningen
mijn Heer en God
Mijn ziel bezwijkt van verlangen
naar uw voorhoven Heer
Mijn hart en vlees roepen uit
naar de levende God

Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis
en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt
bij uw altaren
bij uw altaren
der heerscharen Heer
Mijn koning, mij God

b.

Hoe lieflijk, hoe goed is mij,
het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet

Lied 09

Titel: O God die droeg ons voorgeslacht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelink

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid

En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis

Lied 10

Titel: Jezus nooit gezien

Eerste componist: Martin Brand & Jaap Kramer & Rutger Kanis

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: Martin Brand

Uitvoering: Solozang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst

'k Heb Jezus nooit gezien
Nooit zachtjes aangeraakt
Nooit hoorde ik Hem lachen
Aan mijn tafel, om een grap
of iets dat Hij had meegemaakt

Nog nooit zag ik Hem eten
Of dansen op een feest
Al die alledaagse dingen
Ik ben er nooit echt bij geweest

Maar hoe kan ik dan zeggen
Dat ik zo veel van Hem hou
Hoe kan ik dan zingen
Dat 'k Hem geloof en Hem vertrouw

'k Heb Jezus nooit gezien
Ik heb zijn stem nog nooit gehoord
Zijn haarkleur en zijn ogen
Ik heb geen flauw idee

Zo weinig dat ik zeker weet
Ik heb Hem niet zien lijden
Voordat Hij stierf aan het kruis voor mij
En toen Hij opstond op de derde dag

Was ik er niet bij
Dus hoe kan ik dan zeggen
Dat ik zo veel van Hem hou
Hoe kan ik dan zingen
Dat 'k Hem geloof en Hem vertrouw

Ja, ik weet het klinkt onlogisch
En ik snap dat je sceptisch bent
Maar sinds ik Hem mijn hart gaf
Heeft mijn hele wezen God herkend

Mijn hele leven is veranderd
Sinds ik knielde voor mijn Heer
Hij heeft mijn schuld vergeven
Mijn hart weer zacht gemaakt
Hij leidt mij stap voor stap
Hij vult mij met zijn kracht

Zodat ik weet: Jezus leeft.

Je zult het nooit begrijpen
Zolang je aan de zijlijn staat
Maar als je eerlijk roept om Jezus
Als je bidt en vraagt om Jezus
Als je knielt en bidt tot Jezus
Weet ik dat er iets veranderen gaat

Lied 11

Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Karen Lafferty

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St Labertuskerk

Tekst

Zoek eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid

En dit alles krijgt u bovendien

hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja

Men kan niet leven van brood alleen

maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt

halelu, halleluja

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja

Bid en u zal gegeven zijn

zoekt en gij zult hem zien

Klopt en de deur zal voor u open gaan

hallelu, hallelujah

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja

Lied 12

Titel: Met open armen

Eerste componist: Bas van Nienes

(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Lied 13

Titel: Niet in de sterren

Eerste componist: Rik Elings

Tweede componist: Jan Blei

Uitvoerende: Jan Binnenmars

Uitvoering: Solozang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst

Niet in de sterren of het dansen van planeten
Niet in de aarde of de bomen van het woud
Niet in dolfinnen en de mensen die het weten
Niet in vooruitgang of zilver en goud
Niet in de boeken die voortdurend verschijnen
Niet in heroïne en in woorden van macht
Niet in dictaturen ze komen en verdwijnen
God wordt niet gevonden
Waar het leven wordt veracht

Niet in therapieën die verlichting beloven
Niet in profeten met de wijsheid in pacht
Niet in mooie vrouwen met een hotline naar boven
Niet in een hart dat van geloof niets verwacht
Niet in melodieën of de klank van boventonen
Niet in rituelen of gewoontegebed
God wordt niet gevonden
Waar een mens Hem niet laat wonen
God wordt niet geboren waar de wereld dat belet

Niet in heiligdommen of gewijde pelgrimsoorden
Niet in erediensten voor de zon en de maan
God wordt recht gedaan
Waar de mensen zich onthechten
Waar wat kwetsbaar is en weerloos
bewogen wordt verstaan

God wordt recht gedaan
Waar de mensen hem verstaan

Lied 14

Titel: Wat een wonder dat ik meewerken mag

Eerste componist: R. Smith, S. Visser, B. Visser

Uitvoerende: Elize Verlaan, Gospelkoren, Rijssens Mannenkoor & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft,
Jezus deed het ons voor,
de Vader geeft, wij geven door.

Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

Wij morgen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevluht is,
delen met wie niets meer heeft,
Jezus deed het ons voor,
de Vader geeft, wij geven door.

Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

Ik doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.